

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
(Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)**

Αθήνα, 10-6-2011
Αρ. πρ. 140

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Συναδέλφισσα –συνάδελφε

Την κρίσιμη ώρα που οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και των Περιφερειών πραγματοποιούν μεγάλες συγκεντρώσεις στα Κεντρικά του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και στις έδρες των Περιφερειών αντίστοιχα,

Την κρίσιμη ώρα των αποφάσεων για χιλιάδες συναδέλφους, που βρίσκονται σε περίοδο μεγάλης αγωνίας και ανασφάλειας,

Την ώρα που κορυφώνεται ο αγώνας μας και που ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ, για την επιτυχία των στόχων μας και τη διασφάλιση των συναδέλφων μας,

Την κρίσιμη αυτή ώρα, υπάρχουν συνδικαλιστές, που επέλεξαν αυτόν τον τόπο και χρόνο για να εξυπηρετήσουν μικρόψυχα, μικροκομματικά, ευτελή και εξωσυνδικαλιστικά συμφέροντα και με προσωπικές ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ επιθέσεις και αναφορές, έχοντας ως στόχο να αποπροσανατολίσουν, να διχάσουν και ατομικά να ωφεληθούν χωρίς προβληματισμό και αδιαφορώντας για τις τραγικές συνέπειες των ενεργειών τους, στους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα.

Την κρίσιμη αυτή ώρα, λοιπόν επέλεξε ο συνάδελφος Πατουλιάς μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ και του ΠΑΜΕ, προκειμένου να προβοκάρει και να υπονομεύσει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, με σκοπό να εξυπηρετήσει προσωπικές στρατηγικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Έτσι, με ψευδείς συκοφαντίες και αστήρικτες εστιάσεις, μου επιτέθηκε προσωπικά, με ανακοίνωση που διένειμε στο χώρο της συγκέντρωσης και η οποία δημοσιεύθηκε στον «Ριζοσπάστη», κατηγορώντας με, με κατάπτυστους και ψευδείς χαρακτηρισμούς, επειδή έπραξα απλά το αυτονόητο.

Ο συνάδελφος αυτός, γνωρίζοντας καλά το νόμο 1264/82, όσον αφορά στην προστασία της συνδικαλιστικής δράσης και τις παρεχόμενες απ' αυτόν συνδικαλιστικές διευκολύνσεις -αφού κάνει χρήση αν όχι κατάχρηση των δικαιωμάτων που του παρέχει ο νόμος όλα τα προηγούμενα χρόνια έως και σήμερα-, **αποποιείται δήθεν** άλλα άρθρα του και ειδικότερα το άρθρο 14 παρ. 9, όπου απαγορεύεται η μετάθεση εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων σε άλλο φορέα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της συνδικαλιστικής οργάνωσης, «πουλώντας» εκδούλευση και εξαπατώντας συναδέλφους, επικαλούμενος προσπάθεια εξαγοράς του από μέρους μου!!! **Βάσει του παραπάνω Νόμου, έπραξα απλά το καθήκον μου, ζητώντας από το συνάδελφο να ενημερώσει απλά το Διοικητικό Συμβούλιο για τις προθέσεις του και να μην κινείται στο παρασκήνιο.**

Καλώ το συνάδελφο Πατουλιά, να ζητήσει δημόσια συγνώμη, πρωτίστως από τους συναδέλφους γι' αυτή του τη συμπεριφορά και ν' απεγκλωβιστεί από τη λογική του

«κομματικού πατριωτισμού», του δυστυχώς θυσιάζει τα συμφέροντα των εργαζομένων, στο βαμό του κομματικού συμφέροντος.

Αλήθεια, ας μας απαντήσει, κατόπιν ποίων εντολών δέχθηκε να παίξει το ρόλο του «Δούρειου Ίππου» στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο σ' αυτή τη δύσκολη περίοδο, δίνει συντεταγμένα τον αγώνα σ' όλη την Ελλάδα, για τη διατήρηση των αποδοχών και την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων, που μεταφέρονται στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση;

Ήμουν χρόνια υπάλληλος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το 1997, με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Διοίκησης στην Περιφερειακή, μετατάχθηκα. Τώρα εκ νέου, μετατάσσομαι από την Περιφερειακή Διοίκηση στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και θα υποστώ τις μειώσεις των αποδοχών, όπως άλλωστε όλοι οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι, βάσει του Ν. 3899/10. Ανελλιπτώς εκτελώ τα υπηρεσιακά και συνδικαλιστικά μου καθήκοντα, προασπίζοντας το αντικείμενο της εργασίας μας και αγωνιζόμενος με ανιδιοτέλεια για τα δικαιώματά μας.

Θεωρώ ότι ο συν. Πατουλιάς στερείται ήθους. Γνωρίζει ότι αυτός που αποκαλεί «λαγό», έχει μακροχρόνιους αγώνες στο συνδικαλιστικό κίνημα, καθήμενος πολλές φορές στο εδώλιο του κατηγορουμένου για αντίσταση κατά της Αρχής, όταν υπερασπίζόταν το δικαίωμα της απεργίας έξω από τα εργοστάσια και μη αφήνοντας τους απεργοσπάστες να εργαστούν, για παρακώλυση κυκλοφορίας όταν έκλειναν εργοστάσια στην περιοχή κ.α. Γνωρίζει τους αγώνες μου ενάντια στον αντεργατικό νόμο 330/74 από το 1975. Αλήθεια, αυτός πέραν από τις κατασκευασμένες και αήθεις συκοφαντίες, τη στράτευσή του κάτω από το ΠΑΜΕ, τι άλλο έχει να επιδείξει; Όσο για τη «συνδικαλιστική αριστοκρατία», ΔΕΣΤΕ ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑΕΙ!

Ζητώ από το συνάδελφο, να εγκαταλείψει την πολιτική σπίλωσης υπηρεσιακών στελεχών και κατασυκοφάντησης συναδέλφων, την πολιτική υπονόμευσης και διάσπασης των συνδικαλιστικών θεσμών και αγώνων και τον καλώ να έρθει ξανά μαζί μας στον κοινό αγώνα, αντιλαμβανόμενος, ότι η υποταγή στα κομματικά δεσμά και κελεύσματα των συνδικαλιστών – πράγματι δεν είναι όλοι ίδιοι-, είναι επιζήμια για το σύνολο των εργαζομένων.

Πρέπει επιτέλους ν' αντιληφθεί, ότι τους εργαζόμενους «πτουλάει» αυτός που υποβαθμίζει το θέμα της μείωσης των αποδοχών των συναδέλφων που μετατάσσονται στις Περιφέρειες, προτείνοντας μάλιστα στο Δ.Σ., το συγκεκριμένο θέμα, να ενταχθεί σ' ένα μακροσκελή κατάλογο αιτημάτων και όχι αυτοί που αποφάσισαν με μόνη αρνητική ψήφο τη δική του, να αναδείξουν το πρόβλημα αυτό το συναδέλφων, σε κυρίαρχο στην κινητοποίηση στις 9-6-2011.

Στη δύσκολη μάχη που δίνουμε ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ και οι ΑΝΕΥΘΥΝΕΣ αυτές πολιτικές, το μόνο που μπορούν να επιτύχουν είναι τη ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΣ.



Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ