

Κόμβος

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΤΕΥΧΟΣ 2 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.



ΑΥΤΟΝΟΜΑ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

ενάντια

**στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές
στην απαξίωση των υπηρεσιών
στη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε Α.Ε.**



Οποιοδήποτε μέλος της Ομοσπονδίας μας, συνδικαλιστικός φορέας ή συνάδελφος, αλλά ακόμα και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, μπορεί να απευθύνεται στην **ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ** για

σχετικά ζητήματα, στο τηλέφωνο: 210-64.40.873, στο φαξ: 210-64.54.223 και στο e-mail: **info**  **poseypexode.gr**.

Στα γραφεία μας βρίσκεται καθημερινά ο συνάδελφος Χρήστος Θεοφανόπουλος τις ώρες: 10:00 έως 13:00.

Η δ/σή μας είναι: Ιπποκράτους 196, 114 71 ΑΘΗΝΑ.

Κάθε ενυπόγραφη συνεργασία, η οποία προφανώς απηχεί τις προσωπικές απόψεις του συντάκτη της και τηρεί την απαραίτητη δεοντολογία, είναι ευπρόσδεκτη και επιθυμητή σε ηλεκτρονική μορφή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 EDITORIAL

4 Καταβολή και διατήρηση του συνόλου των αποδοχών των μεταταχθέντων υπαλλήλων στα πλαίσια υλοποίησης του «Καλλικράτης».

5 Ανακοίνωση – Κάλεσμα

6 Δελτίο Τύπου για την ανάρτηση δασικών χαρτών.

Πρόσκληση 29ου Τακτικού Συνεδρίου

7 Χαιρετισμός επίσημης έναρξης Προέδρου Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

10 Χαιρετισμός Υφυπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

12 Χαιρετισμός Γεν. Γραμματέα Υ.Π.Ε.Κ.Α.

14 Χαιρετισμός κ. Δ. Κίτσιου, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ.

15 Χαιρετισμοί Εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων

22 Απολογισμός 2010 - 2011

30 Απόφαση 29ου Τακτικού Συνεδρίου

38 Εισήγηση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Δημοσίων Έργων. Από τον Δημήτρη Τασιόπουλο

47 Εισήγηση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου εκπόνησης μελετών.

Από την Μαρία Γεωργιάδου

50 Εισήγηση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των απαλλοτριώσεων. Από τον Γιώργο Ντέλη

55 Ανακοινώσεις Πρωτοβάθμιων Συλλόγων μας

58 Χρονογράφημα. Γράφει ο Ν. Λύτρας

59 Ανακοίνωση – Κάλεσμα

Κόμβος

Περιοδική ενημερωτική έκδοση

Εκδότης: ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:

Γ. Κουτσάκης, πρόεδρος ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

Συντακτική επιτροπή:

Νικολοπούλου Ράνια, Σουλτάτη Γωγώ, Αδάμος Θεοδωρής, Λύτρας Νίκος, Καραβότας Βασίλης, Μίντζας Πέτρος, Κανελλοπούλου Μαρία, Πανδής Κώστας, Κρίκα Λέττα, Μανάρας Γιώργος, Τζουμάκας Άκης, Θεοδοσιάδης Μπάμπης

Επιμέλεια έκδοσης:

Νικολοπούλου Ράνια, Σουλτάτη Γωγώ

Γραφεία:

Ιπποκράτους 196, 114 71 Αθήνα

Τιμή φύλλου: 0,30 Ευρώ

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - εκτύπωση:

Κέντρο Τύπου & Διαφήμισης

Κουσίδου 73 Ζωγράφου, 210-74.81.994



.poseypexode.gr

Συναδέλφισσες - οι

Πέρασαν κίβλας τρεις μήνες από την πρώτη έκδοση και το δεύτερο τεύχος του περιοδικού μας, είναι πλέον γεγονός. Στα πλαίσια μιας δύσκολης εποχής για τη χώρα, για τον κόσμο της εργασίας, τις τεχνικές μας υπηρεσίες στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., το Υ.ΠΕ.ΚΑ, στις Περιφέρειες, πολλές είναι οι αλλαγές που βιώσαμε, αλλά πολλές επίσης και αυτές που ήδη δρομολογούνται.

Ο εμπαιγμός και η εξαπάτηση των υπαλλήλων που μετατάσσονται - μεταφέρονται στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «Καλλικράτης», συνεχίζεται, αφού η κυβέρνηση αναίρεσε τον ίδιο της τον εαυτό, καταργώντας μόλις 6 μήνες μετά την ψήφισή του, τις διατάξεις που προέβλεπαν την καταχύρωση των μισθολογικών απολαβών των υπαλλήλων. Πολλοί είναι οι συνάδελφοι μας που θίγονται και που βλέπουν όχι απλά τον οικογενειακό τους προγραμματισμό να τινάζεται στον αέρα, αλλά και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Από την πλευρά μας κάναμε και κάνουμε ότι μπορούμε (σελ. 4,5, και 27 στον Απολογισμό δράσης) για να αρθεί η κατάφορη αυτή αδικία.

Σήμερα χτύπησε η δική τους πόρτα, αύριο θα χτυπήσει η δική μας...

Σε μια εποχή όπου κατακτήσεις δεκαετιών των εργαζομένων καταρρίπτονται η μια μετά την άλλη, όπου το επίπεδο διαβίωσής μας επιστρέφει δεκαετίες πίσω είναι πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για ενότητα και αλληλεγγύη. Είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ, η ανάγκη να συστρατευτούμε όλοι μας, μακριά από διχόνοιες και μικροπολιτικές διαφορές. Είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ, η ανάγκη για ένα δυνατό και ενωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο θα αντλεί δύναμη και θα το αγκαλιάζει ο κόσμος, όχι μέσω παραγοντίστικων και λαϊκίστικων πρακτικών, αλλά μέσω συγκροτημένων θέσεων και προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές πρέπει ν' αφορούν όχι μόνο στα εργασιακά, μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που αφορά το αντικείμενο της εργασίας μας.

Το τεύχος αυτό, εκδίδεται στον απόηχο του πρόσφατου 29ου Τακτικού Συνεδρίου μας. Επιθυμία μας είναι να γίνετε κοινωνοί των αποφάσεων και των διεκδικήσεων που λάβαμε με τους εκπροσώπους σας απ' όλη την Ελλάδα, άλλωστε αφορούν σε θέματα που απασχολούν όλους μας και σας καλούμε να συνδράμετε με τους προβληματισμούς, τις αγωνίες, τις προτάσεις σας και την αγωνιστική σας διάθεση, στην προάσπιση των δικαιωμάτων μας και στην αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών της χώρας. Είναι καθήκον όλων μας...

Από τη Σύμβαση

ΕΠΙΤΟΡΙΑ



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)

Αθήνα, 3-5-2011
Αρ.Πρωτ.: 111

Προς:

1. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ι. Ραγκούση
2. Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Κοινοποίηση :

1. Υπουργό ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Δ. Ρέππα.
2. Υπουργό Υ.Π.Ε.Κ.Α. κα. Τ. Μπιρμπίλη.
3. Αν.Υπουργό Υ.Π.Ε.Κ.Α.κ. Ν. Σηφουνάκη.
4. Υφυπουργό ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ κ. Ι. Μαγκριώτη
5. Υφυπουργό Υ.Π.Ε.Κ.Α κ.Θ. Μωραΐτη.
6. Γεν. Γραμματέα Δ.Ε. κ. Ι. Οικονομίδη
7. Γεν. Γραμματέα Υ.Π.Ε.Κ.Α. κ. Α. Αλεξόπουλο.
8. Περιφερειάρχες της χώρας.
9. Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου
10. Ε.Ε ΑΔΕΔΥ.
11. Συλλόγους- Μέλη μας
12. Περιοδικό μας «Κόμβος»
13. Διαδικτυακό μας τόπο.

ΘΕΜΑ: Καταβολή και διατήρηση του συνόλου των αποδοχών των μεταταχθέντων υπαλλήλων στα πλαίσια υλοποίησης του «Καλλικράτης».

Κύριοι Υπουργοί,

Με την με αρ.πρωτ. 31/3-2-2011 επιστολή, σας είχαμε επισημάνει την αναστάτωση που έχει επέλθει στους υπαλλήλους που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στα πλαίσια της υλοποίησης του «Καλλικράτης» και συγκεκριμένα μετά τις ανατροπές που επέφερε η ψήφιση του Ν.3899/2010 η παρ.22 του αρ.2 με την οποία καταργήθηκαν οι διατάξεις των αρ.255,256,257 του Ν.3852/2010, με τις οποίες οι υπάλληλοι που μετατάσσονται ή μεταφέρονται διατηρούν ως προσωπική διαφορά τις επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν από το φορέα προέλευσης. Παρά τις επισημάνσεις μας για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους υπαλλήλους που

θήγονται από την απαράδεκτη αυτή ρύθμιση και κατ' επέκταση και στις υπηρεσίες, προχωρήσατε στην εφαρμογή των δυσμενών αυτών διατάξεων και ήδη οι υπάλληλοι που μετατάχθηκαν από τις πρώην Νομαρχίες στους Δήμους, διαπίστωσαν την περικοπή των αποδοχών τους από 1-1-2011 και θα ακολουθήσουν και οι υπάλληλοι που μετατάσσονται στις Περιφέρειες από 1-7-2011.

Πληροφορηθήκαμε από τα αρ.πρωτ.18411/13-4-2011 και 19336/18-4-2011 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στην καταβολή των αποδοχών των υπαλλήλων που έχουν ήδη μεταταχθεί, προωθείται από τα Υπουργεία σας νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την επαναφορά της διαδικασίας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού αυτού (μονίμου και αορίστου χρόνου) όπως γινόταν πριν την μετάταξή του, δηλαδή μέσω του Κρατικού προϋπολογισμού σε βάρος των Κ.Α.Ε. του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή, καθώς με την νομοθετική ρύθμιση που προωθείτε, όπως αναφέρεται στο αρ.οικ.19595/20-4-2011 κοινό έγγραφο σας, δεν διευκρινίζεται τι θα γίνει με τις επιπλέον αποδοχές των υπαλλήλων που περικοπθηκαν. **Δηλαδή θα συμβεί το εξής παράδοξο: Οι υπάλληλοι που ήδη έχουν μεταταχθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα παίρνουν το σύνολο των αποδοχών των συναδέλφων τους στους Δήμους, ούτε το σύνολο των αποδοχών που ελάμβαναν πριν την μετάταξή τους από το φορέα προέλευσης. Το ίδιο βέβαια θα συμβεί και με τους συναδέλφους που μετατάσσονται από 1-7-2011 στις περιφέρειες.**

Κύριοι Υπουργοί,

Για να μην βρεθούμε για μία ακόμη φορά προ «εκπλήξεων», σας καλούμε στη νομοθετική ρύθμιση που θα προωθήσετε, να υπάρξει πρόβλεψη να μην έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.22 του αρ.2 του Ν.3899/10 για όσους υπαλλήλους μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν και για όσους θα μεταταχθούν ή μεταφερθούν στα πλαίσια υλοποίησης του «Καλλικράτη» και ότι αυτοί θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών των φορέων προέλευσης, όπως εξάλλου προέβλεπαν οι διατάξεις των άρθρων 255,256 και 257 του Ν.3852/2010 και τις οποίες δυστυχώς καταργήσατε. **Έστω και τώρα δίνεται η ευκαιρία να διορθωθεί μια κατάφορη αδικία που έγινε σε βάρος χιλιάδων συναδέλφων, τους οποίους μάλιστα είχατε καλέσει να κάνουν εθελοντικές μετατάξεις στους Δήμους και στις Περιφέρειες.**

Για το Δ.Σ.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011
Αρ. Πρωτ.: 134

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011, πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με τους προέδρους των πρωτοβάθμιων συλλόγων – μελών μας, κατά την οποία μεταξύ των άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1. Τα αποτελέσματα της πραγματοποιηθείσας χθεσινής συνάντησης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με τον Υφυπουργό ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Γ. Μαγκριώτη και το Γενικό Γραμματέα Δ.Ε. κ. Γ. Οικονομίδη. Στη συνάντηση αυτή, ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε -κατόπιν δημοσιευμάτων που δημιούργησαν τεράστιο κλίμα ανασφάλειας στο Υπουργείο-, ότι στη Γ.Γ.Δ.Ε. δεν περισσεύει κανένας υπάλληλος. Ειδικά για τις τεχνικές υπηρεσίες, των οποίων η αρμοδιότητα μεταφέρεται στις αιρετές Περιφέρειες στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «Καλλικράτης», δεσμεύτηκε ότι θα καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια, ώστε οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι, να μη χάσουν τις τυχόν επιπλέον αποδοχές που λαμβάνουν από τον φορέα προέλευσής τους.

2. Ο εμπαιγμός και η εξαπάτηση των συναδέλφων που μετατάσσονται στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010), όπου με τις διατάξεις των άρθρων 255,256,257 του παραπάνω νόμου, επροβλήπετο η διασφάλιση των αποδοχών των υπαλλήλων. Η Κυβέρνηση έξι μήνες μετά, με την ψήφιση του ν. 3899/17-12-2010, αναιρέσε τις ίδιες τις αποφάσεις της, τινάζοντας τον οικονομικό προγραμματισμό χιλιάδων συναδέλφων στον αέρα, ορίζοντας, ότι όσοι μεταφέρονται ή μετατάσσονται από 1-1-10, από ένα φορέα του δημοσίου σ' έναν άλλο, δικαιούνται μόνο το σύνολο αποδοχών του φορέα κατάληξής τους.

3. Η κήρυξη πανελληνίας τριώρης στάσης εργασίας, την Πέμπτη 9 Ιουνίου από την έναρξη του ωραρίου, με συγκεντρώσεις στις έδρες των αιρετών Περιφερειών των τοπικών συλλόγων – μελών μας και στην Αθήνα με συγκέντρωση στη Γ.Γ.Δ.Ε. Χαριλάου Τρικούπη 182 και ώρα 7:30 π.μ., με κύρια αιτήματα:

- Να σταματήσει η απαξίωση, η υποβάθμιση και η διάλυση των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών περιβάλλοντος.
- Να ληφθεί άμεσα πρόνοια, ώστε να καταβληθεί ομαλά η μισθοδοσία στους μετατασσομένους υπαλλήλους.
- ΟΧΙ, στη δραστηκή μείωση των αποδοχών των συναδέλφων που μετατάσσονται στις Περιφέρειες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο



**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
(Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)**

Αθήνα, 02 Ιουνίου 2011
Αρ. Πρωτ. 133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

Συναδέλφισσες, -οι,

Ο εμπαιγμός και η εξαπάτηση των συναδέλφων που μεταφέρονται στις Περιφέρειες της χώρας, συνεχίζεται. Η Κυβέρνηση πήρε πίσω τις δια νόμου δεσμεύσεις της για τη διατήρηση των αποδοχών των εργαζομένων που θα μεταταχθούν στις Περιφέρειες στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλικράτης» (3852/2010), καταργώντας μετά από έξι μήνες τις διατάξεις που η ίδια θεσμοθέτησε.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας με επιστολές και παραστάσεις στα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Κυβέρνηση εμμένει δογματικά στην λανθασμένη πολιτική της, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που αυτή έχει, τόσο στους υπαλλήλους, όσο και στην ίδια τη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και για το χαώδες τοπίο που θα δημιουργηθεί στην παραγωγή των δημοσίων έργων από 1-7-2011 στο επίπεδο των Περιφερειών.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σε κοινή συνεδρίαση με τους Προέδρους των Συλλόγων μας στις Περιφέρειες, αποφάσισε τον προγραμματισμό αγωνιστικών κινητοποιήσεων, με πρώτη αντίδραση την πραγματοποίηση 3ωρης πανελλαδικής στάσης εργασίας στις 9/6/2011 από την έναρξη του ωραρίου και παράλληλης συγκεντρώσεις στις έδρες των Περιφερειών και στο κεντρικό κτίριο της Γ.Γ.Δ.Ε. (Χαριλάου Τρικούπη 182) στις 7: 30 το πρωί.

Οι παρεμβάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας θα συνεχιστούν προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να δοθούν λύσεις στα σοβαρότατα προβλήματα των υπηρεσιών και των συναδέλφων.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ

Να σταματήσει η απαξίωση, η υποβάθμιση και η διάλυση των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών περιβάλλοντος.

Να ληφθεί άμεσα πρόνοια, ώστε να καταβληθεί ομαλά η μισθοδοσία στους μετατασσόμενους υπαλλήλους.

ΟΧΙ στη δραστική μείωση των αποδοχών των συναδέλφων που μετατάσσονται στις Περιφέρειες.

Μόνο με κοινούς και μαζικούς αγώνες μπορούμε να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπειά μας.

Όλοι στην 3ωρη πανελλαδική στάση εργασίας στις 9 Ιουνίου και στις συγκεντρώσεις στη Γ.Γ.Δ.Ε. και στις έδρες των Περιφερειών

Το Διοικητικό Συμβούλιο





Ανάρτηση δασικών χαρτών

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ
(Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)**

Αθήνα, 14 Απριλίου 2011
Αρ. Πρ. 99

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας αναρτήθηκαν δασικοί χάρτες. Η αρχή έγινε με τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ ανταποκρινόμενες στο ρόλο τους και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση του εγχειρήματος της ανάρτησης των πρώτων δασικών χαρτών αποδεικνύοντας έμπρακτα για άλλη μια φορά ότι οι εργαζόμενοι του Υπουργείου μας διαθέτουν και τη γνώση και την ικανότητα για να ανταπεξέρχονται και να υλοποιούν έργα μείζονος σημασίας για τον τόπο.

Πρέπει να επισημάνουμε όμως και την ανταπόκριση των υπηρεσιών του ΟΚΧΕ που αν και ανταποκρίθηκαν στο αρχικό κάλεσμα της πολιτικής ηγεσίας για την κάλυψη των αδυναμιών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών, τελικά δεν αξιοποιήθηκαν.

Οι δασικοί χάρτες είναι μια σύνθετη διοικητική πράξη, που προϋποθέτει την γνώση της νομικής υπόστασης και συνεπώς των διοικητικών βαρών, που συνοδεύουν τις εκτάσεις που αποτυπώνονται στους δασικούς χάρτες ή ακόμη εξαιρούνται από αυτούς.

Η αλληλαγνή χρήσης των δασών και των δασικών εκτάσεων αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα μας και αφορά στη συνολική λειτουργία όλων των εξουσιών αφού συνδέεται με τη ρητή συνταγματική υποχρέωση να προστατεύουμε τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά.

Στην περίπτωση των δασικών χαρτών το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν θεσπίζει νέους κανόνες δικαίου, αλλά καταγράφει, χαρτογραφεί και αναδεικνύει με βάση το υφιστάμενο συνταγματικό και νομικό πλαίσιο, την παθογένεια και το στρεβλό τρόπο που αναπτύχθηκε η οικιστική πολιτική στη χώρα μας.

Οι λόγοι αυτοί οδήγησαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να θεσπίσει ειδική διαδικασία στο νόμο 3889/2010 για την αποτύπωση στους δασικούς χάρτες, των ορίων οικισμών, των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων, από τις δασικές και πολεοδομικές υπηρεσίες.

Για την Ομοσπονδία μας είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το έργο αυτό σε όλη τη χώρα.



Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν και αντιδράσεις από διάφορους φορείς που αν και ξέρουν πολύ καλά τα προβλήματα που υπάρχουν και δημιουργούνται από την μη ύπαρξη της αποτύπωσης των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας στην ουσία αντιδρούν στην προσπάθεια να μπει τάξη στην αυθαιρεσία που επικράτησε μέχρι σήμερα, δυστυχώς σε βάρος της δημόσιας περιουσίας.

Η ελληνική κοινωνία όμως πρέπει να καταλήξει με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα στις προτεραιότητες της για τα δόση και το φυσικό περιβάλλον.

Πρέπει να δοθεί απάντηση σε κάθε πολίτη.

Αν θέλουμε να σταματήσει η αυθαιρεσία σε βάρος της δημόσιας περιουσίας ή όχι.

Αν θέλουμε να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι νομοταγείς και αν θέλουμε ένα κράτος δικαίου, σύγχρονο και αποτελεσματικό, που να σέβεται πρώτα το ίδιο τους νόμους που αυτό θεσπίζει.

Αν θέλουμε να προάγουμε την περιβαλλοντική παιδεία και ηθικοποιημένη χρήση των φυσικών πόρων και κυρίως των δασών εν όψει μάλιστα της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων απερίμωσης, που δεν αποτελούν πια ούτε για τη χώρα μας σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Στα ερωτήματα αυτά οφείθουν να απαντήσουν, **όλοι οι πολιτικοί φορείς** και όχι να τα παραβλέψουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε κοντόφθαλμα και προσηματικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
(Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)**

Αθήνα, 09 Μαΐου 2011
Αρ. Πρωτ. 116

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εκπροσωπώντας περίπου 10.000 εργαζομένους στις πάσης φύσεως τεχνικές υπηρεσίες της χώρας, πραγματοποιεί το **29ο Τακτικό Συνέδριό της στις 11, 12 και 13 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη**. Η επίσημη έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις **11/05 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00** στο ξενοδοχείο «THE MET» (26ης Οκτωβρίου 48).

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα συζητηθούν θέματα εργασιακά, ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά και μισθολογικά που απασχολούν τους συναδέλφους.

Ζητήματα όπως η απαξίωση και αποδυνάμωση των τεχνικών υπηρεσιών της χώρας με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε Α.Ε., η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε και του Υ.Π.Ε.Κ.Α.,

καθώς και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, όπως διαμορφώνονται με τα νέα Οργανογράμματα σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των Συνέδρων.

Την τελευταία ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου έχει προγραμματιστεί συζήτηση με θέμα την αλληλαγνή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εκτέλεση δημοσίων έργων, την εκπόνηση μελετών και απαλλοτριώσεων και την ίδρυση της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων, Ζήτημα για το οποίο η Ομοσπονδία μας έχει δραστηριοποιηθεί παρουσιάζοντας συγκεκριμένες απόψεις – θέσεις κατά τις επαφές με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και των πολιτικών κομμάτων.

Την πανηγυρική έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. κ. Άρης Αλεξόπουλος, εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης κ. Θύμιος Σώκος, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Χαιρετισμός επίσημης έναρξης Προέδρου Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στο 29ο Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που εκπροσωπεί τους χιλιάδες εργαζομένους στις τεχνικές υπηρεσίες όλης της χώρας.

Βρισκόμαστε εδώ, στο 29ο Συνέδριο, ένα χρόνο περίπου μετά την απόφαση της κυβέρνησης να μετατρέψει το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας σε εξόντωση των μισθωτών και των συνταξιούχων, ενώ η ύφεση και ο στασιμοπληθωρισμός δημιουργούν και θα δημιουργήσουν πιο έντονες κοινωνικές εκρήξεις, χωρίς να υπάρχει καμία χαραμάδα φωτός και αισιοδοξίας.

Πραγματοποιούμε το 29ο Τακτικό Συνέδριό μας, όχι μόνο για να κάνουμε τον απολογισμό μας, να εκτιμήσουμε την αγω-

νιστική μας δράση και να κάνουμε την κριτική και την αυτοκριτική μας, αλλά και για να διαμορφώσουμε όλοι μαζί με τους εργαζόμενους της χώρας το πλαίσιο και το πρόγραμμα δράσης για το επόμενο κρίσιμο διάστημα, κατά το οποίο κατακτήσεις δεκαετιών θα υποστούν περαιτέρω κατεδάφιση και ο κοινωνικός ιστός θα αποδομηθεί πλήρως.

Στις μέρες μας, οι κυριότερες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της παγκοσμιοποίησης και του νεοσυντηρητισμού χαρακτηρίζονται από τη συγκέντρωση πλούτου σε επιχειρήσεις χωρίς πατρίδα ξεπερνώντας εθνικά σύνορα και κράτη.

Οι πολιτικές αυτές, μέσα από απίστευτες πρακτικές συσώρευσης πλούτου, οδήγησαν σε μια πρωτόγνωρη κρίση που τα αποτελέσματά της βιώνουν οι λαοί όλη του κόσμου.

Η Ελλάδα βρίσκεται στις συμπληγάδες της διεθνούς κερ-





29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

δοσκοπίας. Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας ανάγκασε μια φοβική - κατά την άποψή μας - και αμήχανη κυβέρνηση, μέσα σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης, να μετακυλήσει το δυσβάσταχτο τοκογλυφικό κόστος του δανεισμού στους συνήθεις υπόπτους, δηλαδή τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, οι οποίοι αποτελούν τους μόνιμους χρηματοδότες του κρατικού προϋπολογισμού.

Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και η κοινωνία κατανοούν τη δύσκολη κατάσταση της χώρας και την ανάγκη να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά της. Ωστόσο, δεν κατανοούν και δεν αποδέχονται σε καμία περίπτωση, να πληρώνουν πάλι οι ίδιοι σχεδόν εξ' ολοκλήρου, το κόστος της αποκατάστασης της δημοσιονομικής ισορροπίας.

Δημοσιονομική σταθερότητα δεν σημαίνει ότι την κρίση θα πρέπει να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, αλλά αυτοί που την δημιούργησαν. Δημοσιονομική σταθερότητα σημαίνει εξυγίανση της δημόσιας ζωής, περιστολή της σπατάλης και της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος, πάταξη της φοροκλοπής, της φοροδιαφυγής, της μίζας και της διαφθοράς.

Εδώ κι ένα χρόνο βιώνουμε, την κατεδάφιση οικονομικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων που κατακτήσαμε με πολύ αγώνα, σε ορισμένες περιπτώσεις και με αίμα. Η περικοπή του 13ου, 14ου μισθού, η μείωση κατά 20% των επιδομάτων, η ακρίβεια, οι ανακοινώσεις ότι το νέο μισθολόγιο θα επιφέρει περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας, τα προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία που οι αλόγιστες πολιτικές τα οδήγησαν και τα οδηγούν στη χρεοκοπία, η κατεδάφιση των εργασιακών δικαιωμάτων με την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι ανεξέλεγκτες απολύσεις και η αύξηση της ανεργίας, δημιουργούν έναν εργασιακό μεσαίωνα που εξαθλιώνει μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού, οδηγώντας τα στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Σας είναι γνωστό ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανέπτυξε τη δράση της, όχι μόνο γύρω από ζητήματα που αφορούν στα στενά συνδικαλιστικά αιτήματα των εργαζομένων στις τεχνικές υπηρεσίες της χώρας, αλλά παράλληλα επέκτεινε τις δραστηριότητές της και στο αντικείμενο της εργασίας μας με έγγραφα, παρεμβάσεις, προτάσεις, μελέτες, θεματικά συνέδρια, με στόχο να φωτιστούν αρνητικές πτυχές στον τομέα της χωροταξίας, του περιβάλλοντος και της παραγωγής δημοσίων έργων και μελετών.

Ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, θεωρείται πολύ σημαντικό το έργο των επιστημονικών επιτροπών με τις προτάσεις τους για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τα δημόσια έργα και τις μελέτες, για το σύστημα των απαλλοτριώσεων και τους οργανισμούς λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και των Περιφερειών. Ο διάλογος με την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι είναι συνεχής. Μεγάλο μέρος των θέσεών μας που αφορούν στο νομοσχέδιο για τα δημόσια έργα και τις μελέτες έγινε αποδεκτό. Ωστόσο, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην δημιουργία ενός ακόμη ελεγκτικού μηχανισμού, όπως αυτό της Α.Ε.Μ.Ε, καθώς και στη μη καθολικότητα εφαρμογής του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για όλα τα έργα και τη μη αποδοχή της πρότασης για τη διάθεση ποσοστού 5% επί του προϋπολογισμού κάθε έργου για τη συντήρηση της εθνικής

οδοποιίας.

Επιπλέον, υπάρχουν διαφωνίες και στον υπό κατάρτιση νέο οργανισμό σε σχέση με τις ανώνυμες εταιρείες και είναι ευκαιρία σήμερα, αφού βρίσκεται εδώ ο κ. Υφυπουργός να φωτίσει περισσότερο το θέμα αυτό.

Η Ομοσπονδία, έξω από κομματικές και ιδεολογικές αγκυλώσεις, χωρίς δογματικές αντιλήψεις και ανεξάρτητα από ατομικές πολιτικές θέσεις και πρωτοβουλίες της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, εξακολουθεί να καταγγέλλει την εκχώρηση του οδικού δικτύου της χώρας σε ιδιώτες παραχωρησιούχους. Να θυμίσουμε, ότι δεν χρειάστηκαν παρά μόνο πέντε πόντοι χιόνι στη Μαθακάσα, για να κοπεί η Ελλάδα στα δυο για δέκα ώρες και να δικαιωθεί η διαχρονική θέση της Ομοσπονδίας μας, για το αποικιοκρατικό καθεστώς των συμβάσεων παραχώρησης και τις αρνητικές συνέπειες που αυτό έχει, τόσο στη συντήρηση και τη λειτουργία, όσο και στην κατασκευή των έργων, τα οποία συνεχίζουν να κοστίζουν πανάκριβα στον έλληνα φορολογούμενο.

Επιπρόσθετα, η Ομοσπονδία μας εξακολουθεί να καταγγέλλει σθεναρά τη μεταβίβαση αντικειμένου σε Ανώνυμες Εταιρείες όπως έγινε με τα εκατό έργα περίπου σε όλη την Ελλάδα, από τις δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες στην ανώνυμη εταιρεία Εγνατία επιχορηγώντας την με ποσοστό 5% του προϋπολογισμού εκάστου έργου για την κάλυψη δαπανών δια-

χείρισης και επίβλεψης. Πρόκειται για μια προκλητική σπατάλη ειδικά για τις σημερινές οικονομικές συνθήκες και μάλιστα, αν αναλογιστεί κανείς ότι η εταιρεία λειτουργεί έξω από δημοσιολογιστικό έλεγχο.

Είναι γνωστό, ότι η Εγνατία Α.Ε. έχει τριπλάσιο λειτουργικό κόστος από τις δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχουμε στο μέλλον μια ακόμη προβληματική Α.Ε., αφού το χρέος της έχει ξεπεράσει το 1 δις ευρώ και βέβαια αυτό θα μετακυληθεί στο συνολικό χρέος του κράτους.

Γι' αυτή μας την άποψη δεν χρειαζόμαστε καμία άλλη μαρτυρία παρά τα ίδια τα λόγια του υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ κ. Ρέππα, ο οποίος στη Βουλή μεταξύ των άλλων είπε: «Κάμπονται οι κανόνες του ανταγωνισμού και της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου και κοινοτικού χρήματος. Το παράδειγμα της Εγνατίας Α.Ε. με τις 73 συμβάσεις των 5 εκατ. αποτελεί την καλύτερη τεκμηρίωση που εξοργίζει τον πολίτη». Ερώτημα: Τι μεσολάβησε και άλλαξε θέση η πολιτική ηγεσία;

Εξακολουθούμε να επισημαίνουμε την έλλειψη συντήρησης των 12.000 χιλιομέτρων του εθνικού δικτύου της χώρας, αφού η Τ.Ε.Ο Α.Ε. σταμάτησε να χρηματοδοτεί τις ΔΕΣΕ και τα έσοδα πέρασαν στους παραχωρησιούχους, ενώ η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι ελάχιστη ως ανύπαρκτη.

Ωστόσο, τις συνέπειες της έλλειψης συντήρησης του εθνικού δικτύου, λόγω ανυπαρξίας πόρων, την πληρώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αφού όταν οι πολίτες μηνύουν το δημόσιο, αυτοί σύρονται στα δικαστήρια, με δυσβάσταχτο πηλές φορές ψυχολογικό και οικονομικό κόστος.

Καθίσταται επιτακτική ανάγκη, στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τα δημόσια έργα και μελέτες να συμπεριληφθεί τροπολογία που θα καταργεί τις παραγράφους 5, 6 του άρθρου 7 του Ν.3481/2006, προκειμένου να σταματήσει η άδικη ταλαιπωρία των υπαλλήλων.

“Να αγωνιστούμε για να μην επιτρέψουμε οι εργασιακές μας σχέσεις να βρεθούν στον προηγούμενο αιώνα. Δεν μπορεί και δεν θα επιτρέψουμε η ιστορία να γυρίσει πίσω”



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Καταγράφουμε, επίσης, τη διάλυση των περιφερειακών τεχνικών υπηρεσιών, αφού ο οργανισμός λειτουργίας που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ουσιαστικά απαξιώνει περαιτέρω τις τεχνικές υπηρεσίες.

Απέναντι σε όλα αυτά τα κοινωνικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και εργασιακά προβλήματα αναζητείται από τον εργαζόμενο και κάθε σκεπτόμενο πολίτη ο δυναμικός ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος. Ένα συνδικαλιστικό κίνημα αυτόνομο, αγωνιστικό, ριζοσπαστικό με δημοκρατική λειτουργία, σύνθεση απόψεων, ενότητα στην δράση και αλληλεγγύη στις διεκδικήσεις του.

Τι ζητούν οι συνάδελφοι που εργάζονται στις τεχνικές υπηρεσίες όλης της χώρας, από τη δράση της Ομοσπονδία μας;

Πρώτα και πάνω από όλα, την ανατροπή της ασκούμενης πολιτικής που ασκείται σήμερα, η οποία μειώνει τον μισθό, τα επιδόματα, τις συντάξεις, καταργώντας κατακτήσεις δεκαετιών, όπως αυτές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αυξάνοντας τους έμμεσους φόρους και οδηγώντας μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού στη φτώχεια, την ανεργία και το κοινωνικό περιθώριο.

Να αποδεχθεί η Κυβέρνηση, τις προτάσεις των εργαζομένων για καθιέρωση ενός αξιοπρεπούς μισθολογίου με την ενσωμάτωση των επιδομάτων.

Να σταματήσει ο εμπαιγμός των εργαζομένων που μετατάσσονται στα πλαίσια του Καλλικράτη και να καταργηθεί το άρθρο 2 παράγραφος 22 του Ν.3899/2010 που τους αφαιρεί το επίδομα 2%.

Να εξασφαλιστούν πιστώσεις για τις εκτός έδρας αποζημιώσεις για τον σωστό, ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των έργων. Τα δημόσια έργα δεν γίνονται από τα γραφεία, εξάλλου το 5% που δίνεται στην Εγνατία είναι μια μαρτυρία που δεν μπορεί κανένα να την διαψεύσει.

Επιπρόσθετα, πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία των τεράστιων αποκλίσεων στις εκτός έδρας αποζημιώσεις, με την έκδοση της προβλεπόμενης μέσα από τον Ν.3833/2010 Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίζει ενιαίο ύψος αποζημίωσης για όλους τους συναδέλφους.

Να υπερασπιστούμε τη διασφάλιση και τη διεύρυνση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.

Να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό το Ταμείο Πρόνοιας προκειμένου να δοθεί στους συναδέλφους συνηθισμένους το εφάπαξ, για τη χορήγηση του οποίου αυτή τη στιγμή ο χρόνος αναμονής, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα τέσσερα χρόνια.

Να χρηματοδοτηθούν τα επικουρικά μας ταμεία, τα οποία σε λίγο διάστημα θα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Να σταματήσει η υποχρηματοδότηση του ΟΠΑΔ, που προκαλεί συνεχώς κατάργηση των συμβάσεων από γιατρούς και φαρμακοποιούς.

Να σταματήσει η εκμετάλλευση της εθνικής οδοποιίας από ιδιώτες και να λειτουργήσει ο ηλεκτρονικός έλεγχος, το σύστημα δηλαδή ελέγχου των διοδίων, που αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο και μπορεί να λειτουργήσει και για την ΠΑΘΕ, αλλά και για την Αττική Οδό.

Να δώσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, νόημα και αξία.

Να δώσουμε τη μάχη μαζί με όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς, για την πολεοδομική και χωροταξική οργάνωση της χώρας, που εκτός των άλλων θα αναιρεί οριστικά και την αυθαίρετη δόμηση.

Να αγωνιστούμε για να μην επιτρέψουμε οι εργασιακές μας σχέσεις να βρεθούν στον προηγούμενο αιώνα. Δεν μπορεί και δεν θα επιτρέψουμε η ιστορία να γυρίσει πίσω.



Απαιτούμε την ενιαία σχέση εργασίας στο δημόσιο, την κατάργηση του θεσμού των εκτάκτων, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων αορίστου χρόνου, την κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, τα stage, τα δίμηνα, τα οκτάμηνα.

Συμπαρτασάσμαστε με τις τριτοβάθμιες οργανώσεις μας στον αγώνα για τη συνεχή υπεράσπιση της αυτόνομης λειτουργίας των ασφαλιστικών μας ταμείων. Πρέπει επιτέλους, να βάλουμε τις ανθρώπινες ανάγκες πάνω από τα κέρδη και τις αγωνίες των εργαζομένων πάνω από τα νούμερα.

Κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω όλους και πάλι για την παρουσία σας εδώ, δηλώνουμε ότι οι εργαζόμενοι στις τεχνικές υπηρεσίες όλης της χώρας οραματιζόμαστε ένα Υπουργείο μοχλό ανάπτυξης της χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Όλοι οι συνάδελφοί μας θα συνεχίσουν καθημερινά να δίνουν την δική τους μάχη για καλύτερες υπηρεσίες, αλλά και για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων τους.

Όλοι μαζί, είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε ανάσα σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα, που θα χαράσσει την στρατηγική του με στόχους την ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης σε εργασιακό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, τη σφυρηλάτηση στη δράση και τη χάραξη μιας πορείας, που να δίνει λύσεις συνοδικά στα προβλήματα των εργαζομένων.

Δεν αλληλάζουμε ούτε κεραία για όσα μέχρι σήμερα έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους χιλιάδες συναδέλφους μας. Σας καλούμε όλους σε συστράτευση με τον κόσμο της εργασίας και με επικεφαλής τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, για να ανατρέψουμε τη σημερινή ζοφερή κατάσταση, ξεπερνώντας τα δικά μας προβλήματα, να μετατρέψουμε την αδυναμία σε δύναμη, τη μοιρολατρία σε διεκδίκηση, την ηττοπάθεια σε σύγκρουση.

Πιστεύουμε, ότι είναι προτιμότερο να εκτεθείς παρά να μη δώσεις τη μάχη για να αναμετρηθείς με τα προβλήματα, που αλλήλοι τα δημιουργούν, αλλά οι εργαζόμενοι τα πληρώνουν.

Θεωρούμε δεδομένο, ότι μέσα από τους μαζικούς αγώνες θα φέρουμε τα αντίστοιχα και τα ανάλογα αποτελέσματα.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.



Χαιρετισμός κ. Ι. Μαγκριώτη - Υφυπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Στην ιδιαίτερα μακροσκελή ομιλία του, ο Υφυπουργός ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στο Υπουργείο για τη συνεργασία και την προσπάθεια τους λέγοντας:

«Είμαστε και θα είμαστε μαζί σας και χρειάζεται, τόσο εμείς όσο και εσείς, να κατανοήσουμε τις μεγάλες ευθύνες που έχουμε. Θέλω, επίσης, να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου και την αναδιοργάνωση του Υπουργείου».

Στο ξεκίνημα της ομιλίας του αναφέρθηκε στην παρούσα κατάσταση της χώρας και τις προοπτικές εξόδου από την κρίση:

«Στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε τρεις είναι οι γενικοί στόχοι μας: **Δημοσιονομική Εξυγίανση – Ανάπτυξη - Κοινωνική Συνοχή**. Οι στόχοι αυτοί είναι αλληλοσυμπληρούμενοι και ο ένας υποστηρίζει τον άλλο».

Η χώρα πρέπει να εξισορροπήσει τις δαπάνες με τα έσοδά της, γιατί αυτό που συνέβαινε για πολλά χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία, ήταν καταστροφικό.

Χτίσαμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που κάλυπτε την ψαλίδα δαπανών-εσόδων με εισαγόμενους πόρους από την Ε.Ε. και με δάνεια, δάνεια στο δημόσιο, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά. Δημιουργήθηκε, έτσι, ένα τριπλό χρέος που καμιά πλευρά του, και κυρίως το δημόσιο, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει.

Την επιτάχυνση και το βάθος της κρίσης στη χώρα μας επηρέασε η διεθνής οικονομική κρίση που έδειξε τις πρώτες συνέπειές της εδώ το 2008.

Η κυβέρνηση επιδιώκει με κάθε τρόπο τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό, όμως, είναι δύσκολο και θέλει χρόνο, δεν υπάρχει όμως άλλος δρόμος. Από την άλληλη, πρέπει το κράτος, ο στενός και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, να γίνουν παραγωγικοί, ανταγωνιστικοί και εξωστρεφείς. Πρέπει να αλληλένδετα σχέση κόστους-οφέλους. Διαφορετικά, δεν πρόκειται να δούμε ανάπτυξη ούτε θέσεις απασχόλησης.

Όλα αυτά είναι δική μας εσωτερική υπόθεση και πρέπει να τα κάνουμε, δυστυχώς, σε πολύ λίγο χρόνο. Για αυτό μπορεί να γίνονται λάθη, να υπάρχουν αδικίες, λάθη και αδικίες που μπορούν και πρέπει να διορθωθούν και θα διορθωθούν. Η βασική κατεύθυνση όμως, δεν πρέπει να αλλιάξει. Όλα αυτά πρέπει να μας ενώνουν, να είμαστε στην ίδια πλευρά της μάχης. Από την άλλη πλευρά όμως, ο αγώνας αυτός και η προσπάθειά μας δεν θα είναι αποηλύτως επιτυχής αν και η Ε.Ε. δεν πράξει το καθήκον της.

Δύο είναι τα βασικά ζητούμενα. Το πρώτο να βάλουν φραγμό στο διεθνές κερδοσκοπικό κεφάλαιο που δεν παράγει τίποτα, δεν προσφέρει τίποτα, μόνο καταβροχθίζει τον πλούτο κρατών και πολιτών.

Δεύτερον, οι εταίροι πρέπει να διαχειριστούν συλλογικά και με αίσθημα αλληλεγγύης τις εσωτερικές αντιφάσεις της Ε.Ε.»

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στους στόχους του Υπουργείου ο κ. Μαγκριώτης μίλησε για το τετράπτυχο: **Διαφάνεια-Αποτελεσματικότητα-Ποιότητα-Σεβασμός στους Δημόσιους Πόρους**.

«Θέλουμε να διώξουμε οριστικά τα γκρίζα σύννεφα πάνω από το κράτος και ειδικότερα από τα δημόσια έργα της χώρας, μελέτες και κατασκευές, είτε γίνονται από το κεντρικό κράτος, είτε γίνονται από την Περιφέρεια, τις πρώην Νομαρχίες και τους Δήμους».

Αναφερόμενος στο **νέο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής μελετών και έργων**, είπε:

«Επεξεργαζόμαστε ένα σύστημα για την εκπόνηση μελετών και κατασκευή έργων, το οποίο θα αντέξει στο χρόνο και θα αντιμετωπίζει χρόνιες παθολογίες. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε να κάνουμε, είναι:



1) Να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο προγραμματισμού για την προώθηση μελετών και έργων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες και εκπονούνται ή κατασκευάζονται στη σωστή διάστασή τους.

2) Επιχειρούμε να θεσπίσουμε κανόνες για την κατά το δυνατόν απόλυτη αντικειμενικοποίηση του συστήματος ανάθεσης μελετών και κατασκευής έργων.

3) Επιδιώκουμε με σειρά ρυθμίσεων να εξασφαλίσουμε την εφαρμοσιμότητα, την κατασκευασιμότητα, τη μεταφορά στην πράξη σε χειροπιαστό έργο αυτού που σχεδιάζουμε, εξαγγέλλουμε και μελετούμε με ρυθμίσεις, οι οποίες πείθουν ότι πράγματι μπορούμε να έχουμε το έργο που το Δημόσιο θέλει να κατασκευάσει, στο χρόνο που επιθυμεί να το έχει στη διάθεσή του, δαπανώντας τα χρήματα τα οποία από την αρχή έχει προβλέψει ότι είναι διατεθειμένο να δαπανήσει, εξασφαλίζοντας βεβαίως την ποιότητα, όπως αυτή προδιαγράφεται στους όρους της προκήρυξης.

4) Διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο ελέγχων, τόσο κατά τη διάρκεια εκπόνησης μιας μελέτης ή κατασκευής ενός έργου, όσο και στο στάδιο της παραλαβής, ελέγχου ουσιαστικού και ποιοτικού, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το οποίο έχουμε προκηρύξει και το οποίο πληρώνουμε, να είναι αυτό το οποίο ακριβώς παραλαμβάνουμε».

Σχετικά με την **αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου** ο Υφυπουργός τόνισε: «Όπως και στις δικές σας προτάσεις αναφέρετε, **επιλέγουμε μια νέα δομή και διάταξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής**.

● Αναβαθμισμένο επιτελικό ρόλο στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο έχει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων και οι υπηρεσίες.

● Ευέλικτο και αποτελεσματικό μηχανισμό υλοποίησης της πολιτικής μας, ο οποίος αξιοποιεί όλα τα σχήματα, είτε είναι η κλασική δομή διοίκησης, είτε οι ειδικές υπηρεσίες, είτε οι Α.Ε.



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

● Τη δημιουργία μιας ισχυρότατης ειδικής Υπηρεσίας Οδικών Έργων και Συντήρησης, στην οποία θα συμπράξουν οι τρεις Ε.Υ.Δ.Ε., Ε.Υ.Δ.Ε./Μ.Ε.Δ.Ε., Ε.Υ.Δ.Ε Σηράγγων και η Ε.Υ.Δ.Ε./Π.Α.Θ.Ε., οι οποίες έχουν ήδη σε εξέλιξη έργα και θα έχουν και άλλα έργα μπροστά τους.

● Επίσης, δίνουμε έμφαση στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με μια νέα αναβαθμισμένη δομή, η οποία θα στηριχτεί στη δημιουργία μιας Γενικής Διεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών με μια δουλειά που κάναμε από πολύ καιρό και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ και που θα συγκροτηθεί σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με τον Καθηκράτη, οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων Δ9, Δ10, ΔΚΥΕ, ΔΚΕΟ, ΔΚΕΣΟ έχουν ήδη μεταφερθεί στην Περιφέρεια Αττικής. Οι Διευθύνσεις σχεδιασμού και παρακολούθησης Δημοσίων έργων (οδικών, Α/Δ, λιμενικών, κτιριακών, υδραυλικών, εγχειοβελτιωτικών) λειτουργούν ως Προϊσταμένη Αρχή, με Διευθύνουσες υπηρεσίες τις αντίστοιχες Ε.Υ.Δ.Ε. Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη κ. Σγουρό και τα στελέχη, με κοινές ομάδες, ολοκληρώνουμε αυτή τη μεγάλη τομή στη διοίκηση.

Οι αλλαγές είναι ριζοσπαστικές τόσο στη δομή όσο και στη διάταξη των δυνάμεών μας. Για να πετύχει όμως οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζεται πρωτίστως να αλληιάξουμε νοοτροπία όλοι.

Πρέπει να κυριαρχήσει το αίσθημα του χρέους και της ευθύνης παντού. Οι έλληνες πολίτες, που πληρώνουν τις υπηρεσίες του κράτους και της πολιτείας, είναι απαιτητικοί και δικαίως δεν θα επιτρέψουν και δεν θα συγχωρήσουν ολιγωρίες, λάθη και επαληθήσεις των πρακτικών του παρελθόντος».

Τέλος, ο Υφυπουργός αναφερόμενος στην **κατάσταση και τις προοπτικές των συμβάσεων παραχώρησης** τόνισε:

«Το Υπουργείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των έργων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στους παραχωρησιούχους και τις τράπεζες, προκειμένου να επιλυθούν τα γνωστά σε όλους προβλήματα: καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση, πάγωμα χρηματοδότησης, υψηλές τιμές διοδίων κλπ.

Ωστόσο, για να επιτευχθούν αλλαγές στις συμβάσεις παραχώρησης πρέπει να συμφωνήσουν και οι δυο πλευρές: δημόσιο και ιδιώτες. Αυτό ορίζεται από τις συμβάσεις που κυρώθηκαν με νόμο στη Βουλή το 2007.

Πέραν της πρότασής μας, έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά επιτυχημένων ενεργειών που συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε την επίλυση του προβλήματος των πυκνών και ακριβών διοδίων, με δραστηκή μείωση τους στα υπό κατασκευή τμήματα, με σχετική μείωση στα ολοκληρωμένα τμήματα, με πολιτικές έκπτωσης για τις τοπικές μετακινήσεις και με προοπτική την αντικατάσταση όλων των διοδίων με ηλεκτρονικά διόδια, όπου ο χρήστης θα χρεώνεται με βάση την διανυόμενη απόσταση, ρύθνοντας έτσι, οριστικά τις αδικίες.

Επιταχύνουμε δραστηκά τις απαλλοτριώσεις. Δώσαμε χώρους για να αναπτυχθούν εργοτάξια με τις πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου και ήδη μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην ανάπτυξη των εργοταξίων, δεν το θέτει πλέον κανείς αυτό το θέμα.

Έχουμε υπογράψει για τις αρχαιολογικές έρευνες μνημόνιο με το Υπουργείο Πολιτισμού, ένα γενικό μνημόνιο και κατά περίπτωση για κάθε έργο ειδικά μνημόνια, ώστε η διαδικασία έχει επιταχυνθεί και θα έλεγα και στον τομέα αυτόν δεν παρατηρούνται πλέον σημαντικά προβλήματα.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει επιδείξει συνέπεια όσον αφορά στην καταβολή της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου και βεβαίως αντιμετωπίσαμε και εξαλείψαμε και τις σχετικές καθυστερήσεις σχετικά με την επιστροφή του προβλεπόμενου Φ.Π.Α.

Στόχος μας είναι να εξαλείψουμε «γεγονότα ευθύνης δημοσίου», ώστε να μην επιτρέψουμε, θωρακίζοντας το Δημόσιο και τη θέση του, σε οποιονδήποτε από την άλλη πλευρά να στραφεί εναντίον του Δημοσίου. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν και δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε αιτίαση για ευθύνη του Δημοσίου».

Κλείνοντας, ο κ. Μαγκριώτης ευχήθηκε καλή επιτυχία στην διεξαγωγή του συνεδρίου.





Χαιρετισμός κ. Α. Αλεξόπουλου - Γενικού Γραμματέα Υ.Π.Ε.Κ.Α

Φίλες και φίλοι,

Πραγματικά δεν είχα την ευκαιρία να βρεθώ μαζί σας στο πανηγυρικό σκέλος χθες της έναρξης του συνεδρίου σας, αλλά νομίζω ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για μένα να βρεθώ σήμερα μαζί σας, την ημέρα δηλαδή της πραγματικής διεξαγωγής των εργασιών του, γιατί και ως νέος στο πόστο του γενικού γραμματέα έχω μια πολύ καλή ευκαιρία να ακούσω τις απόψεις και μάλιστα στην πιο ζωντανή τους διάσταση από τους εργαζόμενους και τη διοίκηση των φορέων, γιατί είναι περισσότεροι από ένας, μέσα από την οποία εργάζεστε και κάνετε τις δουλειές σας.

Θέλω, λοιπόν, να πω ότι πέρα από το να μεταφέρω τον χαιρετισμό της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. στο συνέδριό σας, που είναι συχνά μια τυπική διαδικασία για μένα ως άνθρωπος που πρόρχομαι, που μελετώ τη διοίκηση, μελετώ το διοικητικό φαινόμενο. Δεν είμαι ένας ακόμα μηχανικός που έγινε γραμματέας στο Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. ή στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. Παρόλο ότι είμαι ένας φυσικός που έγινε πολιτικός και διοικητικός επιστήμονας, άρα καταλαβαίνω και τα τεχνικά μέρη, αυτό που πραγματικά με έχει απασχολήσει στην καριέρα μου είναι το διοικητικό φαινόμενο και πώς η διοίκηση μπορεί να γίνει ένας φορέας μεταρρυθμίσεων στο πεδίο των δημοσίων πολιτικών.

Έτσι, υπήρχε ένα προσωπικό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να βρεθώ στις εργασίες του συνεδρίου σας γιατί πιστεύω στον κομβικό ρόλο της διοίκησης.

Όσα οράματα και εάν έχουν οι πολιτικές ηγεσίες δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα εάν δεν έχουν αποτελεσματική διοίκηση. Βέβαια, το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί είναι να μην έχεις ούτε αποτελεσματική διοίκηση και να έχεις και ηγεσίες χωρίς οράματα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το πρώτο είναι πεποίθησή μου ότι δεν συμβαίνει. Η ίδια η δημιουργία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. είναι ένα όραμα. Ένα όραμα για το πώς μπορεί να υπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον στον τομέα του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και μάλιστα ένα φιλόδοξο όραμα, διότι βλέπετε πως συνδέθηκε και με τον τομέα της ενέργειας.

Υπάρχει μια διαδρομή κάποιων μηνών στο έργο αυτής της πολιτικής ηγεσίας που έχει δώσει δείγμα γραφής, φαίνεται από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, και κανένας δεν μπορεί να την κατηγορήσει για την ευαισθησία με την οποία προσπαθεί να υπερασπιστεί τα ζητήματα του περιβάλλοντος στην χώρα μας. Ίσα-ίσα μπορούμε να μιλήσουμε και για υπέρ ευαισθησίες μερικές φορές.

Υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, υπάρχει το τεράστιο πρόγραμμα, το μεγάλο στοίχημα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υπάρχει για μένα, ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα που έχουμε μπροστά μας, που είναι η απλοστεύση των διαδικασιών της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Το λέω αυτό, γιατί εκεί πια συνδέεται και πα



ντρέεται το περιβάλλον με αυτό που κάνουν οι άνθρωποι, δηλαδή με την λειτουργία της οικονομίας. Αυτό που εγώ κατάλαβα, περίπου τους δυο μήνες που βρίσκομαι στο Υπουργείο, είναι ότι υπάρχει μια παθολογία, να το πω με ήπιους όρους, στον τρόπο που αδειοδοτούμε οτιδήποτε αναπτύξει, πετάει, περπατάει σε αυτή τη χώρα και πρέπει να το κάνουμε γιατί έτσι προστατεύουμε το περιβάλλον.

Δεν σημαίνει ότι έχουμε προστατεύσει το περιβάλλον με τον τρόπο που το κάνουμε, άρα αυτό που διαχειριζόμαστε είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος να πιστεύει ότι διασφαλίζουμε τίποτα με τον τρόπο που είμαστε οργανωμένοι, ίσα-ίσα ο τρόπος που προωθούμε τα θέματα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει γίνει αντικείμενο κριτικής από το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας. Αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα που έχουμε μπροστά μας. Συνδέεται, όπως είπα, με τον τρόπο και τη λειτουργία της διοίκησης πέρα από τις διαδικασίες.

Τι γίνεται όμως με την διοίκηση; Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η κρίση που περνάμε, δηλαδή η οικονομική κρίση στην πραγματικότητα είναι κρίση διοίκησης. Δηλαδή είναι η αδυναμία που έχουμε σαν πολιτικό σύστημα αλλά και σαν οικονομία, δηλαδή είτε είμαστε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα να βάζουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε.

Δηλαδή αν ο τρόπος που χρειαζόμαστε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να πετύχουμε τους στόχους μας είναι αναποτελεσματικός. Έχουμε κρίση, λοιπόν, διοίκησης. Και αυτό διαπερνάει και τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό το





29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

πληρώσαμε, συσσωρεύτηκε, είναι η οικονομική κρίση, είναι η ύφεση. Πραγματικά, είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, σε ένα κρίσιμο σημείο και εκεί βλέπω και το ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος που πρέπει να λειτουργήσει και μέσα από την εγρήγορσή του, αλλήλ' ίσως και με τις προτάσεις του στο να διασφαλίσουμε κάποια πράγματα.

Χρειαζόμαστε μια σύγχρονη αποτελεσματική διοίκηση και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πόρους, χρειαζόμαστε υποδομές και χρειαζόμαστε προσωπικό.

Η οικονομική δυσπραγία που έχουμε, η αδυναμία της χώρας να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες ανάγκες της, ο εισοδηματικός περιορισμός, που θα έλεγαν κάποιοι οικονομολόγοι, θέτει σε πρώτη προτεραιότητα να μειώσουμε τα έξοδα. Εάν δείτε το Μνημόνιο, θα δείτε ότι προς αυτή την κατεύθυνση είναι τοποθετημένο, προς την άμεση μείωση των εξόδων. Ο πρώτος που την πληρώνει είναι οι διοικητικές δαπάνες.

Οι διοικητικές δαπάνες επειδή είναι αναποτελεσματικές, αφού δεν δουλεύουν σωστά, είναι αυτές που θεωρούνται ότι είναι υπερβολικές, ότι είναι χωρίς αποτέλεσμα, άρα μπορεί να εξοικονομηθούν. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Η βεβιασμένη περικοπή δαπανών της διοίκησης, χωρίς την ταυτόχρονη προσπάθεια βελτιστοποίησης των τρόπων λειτουργίας της, μας οδηγεί μεν σε πρόσκαιρη μείωση του κόστους, αλλήλ' μπορεί να έχει ολέθρια μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Θα φέρω μόνο ένα παράδειγμα, οι δαπάνες για την δασοπροστασία. Ο τρόπος που σχεδιάζουμε και το ήλω με μια διάθεση αυτοκριτικής εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, παρόλο ότι είμαι καινούργιος, όπως σας είπα σε αυτή την θέση, αλλήλ' αυτή είναι η πραγματικότητα. Το να κόψεις μια δαπάνη επειδή δεν απορροφήθηκε την προηγούμενη χρονιά μπορεί να είναι ολέθριο. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη φωτιά, επειδή δηλαδή δεν είχαμε φωτιάς τον προηγούμενο χρόνο και επειδή έτυχε να μην καθαρίσουμε τις άκρες των δρόμων και τα δάση και δεν έπιασε φωτιά, εάν κάποιος σκεφτεί μόνο με αυτό το απλό παράδειγμα και πει ότι αυτές τις δαπάνες, πόσα είναι, 10 εκατ., τις κόβω για να κάνω εξοικονόμηση και καεί όλη η Ελλάδα πόσο θα το πληρώσουμε αυτό;

Δεν μπαίνω δηλαδή σε θέματα πιο εξειδικευμένα για να δούμε πώς θα βελτιστοποιήσουμε τις δαπάνες μας, πηγαίνω σε απλές. Έτσι δουλεύουμε σαν διοίκηση. Δυστυχώς έτσι δουλεύουμε.

Τώρα, εγώ νομίζω ότι αυτός ο εισοδηματικός περιορισμός μπορεί να γίνει το παράθυρο ευκαιρίας. Μπορεί να γίνει το παράθυρο ευκαιρίας για να κερδίσουμε το στοίχημα της αποτελεσματικής διοίκησης, γιατί όταν σφίγγουμε το ζωνάρι και όταν οι πόροι είναι λιγότεροι από όσους είχαμε, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε.

Εμείς, λοιπόν, πρέπει να κερδίσουμε το στοίχημα, να βάλουμε την φαντασία μας, να βάλουμε την επιστημονική μας γνώση και να βρούμε τρόπους βελτιστοποίησης της λειτουργίας της διοίκησης. Με δεδομένο ότι δεν έχουμε χρήματα.

Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να βάλει την επιμονή του, την εγρήγορσή του και την φαντασία του και να συμμετάσχει με προτάσεις, ούτως ώστε και να περιφρουρήσει την συρρίκνωση της διοίκησης, την χωρίς όρους περιστολή δαπανών και την συρρίκνωση του κράτους, γιατί το κράτος το χρειαζόμαστε, αλλήλ' χρειαζόμαστε ένα άλλο κράτος και εμείς πρέπει να παίξουμε τον ρόλο μας.

Αυτό είναι το παράθυρο που είναι ανοικτό. Μπορεί να κλείσει και να χαθεί η ευκαιρία. Και μετά θα κάνουμε πάλη καινούργιους απολογισμούς και θα βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση.

Δεν θέλω να μεταφέρω ένα κλίμα απαισιοδοξίας. Εμείς στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. έχουμε βάλει αυτή την ατζέντα πολύ ψηλά. Θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία εάν καταφέρουμε να έχουμε έναν καινούργιο οργανισμό, εάν περιγράψουμε ξανά τις λειτουργίες από την αρχή και κάνουμε μια λειτουργική και οργανωτική αναδιάρθρωση και μπορέσουμε, αυτό είναι ένα όραμα που μπορούμε να το δουλέψουμε όλοι μαζί οι εργαζόμενοι και η πολιτική ηγεσία μέσα στο Υπουργείο, να πετύχουμε κάποια αποτελέσματα. Άλλο πράγμα να φτάσουμε σε μια πρόταση και αλλήλ' να την υλοποιήσουμε στην πράξη και να έχουμε έναν καινούργιο οργανισμό εν λειτουργία.

Εγώ νομίζω ότι αυτό πέρα από τις μεγάλες πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος είναι το μεγάλο στοίχημα και είναι το στοίχημα της δικής μου, εάν θέλετε ατζέντας σε αυτό το πόστο.

Εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα για την συνέχεια των εργασιών σας και θα ήταν πραγματικά χρήσιμο να ακούσω όλους τους προβληματισμούς σας.

Ευχαριστώ πολύ.





Χαιρετισμός κ. Δ. Κίτσιου - Αναπλ. Γραμματέα Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, συνάδελφε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας, φίλοι του προεδρείου, Υπουργέ, εκπρόσωποι των κομμάτων και των φορέων, χαιρετίζω από την πηλευρά της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ τις εργασίες του 29ου Συνεδρίου σας, χαιρετίζω την αγωνιστική σας διάθεση, χαιρετίζω την προοπθεία μέσα από τις προτάσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας σας για την βελτίωση και της οικονομικής, κοινωνικής αλληλίας και γενικότερα της υπηρεσιακής σας θέσης.

Είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια η Ομοσπονδία στάθηκε δίπλα στις θέσεις και τις πρωτοβουλίες της ΑΔΕΔΥ. Παρακολουθώ, προσωπικά, αρκετά συνέδρια που είχατε κάνει. Είστε δίπλα στις αγωνίες των συναδέλφων σας και βεβαίως με τεκμηριωμένες θέσεις βάζετε τα γενικότερα ζητήματα του χώρου σας.

Σπεύδω να στηρίξω όλες αυτές τις θέσεις που έβαλε για τον χώρο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ο Πρόεδρος προηγούμενα με την τοποθέτησή του. Ο δημόσιος χαρακτήρας των λειτουργιών σας, των υπηρεσιών σας, της καθημερινής λειτουργίας είναι αυτός που διασφαλίζει, εάν θέλετε, την καλύτερη λειτουργία στον χώρο τον δικό σας. Η συνύπαρξη με τον ιδιωτικό τομέα και τις ανώνυμες εταιρείες πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο τέτοιο που να μην υπερισχύουν οι ανώνυμες εταιρείες των λειτουργιών του Δημοσίου.

Σε ό,τι μας αφορά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είχαμε σήμερα την γενική 24ωρη απεργία. Χαιρετίζουμε με την ευκαιρία από το βήμα αυτό τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, αθήνα και στις υπόλοιπες πόλεις όπου έγιναν οι απεργιακές συγκεντρώσεις. Θέλω να σας μεταφέρω ένα γενικότερο κλίμα αγωνίας και ανασφάλειας που υπάρχει στους εργαζόμενους και στους πολίτες.

Είναι γεγονός, ότι κανείς από εμάς, πριν από ένα με δυο χρόνια, δεν περιμέναμε ότι θα υπήρχαν αυτού του είδους οι εξελίξεις στο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάναμε στο σημείο αυτό, να μπαίνουν ζητήματα και διλήμματα για τις ενδεχόμενες πληρωμές των ανελαστικών δαπανών στο δημόσιο αύριο.

Κανείς δεν αμφισβητεί την ύπαρξη γενικότερου ζητήματος σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση. Δεν είναι της ώρας και από το βήμα αυτό να επεκταθώ. Όμως το ερώτημα που μπαίνει, κύριε υπουργέ είναι τις πταίει; Ευθύνονται οι εργαζόμενοι για την κατάσταση που σήμερα είμαστε εδώ; Οι εργαζόμενοι που στο επίπεδο των 15 της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε 14οι μεσοσταθμικά; Ευθύνεται ο εργαζόμενος ή το συνδικαλιστικό κίνημα για την κατάσταση στην δημόσια διοίκηση; Για το έλλειμμα στην ποιότητα ή στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών; Και εάν ευθύνονται, σε ποιο βαθμό;

Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα, την κρίση ποιος την πληρώνει; Οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί, μέχρι σήμερα που μιλάμε, οριζόντια μείωση της αγοραστικής δύναμης, μέσω των έμμεσων φόρων, άρα λοιπόν δεν μπορεί η οικονομική θέση να υποβαθμιστεί περαιτέρω.

Κύριε Υπουργέ, κανείς δεν βάζει ζήτημα δεδηλωμένης σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, αλλά όμως πρέπει να πούμε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται και οι πρακτικές δεν έχουν καμία σχέση με τις προεκλογικές εξαγγελίες.

Έτσι, λοιπόν, εμείς από την πηλευρά του συνδικαλιστικού κινήματος λέμε, και με την ευκαιρία αυτή το επαναδιατυπώνουμε, ότι οι πολιτικές από εδώ και μπρος πρέπει να έχουν έναν χαρακτήρα, όχι περαιτέρω υποβάθμισης του εισοδήματος μας, πρέπει να έχουν κατεύθυνση στις πηγές εκείνες του πλούτου και του εισοδήματος και υπάρχουν αυτές οι πηγές.

Άλλωστε, πόσο μπορούν να δώσουν ακόμη οι εργαζόμενοι που τους υπολογίζανε για 1 εκατ. με 1.200, αλλά η απογραφή έδειξε καθαρά ότι ο στενός δημόσιος τομέας, πλην των ένστολων και των πα-

πάδων είναι 443.000, που σε μέσο αριθμό με τους εργαζόμενους στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν απέχει πολύ. Είναι υπεράριθμοι οι δημόσιοι υπάλληλοι;

Απουσιάζει πολιτικοστρατηγικό σχέδιο, κύριε υπουργέ, για να απαντηθούν τα ερωτήματα, πόσο κράτος; Τι ποιότητα κράτος; Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι; Σε ποιους κλάδους πρέπει να είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι; Για να δούμε μετά και το επόμενο, πόσο πρέπει να μειωθούν;

Υπάρχει ..ανορθολογισμός ανά κλάδο και ανά υπηρεσία, το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε, αλλά ήταν αποτέλεσμα όλων εκείνων των επιμέρους παροχών από το 1996 μέχρι σήμερα, που στα πλαίσια των περιοριστικών πολιτικών για να μπει η χώρα στην ευρωζώνη, έπρεπε να δοθούν ελαστικές αμοιβές για να μην παρουσιάζονται ως τακτικά έξοδα της γενικής κυβέρνησης αλλά να παρουσιάζονται ως επιδόματα. Ήταν επιλογές των κυβερνήσεων και βεβαίως οι εργαζόμενοι τις κάνανε αποδεκτές. Όμως και αυτά τα επιδόματα μαζί με τις τακτικές αποδοχές δεν είναι υπέρογκα. Ο δάσκαλος στην Ευρώπη εισέρχεται στην αμοιβή, στην δουλειά του με 1500 περίπου, ευρώ ενώ στην χώρα μας είναι με 830 ευρώ.

Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όμως της ώρας να κάνω μακροσκελείς αναφορές και αναλύσεις. Θέλω όμως να πω ότι ένα σύστημα μισθών με την ευκαιρία την σημερινή, κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί να εξοικονομεί πόρους, 500 εκατ. τουλάχιστον για το 2011, αλλά τόσα για το 2012 και 900 για το 2013.

Θέλω να πω, ότι εάν είναι δυνατόν στην δύσκολη αυτή συγκυρία για όλους μας να κάνεις μισθολόγιο, δηλαδή σύστημα μισθών για να βγάλης χρήματα. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για παραπέρα υποβάθμιση του βιοτικού μας επιπέδου.

Έτσι λοιπόν, εάν η κυβέρνηση επιθυμεί να εξορθολογήσει το σύστημα αμοιβών, πρέπει να πει καθαρά ότι στα πλαίσια όχι ενός, ούτε δυο, τριών και τεσσάρων προϋπολογισμών, ότι δημιουργεί ένα σύστημα και επιμκύνει το κόστος, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια δικαιοσύνη διαφορετικά υπάρχει μια κοροϊδία.

Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εμείς, από την πηλευρά της ΑΔΕΔΥ, επιμένουμε με δυο, τρεις σταθερές που δεν είναι της ώρας να πούμε ότι το όποιο μισθολόγιο πρέπει να είναι καθαρό, πρέπει να είναι αξιοκρατικό, πρέπει να αναβαθμίζει τις αποδοχές.

Από εκεί και πέρα, για όλα τα υπόλοιπα, έτσι όπως τα ανέφερε και ο Πρόεδρος πολύ σωστά, για το Ταμείο Πρόνοιας, για τα ασφαλιστικά ζητήματα, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξοδούχοι και το ότι υπάρχουν 800 άνθρωποι που έχουν πεθάνει στην ουρά και δεν πήραν το εφάπαξ-είναι τραγικό- καλή θα κάνει η κυβέρνηση μαζί με το συνδικαλιστικό κίνημα να κάτσει να βρει τρόπο.

Δυστυχώς, οι όποιες προτάσεις μας δεν έχουν, μέχρι στιγμής γίνονται αποδεκτές, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ο χρόνος από εδώ και μπρος!!

Τέλος, αναγνωρίζουμε και τις δυσκολίες στο οικονομικό επίπεδο και τις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση η σημερινή, η χθεσινή και η αυριανή. Οι κυβερνήσεις ζουν σε ένα ζοφερό οικονομικό περιβάλλον, ζουν μέσα σε διόγκωση των χρεών, ζουν μέσα σε υποχρεώσεις, ζουν μέσα σε δάνεια και σε δανεικά, όμως το ανθρώπινο δυναμικό στην δημόσια διοίκηση και με αυτό τελειώνω, είναι, εκείνο το σημείο με το οποίο πρέπει να έρθετε σε έναν διάλογο, σε έναν διάλογο διαμόρφωσης στρατηγικού σχεδίου και για την έξοδο από την κρίση αλλά και για τον ρόλο της δημόσιας διοίκησης για να απαντηθούν πώς το θέλουμε το κράτος, τι κράτος θέλουμε και τι ρόλο έχουμε εμείς από την πηλευρά των εργαζομένων.

Με αυτά χαιρετίζουμε τις εργασίες του συνεδρίου, αγαπητέ Πρόεδρε, εύχομαι καλά συμπεράσματα και από την πηλευρά μας θα είμαστε δίπλα σας.



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Χαιρετισμός κ. Μ. Στρατάκη - Βουλευτή/Γραμματέα Τομέα Δημοσίων Έργων ΠΑΣΟΚ

Αγαπητέ κ. Υπουργέ,
αγαπητοί συνάδελφοι στο κοινοβούλιο,
εκπρόσωποι των λοιπών κομμάτων,
κύριε Πρόεδρε της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και εκπρόσωπε της ΑΔΕΔΥ,
αγαπητοί αντιπρόσωποι στο 29ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας σας,
αγαπητές φίλες και φίλοι,

Καταρχήν θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου ως γραμματέας Δημοσίων Έργων του ΠΑΣΟΚ, αλλιά και του προέδρου του κινήματος και πρωθυπουργού της χώρας Γιώργου Παπανδρέου, καθώς και του γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Μιχάλη Καρχιμάκη για την πρόσκληση σας να παρευρεθούμε σήμερα εδώ.

Αυτό, φυσικά, είναι ένα δείγμα μιας αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης, με τους εργαζόμενους στο πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και Υ.Π.Ε.Κ.Α.), γιατί θεωρούμε και πιστεύουμε ως ΠΑΣΟΚ ότι οι τεχνικές υπηρεσίες της χώρας είναι αυτές που έχουν συμβάλει τα μέγιστα στη μέχρι σήμερα πρόοδο και εξέλιξη της χώρας.

Η επιβεβλημένη, σήμερα, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας, ασφαλώς χρειάζεται και τη δική σας συνδρομή και πιστεύω, ότι, η πορεία της Ομοσπονδίας σας και όλων των Σωματείων μελών σας πανελλαδικά, απονέμει μια εμπιστοσύνη και μια υπευθυνότητα, την οποία χρειάζεται ο τόπος και η σημερινή κυβέρνηση που είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει στα πλαίσια του εφικτού, θα την λάβει υπ' όψιν της.

Η σημερινή κρίσιμη κατάσταση που διανύει η χώρα διαμορφώνει προϋποθέσεις αλλιά ταυτόχρονα και την ανάγκη να υπάρξουν μεγάλες τομές σε όλους τους τομείς και βεβαίως σε ό,τι έχει σχέση με την παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα και φυσικά και του δικού σας τομέα. Γι' αυτό το λόγο, πρέπει να γίνουν τομές στα δημόσια έργα και στις μελέτες και βεβαίως και στο σύστημα απαλλοτριώσεων, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ και ως Τομέας Δημοσίων Έργων, με την συνδρομή και συναδέλφων σας από διάφορες τεχνικές υπηρεσίες της χώρας, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο, ώστε να συνδράμουμε κυρίως την προσπάθεια της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση να ολοκληρώσει την προσαρμογή στις οδηγίες 17 και 18 αλλιά και στην αλλαγή του Ν.3316/2005.

Έτσι, θα μπορέσουμε να διορθώσουμε τις όποιες αδυναμίες και τα προβλήματα που υπάρχουν και ευελπιστούμε ότι αυτές οι προτάσεις που διαμορφώνουμε και σχεδόν ολοκληρώνουμε, θα αποτελέσουν απόφαση της εθνικής συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτέμβρη του 2011.

Αυτό θα αποτελέσει μπουσουλιά για εμάς αλλιά και την κυβέρνηση, προκειμένου με την κατάλληλη νομοθετική παρέμβαση να φτάσουμε σε ένα σύστημα με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και το περισσότερο, και ποιοτικότερο παραγόμενο έργο.

Εκτιμώ ότι οι εκφρασθείσες μέχρι σήμερα θέσεις της Ομοσπονδίας είναι πράγματι, κύριε Πρόεδρε, προς θετική κατεύθυνση, είναι προς την κατεύθυνση που συνδράμουν και την κυβερνητική προσπάθεια αλλιά και την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ ως πολιτικού φορέα να διαμορφώσει ολοκληρωμένες θέσεις και απόψεις γύρω από αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα.

Εμείς αναγνωρίζουμε την δική σας την συνδρομή, είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια και βεβαίως στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε και τις ευχαριστίες μας γιατί συμβάλητε αποτελεσματικά στο να διαμορφωθεί αυτή η νέα πραγματικότητα που



έχει ανάγκη η χώρα.

Εσείς, που εκφράζετε το σύνολο του δυναμικού των τεχνικών υπηρεσιών της χώρας, μπορείτε να βοηθήσετε ώστε η χώρα μας στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, που δεν είναι ασφαλώς ότι καλύτερο θα μπορούσε να υπάρχει αλλιά είναι όμως μια πραγματικότητα, θα μπορέσει να έχει την θέση που της ανήκει, να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού και, κυρίως, να διαμορφώσουμε προϋποθέσεις για να υπάρχει μια κοινωνία συνοχής που δυστυχώς σήμερα μέσα από συγκεκριμένες επιλογές όλων αυτών που είπατε και εσείς, διαμορφώνεται ένα αρνητικό περιβάλλον, με αυξημένη ανεργία και αλλιά προβλήματα, που όλοι μας διαπιστώνουμε καθημερινά.

Θα κριθούμε, όμως, από ένα απλό πράγμα: εάν μπορέσουμε αυτές τις διαπιστώσεις να τις ξεπεράσουμε δημιουργικά χωρίς να υπάρξουν προβλήματα για την χώρα και τους πολίτες ή τουλάχιστον με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα.

Εάν αυτό το καταφέρουμε, και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε όλοι μαζί, τότε είναι σίγουρο ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά.

Θέλω να κλείσω με κάτι που θεωρώ ότι πρέπει να το τονίσω. Έχω σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη και σήμερα αλλιά και κάθε φορά που έρχομαι η χαρά μου είναι μεγάλη.

Όμως, παρακολουθώ ότι υπάρχει μια εξέλιξη, η οποία θέλω να πιστεύω ότι είναι προς θετική κατεύθυνση παρά τα προβλήματα. Αυτό από μόνο του θα πρέπει να δημιουργεί την αισιοδοξία που πρέπει να έχουμε ως πολίτες, ότι εάν θέλουμε, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και είμαι σίγουρος ότι και εσείς θέλετε και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει, αρκεί βέβαια να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τον οραματισμό που χρειαζόμαστε όλοι μας για να πάμε μπροστά.

Εγώ θέλω να ευχηθώ από καρδιάς οι εργασίες του 29ου συνεδρίου σας να στεφθούν με απόλυτη επιτυχία, το έχουν δείξει εξάλλου οι πρώτες θέσεις που εκφράστηκαν εδώ και από την πλευρά του προέδρου αλλιά και από την πλευρά της ΑΔΕΔΥ και είμαι σίγουρος, ότι τα χρήσιμα αυτά συμπεράσματα που θα προκύψουν θα αποτελέσουν την βάση πάνω στην οποία θα υπάρξει προβληματισμός αλλιά θα γίνει και πολιτηπλασιασμός αυτών των απόψεων για να μπορέσουμε πράγματι να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον αισιοδοξίας.

Το χρειαζόμαστε όλοι, το χρειάζεται η χώρα.

Καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ.



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Χαιρετισμός κ. Δ. Σταμενίτη - Αναπλ. Υπεύθυνου Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Δημοσίων Έργων της Ν.Δ.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,

Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση να χαιρετήσουμε στο συνέδριό σας και να συμβάλουμε με την ολιγόληπτη τοποθέτηση μας στο προβληματισμό και στο εποικοδομητικό διάλογο που θα αναπτυχθεί για το μέλλον των δημοσίων έργων της χώρας και των ανθρώπων που τα υπηρετούν, αλλά και να ακούσουμε τις απόψεις και τους προβληματισμούς σας.

Η παρουσία μου εδώ δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον για τα δρώμενα στη δημόσια διοίκηση, της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου μας Αντώνη Σαμαρά, του οποίου σας μεταφέρω θερμό χαιρετισμό.

Για τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά, ο ρόλος των δημοσίων έργων στην ισόρροπη, πολυκεντρική και αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας είναι πολύ σημαντικός. Καθώς οι υποδομές μεταφορών, της παιδείας, της υγείας και του τουρισμού αποτελούν ένα από τα κύρια μέσα περιφερειακής πολιτικής με καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομίας και στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Βασική μας θέση αποτελεί:

α) Η παραγωγή δημοσίων έργων (μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διοίκηση), που εγγυάται τη διαφάνεια, την ποιότητα και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

β) Η αναβάθμιση της ποιότητας της υφιστάμενης υποδομής σε όλη την επικράτεια, με σκοπό την βελτίωση της προσπελασιμότητας, τη μείωση του χρόνου και του κόστους των μεταφορικών υπηρεσιών, την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.

γ) Η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής.

δ) Η πλήρης ένταξη της χώρας στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ώστε να ενισχυθεί περισσότερο η θέση της στον ευρωπαϊκό χώρο, και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία να αποτελέσει κόμβο των βαλκανίων.

Ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης και των ανθρώπων που την υπηρετούν είναι σημαντικός σε όλες τις φάσεις: του προγραμματισμού, του σχεδιασμού, της επίβλεψης, της διεύθυνσης κατασκευής και του έλεγχου ποιότητας & λειτουργίας. Ο ρόλος αυτός πρέπει να κατοχυρώνεται, να αναβαθμίζεται, αλλά και να ελέγχεται και να αξιολογείται, καθώς και να υποστηρίζεται, όπου απαιτείται, όχι όμως να υποκαθίσταται. Ο δημόσιος φορέας που επιβλέπει, διευθύνει και ελέγχει και ο ιδιωτικός τομέας που κατασκευάζει πρέπει να έχουν μεταξύ τους μία σχέση διακριτή και θεσμικά κατοχυρωμένη.

Είναι αδιανόητο στην εποχή που ζούμε στελέχη του δημοσίου τομέα, με επιστημονική επάρκεια, με μεγάλη εμπειρία και υψηλή τεχνική κατάρτιση, να μην συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας εποχής. Είναι αδιανόητο ο Καλλικράτης, ένα σημαντικό τόλμημα, πέρα από την προχειρότητα που το χαρακτηρίζει ως νομοθέτημα και ως υλοποίηση, να χωρίζει και τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης σε δύο ταχύτητες, σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το που υπηρετούν.

Καθώς οι βασικές αρχές, καλά τα ωραία λόγια, αλλά θα πρέπει να υπάρχει αντικείμενο και έργα. Χωρίς έργα, τι αντικείμενο θα έχουν τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης;

Δυστυχώς, η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα δημόσια έργα και στις μελέτες είναι, χωρίς υπερβολή, τραγική. Οι δημόσιες επενδύσεις είναι ανύπαρκτες. Υπάρχει τεράστια καθυστέρηση από πλευράς Δημοσίου στην εξόφληση των κατασκευαζόμενων έργων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, τον ΘΗΣΕΑ, το ΕΤΕΡΠΣ, ενώ πολύ μεγάλο μέρος των Ο.Τ.Α



έχει κηρύξει στάση πληρωμών, η οικοδομική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη, νέα έργα δεν δημοπρατούνται.

Ένας τομέας, που είναι συνδεδεμένος διαχρονικά με την ανάπτυξη της χώρας, έχει αφεθεί στην τύχη του και οδηγείται στην πλήρη απαξίωση και εξαθλίωση, με ανυπολόγιστες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Όμως, θα πρέπει να δούμε κάποια νέα δεδομένα, να πούμε και αλήθειες, ο διαχωρισμός του δημοσίου έργου και του ιδιωτικού έργου έχει περιεχόμενο σήμερα; Οι έννοιες επίβλεψη, ποιοτικός έλεγχος, παρακολούθηση, συντήρηση, τι αντικείμενο έχουν σήμερα; Κατά πόσο πρέπει να διαχωρίζονται τα έργα ανάλογα με το είδος τους; Το ζητούμενο δεν είναι σήμερα ένα άρτιο τεχνικά και οικονομικά έργο με σύγχρονες προδιαγραφές;

Η εποχή μας, με τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, επιβάλλει σε όλους, αφήνοντας πίσω ιδεολογήματα και αρτηριοσκληρώσεις του χθες, να αποφασίσουμε και να επανεικινήσουμε τη χώρα, να προχωρήσουμε μπροστά. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να συμμετέχει με νέο και ενεργό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο, ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία προτείνουμε το δικό μας ρεαλιστικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Το Συμβόλαιο Αξιοπρέπειας με την ελληνική κοινωνία, συνιστά μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας.

Τέλος, ο τομέας δημοσίων έργων της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία με όσους εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων έργων (μελετητές, κατασκευαστές, στελέχη Υπουργείου), έτσι είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε σας είναι αναγκαίο.

Σας ευχαριστώ για πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες συνεδρίου.

**29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.****Χαιρετισμός κ. Σ. Καλαντίδου - Βουλευτή Κ.Κ.Ε.**

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,

Εκ μέρους του Κ.Κ.Ε., σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στο 29ο Συνέδριο σας και τη δυνατότητα που μας δίνετε να εκφράσουμε ορισμένες βασικές απόψεις του κόμματός μας, για τα προβλήματα που απασχολούν εσάς και την εργατική τάξη γενικότερα.

Είναι γενικά παραδεκτό, ότι η ζωή του εργατοϋπάλληλου, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, χειροτέρευσε δραματικά. Δεν θα σταθώ σε λεπτομέρειες, γνωρίζετε τις απώλειες σε μισθούς και δικαιώματα, τα ζείτε στο πετοί σας. Άλλωστε, στη περιγραφή, και τα κόμματα και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις ταυτίζονται, οι διαφορές εντοπίζονται στο πώς κατονομάζουν την αιτία του προβλήματος και στις ακολουθούμενες πολιτικές για τη διέξοδο απ' αυτό.

Είναι, επίσης, φανερό ότι το κεφάλαιο και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι, αξιοποιώντας την καπιταλιστική οικονομική κρίση, εντείνουν την επίθεση σε βάρος των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων.

Μάλιστα η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. συχνά – πυκνά επικαλείται τα πατριωτικά μας αισθήματα για να αποδεχούμε και να ανεχθούμε τα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα (π.χ. το Μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα και άλλα μέτρα που πάρθηκαν το τελευταίο διάστημα).

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,

Στον προβληματισμό σας, ατομικά ο καθένας, στην αγωνία σας την καθημερινή, στην προσπάθεια σας, το Συνέδριο σας με τις αποφάσεις του, να συμβάλει στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που εκπροσωπείτε. Αναζητήστε τον ένοχο, την αιτία και καταστρέψτε την. Πάρτε υπόψη σας και το Κ.Κ.Ε.

Ξέρετε καλά ότι εδώ και χρόνια προβλέψαμε και προειδοποιήσαμε ότι θα ερχόταν οικονομική κρίση, η οποία στην Ελλάδα θα ήταν πολύ πιο βαθεία.

Σήμερα που η κρίση είναι σε εξέλιξη ακόμα, που βαθαίνει και οξύνεται, το Κ.Κ.Ε. προειδοποιεί ότι όταν έρθει καπιταλιστική ανάκαμψη, αυτή θα είναι αδύνατη, θα συνοδεύεται από εκτεταμένη ανεργία, πληθωρισμό και φτώχεια.

Η πραγματική αιτία της κρίσης είναι ίδια με την αιτία που οδήγησε στην κρίση '29-'33, στις αρχές της δεκαετίας του '70, στη Λατινική Αμερική.

Η αιτία είναι η διακοπή της διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου, αυτό που ονομάζουμε κυκλική οικονομική κρίση. Η παραγωγή στον καπιταλισμό γίνεται για το κέρδος. Συσσωρεύεται κεφάλαιο για να διευρύνεται η παραγωγή και διευρύνεται η παραγωγή όσο αυξάνεται το κέρδος. Η αναρχία στην παραγωγή, ο ανταγωνισμός μεταξύ των καπιταλιστών, η ολοένα μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, συντελούν σ' αυτή τη διακοπή της διευρυμένης αναπαραγωγής με αποτέλεσμα την καπιταλιστική κρίση.

Κοροϊδεύουν το λαό όσοι αναγορεύουν σαν αιτία της κρίσης την κακή νεοφιλελεύθερη ή σοσιαλδημοκρατική διαχείριση, τις μίζες, τη διαφθορά, τη διόγκωση του χρέους, το δανεισμό. Προβλήματα υπαρκτά, αλλά όλα είναι αποτέλεσμα και συνέπεια του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, των επιλογών που συνειδητά εφορμόστηκαν στην Ελλάδα ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ και όχι αιτία.

Το κρατικό χρέος στη χώρα μας διογκώθηκε από:

- Τη χρηματοδότηση των μονοπωλιακών ομιλιών για επενδύσεις και κερδοφορία (φοροελαφρύνσεις, επιδοτήσεις, κίνητρα)
- Τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες
- Τις αντιπαραγωγικές δαπάνες (βλ. ολυμπιακά έργα)
- Τις συνέπειες που έφερε η ενσωμάτωση της ελληνικής οικονομίας στην Ε.Ε.

Τα μέτρα υπέρ των μονοπωλίων, βάσει το σχεδίου κυβέρνησης – Ε.Ε. – πλουτοκρατίας, ήταν δεδομένα πριν την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης. Περιγράφονται στις στρατηγικές της Ε.Ε. και στα προγράμματα των αστικών κομμάτων.

Τα μέτρα δεν έχουν τέλος, γιατί «η κρίση αποτελεί μια ευκαιρία», σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών, ευκαιρία ισχυροποίησης των μονοπωλίων. Καμία αυταπάτη, ότι η αναμικτή ανάκαμψη που θα δεχθεί την καπιταλιστική οικονομική κρίση, θα επαναφέρει μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους εργαζόμενους.

Το Κ.Κ.Ε. έχει ξεκαθαρίσει ότι η έξοδος από την κρίση ή θα είναι φιλολαϊκή ή θα είναι αντιλαϊκή, μέσος δρόμος δεν υπάρχει.

Όλες οι συζητήσεις που γίνονται για «κούρεμα», «επιμήκυνση», «δραχμή», «δάνειο» κ.λπ., γίνονται πρώτον με στόχο να τρομοκρατήσουν τους λαούς και να ανεχθούν τα δυσβάσταχτα μέτρα και δεύτερον για το ποιο τμήμα του κεφαλαίου θα καταστραφεί (χρηματοπιστωτικό – βιομηχανικό κεφάλαιο), ποιο καπιταλιστικό κράτος θα έχει «χασούρα». Δεδομένο στις συζητήσεις τους είναι η συμφωνία τους για τα μέτρα που θα πάρουν ενάντια στους λαούς.

Δύο είναι οι δρόμοι ανάπτυξης πάνω στα αποκαϊδία της καπιταλιστικής κρίσης:

1. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής (αυτός μας οδήγησε στην κρίση)
2. Και αυτός της Λαϊκής οικονομίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της χώρας (ορυκτός πλούτος, αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία), αξιοποιώντας το έμπειρο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό της πατρίδας μας, κοινωνικοποιώντας βασικούς τομείς της οικονομίας (ενέργεια, τηλεπικοινωνιών, κατασκευών, μεταφορών, εξόρυξης), μετατρέποντας την ιδιοκτησία του μεγάλου κεφαλαίου σε κοινωνική, κρατική ιδιοκτησία. Ο κεντρικός σχεδιασμός της λαϊκής οικονομίας μπορεί να απελευθερώσει τις εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες και με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο να τις αναπτύξει συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού.

Οι κομμουνιστές είμαστε στην πρώτη γραμμή για την επίλυση των άμεσων και πιεστικών προβλημάτων, με συνέπεια, υπευθυνότητα, με όλες τις μορφές πάλης, αλλά και μέσα στη Βουλή (σχέδιο νόμου για την ανεργία, τα ασφαλιστικά ταμεία, το λαϊκό εισόδημα, τους αγρότες, περί ευθύνης υπουργών) και ιδιαίτερα για τον κλάδο σας, με πιο πρόσφατη την ερώτηση για τις μετατάξεις σύμφωνα με το Ν. 3852/10 και καταβολή των προβλεπόμενων αποδοχών.

Εμείς δεν μιλάμε απλώς για απαξίωση των Υπηρεσιών, αλλά για πολιτικές που καθορίζουν τα Δημόσια Έργα με κριτήριο την κερδοφορία των μονοπωλίων, του κεφαλαίου, των κατασκευαστικών εταιριών, των εργολάβων.

Δημόσια έργα, που και τα ακριβοπληρώνουν το λαϊκά στρώματα και δεν γίνονται με βάση τις λαϊκές ανάγκες και απαξιώνουν τις δυνατότητες της πατρίδας μας στο βωμό του ιδιωτικού, καπιταλιστικού κέρδους.

Επείγει ο καθολικός, αποτελεσματικός, γενικός, πολιτικός και κοινωνικός αγώνας που θέτει στόχο προοπτικής. Στην ολομέτωπη επίθεση που εξαπολύεται, απαντάμε με μέτωπο συμμαχίας εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, φτωχών αγροτών.

Σ' αυτή τη συμμαχία καθοριστική είναι η στάση των συνδικαλιστικών φορέων.

Ο εχθρός των εργαζομένων και όλων των λαϊκών στρωμάτων είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής.

Με βάση τα παραπάνω, εύχομαι το συνέδριο σας να συμβάλει στην ενίσχυση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος.





29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

Χαιρετισμός κας. Π. Πέρκα - Μέλους ΚΠΕ ΣΥΝ.ΡΙΖ.Α./Πολιτικού Μηχανικού-Συγκοινωνιολόγου

Θα απευθύνω κι εγώ με τη σειρά μου ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του ΣΥ.ΡΙΖ.Α στο συνέδριο σας, το οποίο λόγω των τραγικών οικονομικών, και όχι μόνο, συνθηκών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το πρόβλημα σήμερα θα το εντόπιζα, όχι μόνο στην κρίση που ζούμε, αλλά και στο ότι το «φάρμακο» που χρησιμοποιείται είναι χειρότερο από την αρρώστια.

Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση, όσο πιο πολύ επιβεβαιώνεται η αποτυχία του μνημονίου και η αποτυχία της πολιτικής της σε όλους τους τομείς, αντί να αναστοχάζεται και να ανιχνεύει εναλλακτικές προοπτικές, βαθαίνει ακόμα περισσότερο την πολιτική του μνημονίου και ετοιμάζει νέα μέτρα. Χρησιμοποιεί τη γνωστή μέθοδο διαχείρισης του φόβου. Πρώτα ήταν μνημόνιο ή χρεωκοπία, σήμερα είναι και μνημόνιο και χρεωκοπία.

Βυθιζόμαστε στην κρίση του χρέους, σε αυτόν τον φαύλο κύκλο λιτότητας, ύφεσης, ανεργίας και χρέους, τα νούμερα δεν βγαίνουν, η κοινωνία βουλιιάζει, ενώ συγχρόνως εξαπολύεται μια επίθεση εναντίον της δημοκρατίας εν μέσω κρίσης. Στη χώρα μας το Σύνταγμα έχει παραβιαστεί επανειλημμένα. Το Μνημόνιο με την τρόικα του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Ε.Ε. παραβιάζει το Σύνταγμα μας. Οι τεχνοκράτες της τρόικα, που καθορίζουν την οικονομική μας πολιτική, δεν είναι ούτε δημοκρατικά εκλεγμένοι, ούτε δημοκρατικά ελεγχόμενοι από κανέναν, ενώ η ελληνική κυβέρνηση στερείται πια στοιχειώδους δημοκρατικής νομιμοποίησης.

Φαίνεται ότι είχαμε δίκιο, όταν λέγαμε ότι η Ελλάδα αντιμετώπιζεται σαν το πειραματόζωο της Ευρώπης. Το πείραμα τώρα γενικεύεται σε ολόκληρη την ευρωζώνη και όχι μόνο. Αφού μετέτρεψαν την Ελλάδα σε πεδίο ακραίων νεοφιλελεύθερων πειραματισμών, αυτές οι δομικές αποφάσεις διαμορφώνουν ένα ευρωπαϊκό Μνημόνιο, που στόχο έχει την παγίδευση όλων των ευρωπαϊκών λαών σε ένα μέλλον κοινωνικής οπισθοδρόμησης, σε μια νέα φάση πρωτοφανούς αγριότητας. Το "Σύμφωνο για το Ευρώ" είναι ένα σύμφωνο ενάντια στην κοινωνική Ευρώπη, ένα "σιωπηλό πραξικόπημα" των αγορών ενάντια στη δημοκρατία. Είναι το πείραμα της σκληρής λιτότητας, της διάλυσης του κοινωνικού κράτους, της χρεωκοπίας της κοινωνίας και του λαού με στόχο να σωθούν οι τράπεζες και το κεφάλαιο.

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α ζητάει να γίνει δημοψήφισμα για το "Σύμφωνο για το Ευρώ", το ευρωπαϊκό μνημόνιο, στο οποίο συμφωνούν και συντηρητικοί και σοσιαλδημοκράτες, που θα μειώνει διαρκώς τους μισθούς με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας και τις συντάξεις με το πρόσχημα του προσδόκιμου ορίου ζωής.

Πρέπει να αναδειξουμε την υπεράσπιση της δημοκρατίας και των συνταγματικών επιταγών ως κυρίαρχο αίτημα, σε μια περίοδο που η κρίση απειλεί να γκρεμίσει τα πάντα, όχι μόνο τους μισθούς και τις συντάξεις, αλλά και την ίδια την κυριαρχία των ευρωπαϊκών λαών, αυτό που κάποτε ονομάζαμε "ευρωπαϊκό κεκτημένο".

Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι ωριμάζουν οι συνθήκες για ένα κίνημα που θα απαιτήσει τον έλεγχο του δημόσιου χρέους και την επιθετική επαναδιαπραγμάτευσή του, με στόχο τη διαγραφή ενός μεγάλου μέρους του. Διότι ολόένα και περισσότερο γίνεται φανερό πλέον ότι αυτό το χρέος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.

Εμείς θεωρούμε ότι οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να ξεκινάει από την κοινωνική αναγκαιότητα απεμπλοκής πια της χώρας από το μνημόνιο της χρεωκοπίας και στροφή στην πραγματική οικονομία, στήριξη της ζήτησης της εργασίας και αλληλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου.

Βασική προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός διαφορετικού, βιώσιμου προτύπου ανάπτυξης αποτελεί, εκτός των άλλων, η επαναφορά στο προσκήνιο του σχεδιασμού και της



οργάνωσης, με την αξιοποίηση-αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών της χώρας, ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής ασφάλειας των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες αφού κακοποιήθηκαν διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, που περιόρισαν ασφυκτικά τις δυνατότητές τους και την ποιότητα των υπηρεσιών τους, σήμερα κατασυκοφαντούνται, απαξιώνονται με στόχο την πλήρη διάλυσή τους, ώστε να είναι δυνατή η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων τους σε ιδιώτες.

Η διαρκής υποβάθμιση και τα φαινόμενα διάλυσης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών ιδιαίτερα, καθώς και η περαιτέρω συρρίκνωση του ΠΔΕ (που φαίνεται ότι είναι ο βέστος στόχος μετά τους μισθούς και τις συντάξεις) εμποδίζουν κάθε αναπτυξιακή προοπτική, κάθε προσπάθεια βελτίωσης του παραγόμενου έργου, ιδιωτικού και δημόσιου.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι προχωράει στην υλοποίηση έργων με τη μέθοδο των συμβάσεων παραχώρησης και τη μέθοδο των ΣΔΙΤ λόγω έλλειψης των απαραίτητων πόρων, είναι έωλος, δεδομένου ότι διαθέτει σε μετρητά και εγγυήσεις περίπου 100 δις στο ασύδοτο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με την προοπτική, μεταξύ των άλλων, να χρηματοδοτήσουν τους ιδιωτικούς φορείς που εκτελούν έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης και με ΣΔΙΤ.

Η υλοποίηση του σχεδίου, για την αγορά αντιμετώπιση των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και εντέλει την κατάργηση του κοινωνικού κράτους, απαιτεί και αρωγό στο ζήτημα της διοικητικής αναδιάρθρωσης. Στην χώρα μας ο αρωγός αυτός έχει κατ'επισημισμό το όνομα Καθηλικράτης.

Ο «Καθηλικράτης» προωθήθηκε εσπευσμένα για λόγους δημοσιονομικούς, χωρίς προηγουμένως να μελετηθεί και να σχεδια-



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

στεί ταυτόχρονα ο αναγκαίος νέος επιθετικός ρόλος της Δημοσίας Διοίκησης, με έναν αυταρχικό τρόπο, διαιωνίζοντας τον συγκεντρωτισμό και τον κομματικό έλεγχο, χωρίς να εξασφαλίζει τους αντίστοιχους πόρους, επιχειρώντας να μετακυλήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση τα βάρη που απορρέουν από τη συνταγματική υποχρέωση του κράτους για παροχή κοινωνικών αγαθών προς τους πολίτες, αντί δε για επαρκή και κατάλληλη στελέχωση των Υπηρεσιών, προβλέπει αποθύσεις εργαζομένων. Ήδη τα προβλήματα, κατά τη φάση υλοποίησης του νόμου με τους νέους «Καλλικρατικούς» Δήμους και τις Περιφέρειες, καθώς και με την κατάργηση των Νομαρχιών, είναι τεράστια κυρίως σε σχέση με τις αρμοδιότητες, τη στελέχωση και τους πόρους, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους αλλιά και στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Την ιδιότυπη κατάρρευση της αυτοδιοίκησης, ενός θεσμού υποστηρικτικού της κοινωνίας, αλλιά και την προώθηση απρογραμμάτιστων και δίχως την παραμικρή μελέτη αναδιάρθρωσεων, συγχωνεύσεων και καταργήσεων Υπηρεσιών, με βασικό στόχο την περικοπή των κοινωνικών δαπανών και την κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, την βιώνουμε όλοι μας με τον χειρότερο τρόπο.

Ξέρω ότι απευθύνομαι σε ειδικό κοινό και ότι αυτά τα προβλήματα θα αποτελέσουν το κύριο αντικείμενο του Συνεδρίου σας, τις αποφάσεις του οποίου ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α θα παρακολουθήσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ίσως θα ήταν χρήσιμο στις κρίσιμες συνθήκες που ζούμε να ανατρέψουμε λίγο το πρωτόκολλο. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων, αντί να απευθύνουμε χαιρετισμό με πληθωριστικό εξαγγελτικό λόγο στην έναρξη ενός Συνεδρίου, που συνήθως ακολουθείται από ελληνοματική υποστήριξη των διεκδικήσεων από το κυβερνών κόμμα, να τοποθετούμαστε και να δεσμευόμαστε επί συγκεκριμένων προτάσεων –αποφάσεων που θα καταλήξει το σώμα, στο τέλος των εργασιών.

(Αναφορά στη μεταφορά αντικείμενου από τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας στην Εγνατία).

Θα ήθελα για παράδειγμα, εκτός των άλλων, μια απάντηση από τον κ. Υφυπουργό για το έργο «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Ευεργέτουλας Λέσβου» με προϋπολογισμό 5 εκ ΕΥΡΩ (μικρό-μεσαίο περιφ. Έργο), το οποίο θα εκτελέσει η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., με ποια τεχνογνωσία, με ποια κριτήρια? Ποιος ακριβώς είναι ο «σημαντικός», κατά το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., πλην ακατανόμαστος, ρόλος των Τεχνικών Υπηρεσιών της Λέσβου?

Ανέφερα και εισαγωγικά ότι το Συνέδριό σας έχει ιδιαίτερη σημασία. Το συνδικαλιστικό σας κίνημα οφείλει να δώσει έναν πολυεπίπεδο αγώνα. Αγώνα για την προάσπιση των κεκτημένων των εργαζόμενων. Η παρούσα συγκυρία αποδεικνύει περίτρανα ότι με τις ασκούμενες πολιτικές, δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν οι κατακτήσεις της δημοκρατίας ως δεδομένες. Η δημοκρατία απαιτεί συνεχή παρέμβαση εκ μέρους των συνδικαλιστικών Φορέων, των κινημάτων, των πολιτών. Αγώνα για την παραγωγική ανασυγκρότηση, αναβάθμιση και ενίσχυση των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών, ώστε να αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και να ικανοποιούν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Τέλος, έναν αγώνα ιδεολογικό απέναντι στον κοινωνικό αυτοματισμό που καλλιεργείται από τα Μ.Μ.Ε. και δημιουργεί ένα κλίμα αντιπαράθεσης των εργαζόμενων και των διαφόρων κοινωνικών ομάδων μεταξύ τους και το τελευταίο διάστημα είχε σα στόχο τους δημοσίους Υπαλλήλους. Ένα αγώνα ιδεολογικό για την ανάκτηση της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος που και αυτό απαξιώνεται και αποδυναμώνεται.

Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν την ενεργητική αντίσταση των εργαζόμενων, την οικοδόμηση των απαραίτητων κοινωνικών μετώπων, τη σφυρηλήτηση πολιτικών συμμαχιών και κοινών δράσεων.

Τελειώνω, λέγοντας ότι ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς έχει κουητούρα αυτονομίας στους αγώνες και τη διάθεση για δημιουργία πλατιών μετώπων και ευρείων συμμαχιών. Θα σταθεί αρωγός στα δίκαια αιτήματα και στις ώριμες διεκδικήσεις και μέσα στο Κοινοβούλιο, κυρίως, όμως, στους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς αγώνες.





Χαιρετισμός κ. Κ. Κιητίδη - Βουλευτή/Εκπροσώπου Δημοκρατικής Συμμαχίας

Και εγώ με τη σειρά μου να σας χαιρετίσω εκ μέρους της προέδρου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, της κυρίας Μπακογιάννη, να χαιρετίσω το προεδρείο του συνεδρίου, τους συνέδρους και όλους τους προσκεκλημένους που είναι σήμερα εδώ μαζί σας.

Ειλικρινά χαίρομαι, και δεν το ήλω για να εξευμενίσω την πρόθεσή σας, χαίρομαι γιατί άκουσα τουλάχιστον τις δύο τοποθετήσεις, του προέδρου σας και του εκπροσώπου του τριτοβάθμιου οργάνου, και το ήλω να πω ότι είχαν το περιεχόμενό τους. Είχαν βάση συζήτησης. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν. Κατά την αρχέγονη διαλεκτική πρακτική των προγόνων μας, είναι μια βάση πράγματι αναζήτησης κάποιων λύσεων.

Εγώ, πολύ επιγραμματικά, βλέποντας και τα συνθήματα αυτού του συνεδρίου και πιστεύοντας ότι σε αυτόν τον τόπο έχουν διαστραφεί περιεχόμενα εννοιών και λέξεων, ως εκπρόσωπος της Συμμαχίας δηλώνω ξεκάθαρα ότι είμαστε φιλελεύθεροι, γνήσιοι φιλελεύθεροι. Ένας είναι ο φιλελευθερισμός, ο γνήσιος κατά την έκφραση κράτους και λαού. Αγαπάμε το κράτος των υπηρεσιών, όχι της εμπορίας και της παραγωγής. Πιστεύω ακράδαντα ότι το μείζον θέμα της πατρίδος μας είναι το πολιτικό της έλλειμμα, το πολιτικό της πρόβλημα. Από εκεί ξεκίνησαν και ξεκινούν τα πάντα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη βάση συζήτησης για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε.

Έλεγε ο αρχαίος πρόγονός μας, ο Αριστοτέλης, ο ογκόληθος της παγκόσμιας κοινωνιολογίας, ότι δυο περιπτώσεις υπάρχουν για να μην συνεννοηθούμε. Ή άλλα εννοούμε, όταν εκστομίζουμε έννοιες και λέξεις κατά το περιεχόμενο και άλλα αντιλαμβάνεται ο συνομιλητής ή είμαστε κακόπιστοι συνομιλητές. Επομένως, θα πρέπει πάση θυσία να συνεννοηθούμε και να τεθούν βάσεις σε αυτή τη συζήτηση.

Πιστεύω ακράδαντα, ως εργαζόμενοι, γιατί όλοι είμαστε εργαζόμενοι, (δεν μπορώ να δεχθώ την Μαρξιστική θεωρηση ότι κάποιοι είναι και κάποιοι δεν είναι), έχετε να προσφέρετε πολλή στον χώρο σας. Στο φάκελο που μας δώσατε είδα πράγματι εισηγήσεις που πιστεύω ότι στην ηγεσία του Υπουργείου είναι χρήσιμες και, προφανώς, έχετε την εξειδικευμένη αναφορά και αφετηρία για να είστε άνθρωποι, ποιήτες που πρέπει να σας αξιοποιήσει το συγκεκριμένο υπουργείο.

Ακούστηκαν φράσεις περί του τι φταίει. Η ευθύνη του πολιτικού συστήματος είναι βαρύτατη. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν θα στρουθοκαμηλήσουμε, ούτε θα βάθουμε το κεφάλι



λι μέσα στο χόμα για να μην δούμε την πραγματικότητα. Η ευθύνη είναι βαρύτατη του πολιτικού κόσμου και εάν δεν αναταχθεί αυτό, ελπίζω δεν θα υπάρχει για το μέλλον. Και όπου δεν υπάρχει ελπίδα για το μέλλον, φοβούμαι ότι δεν μπορεί κανένας να διαχειριστεί και το παρόν.

Νομίζω, ότι πλέον ο πολιτικός κόσμος δεν πρέπει να επενδύει στην εξοθίωση των πολιτών για να έχει οπαδούς, ούτε όμως να δίνει ελεύθερες και ρευστές επιταγές, αλλήλ να συμβάλλει, όπου του ζητείται να συμβάλλει, κατά την ευθύνη του και κατά το όποιο, κακώς νοούμενο, πολιτικό κόστος.

Έτσι, καθοδηγητής στην προκειμένη περίπτωση, είναι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, που καθορίζονται να αναλάβουν τις πρωτοβουλίες. Εμείς και εσείς οφείθουμε να συνδράμουμε πάντοτε με δημοκρατικό, επιστημονικό και πολιτικό περιεχόμενο και να αγωνιστούμε για το καλύτερο.

Εύχομαι, ειλικρινά, το καλύτερο, εύχομαι το συνέδριό σας να δώσει εκείνα τα μηνύματα και αγωνιστικά, προφανώς, και εξειδικευμένα του χώρου σας. Νομίζω ότι κάποιοι θα ανταμώσουμε και ξέρετε, τίποτα δεν μένει στα αζήτητα. Όλα κάποτε η ιστορία τα ζητάει και γι' αυτό με ευθύνη πρέπει να αντικρίζουμε την πραγματικότητα και το μέλλον. Σας ευχαριστώ.

Χαιρετισμός κας. Ε. Ιωαννίδου - Εκπροσώπου Τύπου των Οικολόγων Πράσινων

Εκ μέρους των Οικολόγων Πράσινων, θα ήθελα πρώτα από όλα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.

Οι περισσότεροι από εσάς θα μας ξέρετε πιθανόν ως «το κόμμα του περιβάλλοντος». Στην πραγματικότητα, ενδιαφερόμαστε κυρίως για τις κοινωνικές και οικονομικές αλληλαγές που θα προσφέρουν σε όλους ποιότητα ζωής, συμφιλιώνοντας την κοινωνία με το περιβάλλον και προστατεύοντας φυσικά και τα δύο.

Η πολιτική οικολογία: Αμφισβητεί την κοινωνία του κέρδους, τονίζει την ανάγκη ριζικών αλληλαγιών στις αξίες των ανθρώπων αλλήλ και στον τρόπο ζωής και παραγωγής, επιδιώκει να προωθήσει μια συνοδική αντίληψη για το περιβάλλον και την αειφορία, στηρίζει κάθε προσπάθεια χειραφέτησης του ανθρώπου, ενισχύοντας την κοινωνική δικαιοσύνη και καλλιεργώντας την ατομική και κοινωνική ευθύνη, προωθεί μια συνεργατική, οικολογική κοινωνία αυτόνομων κοινοτήτων και αλληλεγγύων, ενεργών πολιτών.

Περιβάλλον, λοιπόν, για μας δεν είναι μόνο η φύση, αλλήλ και όλα όσα διαμορφώνουν το χώρο, τους χώρους, όπου ζούμε, το ανθρωπογενές περιβάλλον δηλαδή. Περιβάλλον είναι οι υποδομές, η διαχείριση των φυσικών πόρων, η παραγωγή και η κατανομή της ενέργειας, η μορφή των πόλεων και των οικισμών, οι χρήσεις γης, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η διατήρηση και προστασία της ιστορικής κληρονομιάς, το πώς δίνεται μέσω του σχεδιασμού υπόσταση στα όρια και τις ισορροπίες με το φυσικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, περιβάλλον είναι ό, τι αλληλεπιδρά με την κοινωνική συνοχή και βιωσιμότητα.

Όλα αυτά, στη χώρα μας, κινούνται, δυστυχώς, στη σφαίρα του ιδεατού. Για πολλές δεκαετίες, η δημόσια σφαίρα και το δημόσιο συμφέρον έχουν κατακερματιστεί σε αντικρουόμενα κληδικά και ιδιωτικά μικροσυμφέροντα. Η δημόσια πολιτική καθοριζόταν μέχρι τώρα σχεδόν αποκλειστικά από το ποιά μικροσυμφέροντα θα επικρατήσουν και ποιός κλάδος θα μείνει στη σκιά των άλλων. Αν έχετε αμφιβολία, κοιτάξτε όχι μό-



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

νο όσα συνέβησαν και συμβαίνουν στις κατασκευές και τα δημόσια έργα, αλλή και την εδραιωμένη παράδοση πολυνομία ή τις υπερδιογκωμένες ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία ή την εκπαίδευση.

Με αυτή την οπτική βλέπουμε οι Οικολόγοι Πράσινοι και το σύνθημα του συνεδρίου σας: «Ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, στην απαξίωση των υπηρεσιών, στην μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Α.Ε.». Το θέμα είναι να βρούμε και πάλι την έννοια του δημόσιου συμφέροντος, του συμφέροντος της κοινωνίας και των επόμενων γενεών. Από το γενικευμένο συντησιακό διαγκωνισμό, που μας έφερε στη σημερινή κατάσταση, έχουμε όλοι χορτάσει. Ζητούμενο δεν είναι να υπάρξει μια αδιέξοδη ρεβάνς πάνω στα ερείπια, αλλή να προσδιοριστεί πρώτα ένα ευρύτερο, δημόσιο συμφέρον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ας διεκδικήσει μετά κάθε κλάδος και το δικό του, το ιδιαίτερο συμφέρον.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι είχαμε από την αρχή επισημάνει ότι η ικανοποίηση του πάγιου αιτήματός μας για δημιουργία ξεχωριστού Υπουργείου Περιβαλλοντικού σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λησουργήσει, είτε ως μοχλός ενίσχυσης της γραφειοκρατίας, είτε ως δίαυλος εκποίησης των συλλογικών αγαθών σε ιδιωτικά συμφέροντα, μέσω του «απελευθερωμένου» συναρμόδιου υπουργείου υποδομών, ή μέσω της ομοιογίας ότι οι δημόσιοι μηχανισμοί ελέγχου έχουν αποτύχει.

Στη σημερινή συγκυρία, όπου η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική αλλή και κοινωνική και περιβαλλοντική, καθώς και κρίση αξιών, και απαιτεί ταυτόχρονες απαντήσεις σε όλες τις διαστάσεις της, οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο:

- Στην αποτελεσματική και ορθολογική χωροθέτηση των αναγεννώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση του εθνικού στόχου, τόσο για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας.

- Στη διάσωση του συλλογικού χαρακτήρα των αγαθών που πλήττονται βάνουσα από την κρίση, όπως οι μεταφορές, οι αυτοκινητόδρομοι που, αφού μονοπωλήσαν τις μετακινήσεις, έχουν παραδοθεί σε ιδιωτικά ολιγοπώλια ή ο σιδηρόδρομος που, έχοντας ήδη ακρωτηριαστεί, συμπαρασύρει το δικαίωμα των πολιτών σε αξιοπρεπή, ασφαλή, οικολογική και οικονομική μετακίνηση.

- Στις παρεμβάσεις και αναπλάσεις στο δημόσιο χώρο, για επανοικειοποίηση από τους πολίτες, που τα τελευταία χρόνια είχαν παρατηθεί από τη σχέση μαζί του.

- Στο βιώσιμο σχεδιασμό των πόλεων και των οικισμών, ώστε να προσφέρουν επιτέλους σε όλους μας τα συλλογικά αγαθά που, τώρα με την κρίση, αποκτούν ακόμη πιο ζωτική σημασία.

- Στην προστασία και αποκατάσταση του φυσικού και ιστορικού πλούτου της χώρας μας, ώστε να παραμένει ένα ζωντανό κεφάλαιο και να αποκτήσει τον ρόλο που του αντιστοιχεί, ως βάση για την διέξοδο από την πολυπληθυσιακή κρίση. Η συγκρότηση δασικών χαρτών είναι μόνο ένα πρώτο αυτόνομο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και αναμένουμε τα επόμενα, τα ουσιαστικά.

- Στο χωροταξικό σχεδιασμό, που οφείλει να οραματίζεται και να αποτυπώνει μια πορεία βιώσιμης στροφής της οικονομίας, χωρίς να παραγράφει τα εγκλήματα που έχουν συμβεί, χωρίς να παύει να πατάει γερά στο έδαφος, αλλή και χωρίς να θυσιάζει αβασάνιστα τον ορυκτό μας πλούτο στον βωμό της υποτιθέμενης ανάπτυξης, παραδίδοντάς τον χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίληγμα σε συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα.

- Στη σύνδεση του δημόσιου με το ιδιωτικό με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται τα συλλογικά αγαθά και τα συμφέροντα της κοινωνίας και όχι να δημιουργούνται ιδιωτικά μονοπώλια-σχήμα οξύμωρο, αλλή δυστυχώς υπαρκτό.



Οι άξονες αυτοί πιστεύουμε ότι μπορούν να δώσουν απαντήσεις και στο πρόβλημα της ανεργίας των επιστημόνων, που η εργασία τους αλληλεπιδρά με τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχετε. Φιλοσοφία μας είναι, αλλήωστε, η πράσινη στροφή που επιδιώκουμε, να δίνει παράλληλα απαντήσεις και στο θέμα των θέσεων εργασίας αλλή και στην τόνωση της οικονομίας. Σε μια τέτοια στροφή είναι λογικό οι περικοπές στους μισθούς και τα εργασιακά σας δικαιώματα να μας βρίσκει αντίθετους. Το γεγονός, μάλιστα, ότι οι διεκδικήσεις σας δεν αφορούν μόνο τα οικονομικά μεγέθη των αποδοχών σας, αλλή και την ποιότητα των υπηρεσιών που καλείστε να προσφέρετε, τη διασφάλιση των συλλογικών αγαθών και τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του δημόσιου με το ιδιωτικό, μας κάνει αισιόδοξους για πολλούς νέους κοινούς αγώνες που μπορούμε να δώσουμε.

Περιμένουμε, λοιπόν, να συναντηθούμε μαζί σας σε ευρύτερες μάχες:

- Για να υπερασπίσουμε όλες τις εφεδρείες δημόσιας γης στις πόλεις μας, όπως το Ελληνικό στην Αθήνα, τη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και τα παλιά στρατόπεδα σε όλη τη χώρα, ώστε να μπορούμε, έστω μεθλητικά, να πλησιάσουμε τις προδιαγραφές που ζητούν τα επιστημονικά δεδομένα και οι ευρωπαϊκές πολιτικές.

- Για να πάψουν οι μετακινήσεις να κυριαρχούνται από το αυτοκίνητο και να δοθεί επιτέλους χώρος στο περπάτημα, τη συγκοινωνία, το ποδήλατο, την αναγέννηση του σιδηροδρόμου που ποτέ δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε, ιδιαίτερα τώρα που τα καύσιμα είναι πια ακριβά και τα εισοδήματα συμπιεσμένα.

- Για να ορθοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν περιβαλλοντικά εργαλεία, όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός, και να μην εφαρμοστούν στην πράξη οι τερατώδεις διατάξεις του fast track που ουσιαστικά επιτρέπουν σε κάθε επενδυτή να διαπραγματεύεται δική του ιδιωτική πολυενοδομική και περιβαλλοντική νομοθεσία.

- Για να οικοδομήσουμε ευρείες κοινωνικές συμμαχίες απέναντι στον καρκίνο της εκτός σχεδίου και της αυθαίρετης δόμησης, διαμορφώνοντας προτάσεις που θα συνδυάζουν τη ριζική τομή της πλήρους κατάργησής της, με παράλληλο σχεδιασμό που δε θα δημιουργεί αδικίες.

Για να ανταπεξέλθει στον κομβικό του ρόλο, το προσωπικό της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. χρειάζεται να απαντηθεί ένα κρίσιμο ερώτημα:

Η νέα διάρθρωση των σχετικών δομών με τις πρόσφατες, αλλή και τις επερχόμενες διοικητικές αλλαγές, θα λάβει υπόψη τις προτάσεις της ομοσπονδίας των εργαζομένων, που ζούνε τα προβλήματα και καταθέτουν πολύτιμη εμπειρία; Ή οι αποφάσεις θα ληφθούν ακόμη μια φορά πίσω από κλειστές πόρτες;

Με τις σκέψεις αυτές, οι Οικολόγοι Πράσινοι ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας, ελπίζοντας ότι θα συμβάλουν θετικά σε μια τέτοια κατεύθυνση.



Απολογισμός 2010-2011

Συναδέλφισσες - οι,

Πέρασε κίθλας ένας χρόνος από το 28ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριό μας και διαπιστώνει ο καθένας από εμάς, πόσες αλλαγές έχουν συντελεστεί σ' αυτό το χρονικό διάστημα και εμείς έχουμε την ευθύνη και την υποχρέωση μέσα σε δύο ημέρες να προσεγγίσουμε και να εκτιμήσουμε, αφ' ενός τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας μας και αφετέρου την ειδικότερη κατάσταση στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και φυσικά του εργασιακού μας χώρου.

Συναδέλφισσες - οι,

Κανείς, πιστεύουμε, δεν έχει αμφιβολία ότι έχουν συντελεστεί ραγδαίες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, τεχνολογικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Ζούμε τη περίοδο της «νέας τάξης πραγμάτων», του «νεοσυντηρητισμού», με τραγικά τελικά αποτελέσματα που βιώνουμε ιδιαίτερα το τελευταίο χρόνο.

Η παγκοσμιοποίηση δεν οδήγησε μόνο στην πλήρη απελευθέρωση των αγορών, αλλά με τη μεταβιομηχανική τεχνολογική έκρηξη, δημιούργησε ήδη μια νέα κατάσταση, η οποία ξεκινώντας από το πεδίο της οικονομίας, διείσδυσε στο εποικοδόμημα, τις κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις, τις καθημερινές συναναστροφές και την κουλτούρα.

Η παγκοσμιοποίηση έχει συγκεκριμένους στόχους, δική της λογική και μέσα και έχει καταφέρει να επιβάλει ήδη:

- Τη ραγδαία αύξηση των κερδών και των προνομίων του πολυεθνικού μονοπωλιακού κεφαλαίου.

- Την περαιτέρω διεύρυνση της φτώχειας και της ανεργίας, τις περιφερειακές ανισότητες και τη ραγδαία μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών και των συνταξιούχων, καθώς και τη διαρκή λιτότητα και ακρίβεια.

- Τις πολεμικές επεμβάσεις και τον αυταρχισμό των ισχυρών αντί του διαλόγου μεταξύ των κρατών, των εθνών και των λαών.

- Την κατ' ευφημισμό ονομαζόμενη φιλελεύθερη πολιτική, που ισοδυναμεί με ασυδοσία της οικονομίας της αγοράς.

- Την ιδιωτικοποίηση και συρρίκνωση των δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών και την πλήρη εμπορευματοποίησή τους.

- Την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων, την κατάργηση της σταθερής, μόνιμης και πλήρους απασχόλησης εργασίας και τη μείωση των ημερών απασχόλησης με παράλληλη μείωση των αμοιβών.

- Τη μείωση της κοινωνικής επιρροής των συνδικάτων, ιδιαίτερα στο δημόσιο και τη διαίρεση των εργαζομένων σε παλιούς και νέους.

- Την προσπάθεια διαμόρφωσης της κοινής γνώμης μέσω της ψευδούς προπαγάνδας, του λαϊκισμού και τη διαμόρ-

φωση κλίματος διαίρεσης ανάμεσα στα στρώματα των εργαζομένων, με απώτερο στόχο την αποδοχή αντιλαϊκών και αναχρονιστικών ρυθμίσεων.

- Την κυριαρχία της οικονομικής επί της πολιτικής εξουσίας με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της πολιτικής εξουσίας και της Διοίκησης, σε εξοπλιστικούς παράγοντες των Μ.Μ.Ε. και μεγάλο-ιδιώτες, γεγονός που έχει ως συνέπεια την ανοχή της διαπλοκής και τη διόγκωση της διαφθοράς.

- Την κατάργηση κάθε εθνικής ιδιαιτερότητας και αυτονομίας και την κυριαρχία των υπερεθνικών, ευρωπαϊκών και παγκόσμιων οργανισμών επί των εθνικών κυβερνήσεων.

Δυστυχώς, αυτές οι πολιτικές, μέσα από απίστευτες πρακτικές συσσώρευσης πλούτου, μας οδήγησαν σε μια πρωτόγνωρη κρίση, της οποίας δεν γνωρίζουμε ακόμη τα τελικά τραγικά αποτελέσματα.

Όμως, ένα είναι σίγουρο. Αυτοί που δημιούργησαν την κρίση, με πρωτεργάτες τα funds και τους μεγάλους χρηματοοικονομικούς οίκους, οι οποίοι χρησιμοποιώντας παρασιτικά τραπεζικά κεφάλαια και με μεγάλο μέσο πίεσης τις αγορές - που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία-προσπαθούν να τη μεταβιβάσουν στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στη χώρα μας, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι, υφίστανται καθημερινά τις ολέθριες συνέπειες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, αδυνατώντας να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Η σημερινή πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση, ανέδειξε περισσότερο από ποτέ τα αδιέξοδα που επιφυλάσσει συνοδικά το καπιταλιστικό σύστημα για τον κόσμο της εξαρτημένης εργασίας και όχι μόνο.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη κρίση, έχει ακόμα περισσότερα καταστρεπτικά χαρακτηριστικά για τους εργαζόμενους, αφού το νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό μοντέλο ενώ έχει χρεοκοπήσει, όχι μόνο δεν εγκαταλείπεται, αλλά χρησιμοποιεί την κρίση ως ευκαιρία για την περαιτέρω εμβάθυνσή του.

Η διαρκώς εξελισσόμενη οικονομική κρίση, δεν αποτελεί ένα περιοδικό φαινόμενο, αλλά μια δομική κρίση τόσο του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού μοντέλου ανάπτυξης, όσο και ενός πολιτικού συστήματος, το οποίο δημιούργησε μεγάλα ελλείμματα - κατά την άποψή μας- όχι για τους λόγους που επικαλείται το κράτος, αλλά χρόνια τώρα το ίδιο το κράτος απορροφά χρέη των επιχειρήσεων και του οικονομικού συστήματος. Τα χρέη αυτά, δημιουργήθηκαν από μια επιχειρηματική ελίτ (μεγαλοπρομηθευτές του δημοσίου, κατασκευαστές δημοσίων έργων κ.α.), με αποτέλεσμα να συγκροτηθεί μια επιδοτούμενη επιχειρηματικότητα που θεμελίωσε ένα άδικο φορολογικό σύστημα με πρακτικές ασυλίας στους πλούσιους και απίστευτης απομύζησης των χαμηλών εισοδημάτων, μεταφέροντας πόρους από



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.



την εργασία στο κεφάλαιο, ταυτίζοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας με το χαμηλό κόστος εργασίας, με τις ελαστικές μορφές εργασίας, με τη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος, χωρίς καμιά μέριμνα για τις νέες τεχνολογίες, τις καινοτομίες, την εκπαίδευση και την έρευνα.

Σε περίοδο υψηλής ανάπτυξης και αύξησης του παραγόμενου πλούτου, αντί να διευρυνθεί η παραγωγική βάση της χώρας, η κερδοφορία έχει μετατραπεί σε περιουσιακά στοιχεία και κατανάλωση.

Η αγορά οργανώθηκε σε μια ολιγοπωλιακή βάση, τροφοδοτώντας συμπεριφορές καρτέλη, αφήνοντας αχαλίνωτη την κερδοσκοπία εις βάρος των καταναλωτών.

Δημόσιες επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας έχουν ιδιωτικοποιηθεί, απορρυθμίζοντας όλη τη παραγωγική βάση της χώρας.

Για τους παραπάνω λόγους και ακόμα περισσότερους, η οικονομία μας σε συνδυασμό με τη διεθνή κρίση, υπονομεύτηκε μέχρι χρεοκοπίας.

Συναδέλφισες - οι,

Η σημερινή Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη της σημερινής δυσχερέστατης κατάστασης της χώρας. Ωστόσο, λέει τη μισή αλήθεια. Την πολιτική ευθύνη, η οποία οδήγησε τη χώρα στο Δ.Ν.Τ., την Ε.Κ.Τ. και την Ε.Ε., την έχει η ίδια η σημερινή Κυβέρνηση. Το κατ' επίφαση «πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης», που επέβαλε η τρoίκα και εφαρμόζει η κυβέρνηση, καταγράφεται πλέον στην ιστορία ως η σκληρότερη επίθεση ενάντια στη κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας από τη μεταπολίτευση και ύστερα, με το ισχυρότερο μίγμα νεοφιλελεύθερων πολιτικών που έχουν εξαγγελθεί ποτέ.

Το μίγμα αυτό αποτελεί ένα μπαράζ κοινωνικά άδικων μέτρων, που αποδομούν το κοινωνικό ιστό και επιφέρουν κοινωνική αρρυθμία, στρέφοντας με προπαγανδιστικές

μεθόδους το ένα κοινωνικό στρώμα ενάντια στο άλλο.

Δικαιώματα που αποκτήθηκαν με πολύχρονους μαζικούς αγώνες, ενίοτε αιματηρούς, από δυνάμεις του μόχθου και της εργασίας, έχουν μπει στην προκρούστεια κλίνη, υπονομεύονται και τίθενται υπό διαρκή αμφισβήτηση.

Ζητήματα που ήταν αδιαπραγμάτευτα για τους εργαζόμενους, γίνονται σε μια νύχτα αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η Κυβέρνηση, καταργώντας κάθε έννοια κοινωνικού διαλόγου, δημιουργεί έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τα ελληνικά νοικοκυριά, με μονομερείς και αυθαίρετες αποφάσεις που στερούνται κοινωνικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης, αλλά και στοιχείων αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων, έχει ήδη καταδικάσει τη χώρα σε μακροχρόνια ύφεση και αναμένεται να επιφέρει νέες ακόμα πιο οδυνηρές καταστάσεις για τον ελληνικό λαό. Ο ένας χρόνος εφαρμογής αυτών των μέτρων καταγράφει δραματικές απώλειες σε όλα τα επίπεδα για τους εργαζόμενους.

Η απουσία αναπτυξιακού προγράμματος, σε συνδυασμό με τη μείωση μισθών – συντάξεων, δημιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις με την ανεργία να αγγίζει σήμερα το 14,5% από 12,4% που ήταν τον Οκτώβριο του 2010. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας προβλέπει ότι έως το τέλος του 2011 το ποσοστό ανεργίας θα φτάσει το 18%, ενώ για την ίδια χρονική στιγμή το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ανεβάζει το δείκτη έως και το 22%.

Στο στόχαστρο της τρoίκας και της κυβέρνησης βρέθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι βιώνουν την πιο βάρβαρη επίθεση εις βάρος του συνόλου των δικαιωμάτων και της ζωής τους. Τα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων - τα εισοδήματά μας - , μειώθηκαν δραματικά με τις περικοπές του 13ου και 14ου μισθού και των επιδομάτων κατά 20%. Την ίδια στιγμή, το νέο μισθολόγιο προβλέπει 2,7 δις ευρώ λιγότερα για τα επόμενα τρία χρόνια από αυτά που διατέ-



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Απολογισμός

θηκαν το 2009, και σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των καταναλωτικών αγαθών και την ασυδοσία στην αγορά, καταδικάζει στη φτώχεια το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι ήδη έχουν χάσει το 25% – 32% της αγοραστικής τους δύναμης. Στο ίδιο μισθολόγιο, σύμφωνα με διαρροές, προβλέπονται, πέραν της διάκρισης νέων και παλαιών υπαλλήλων, αμοιβές με βάση τις γενικότερες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, πηλασματικές συγκρίσεις αμοιβών δημοσίου – ιδιωτικού τομέα κλπ.

Η επικουρική ασφάλιση και τα επικουρικά ταμεία γίνονται και πάλι στόχος της κυβέρνησης. Μετά την επίθεση στις κύριες συντάξεις, υλοποιείται σχέδιο για την περικοπή των δικαιωμάτων μας στον τομέα της επικουρικής ασφάλισης. Στο πλαίσιο του αντιασφαλιστικού νόμου, το κράτος αποχωρεί από την επικουρική ασφάλιση, με αποτέλεσμα τα επικουρικά ταμεία να μετατρέπονται σε ταμεία ελάχιστων επιδομάτων πρόνοιας. Η πολιτική αυτή είναι προκλητική.

Αφού για δεκαετίες οι κυβερνήσεις καταλήστευσαν τα αποθεματικά των ταμείων, τα χάρισαν στις επιχειρήσεις για δήθεν επενδύσεις και συνέχισαν με τη ληηλασία μέσω του χρηματιστηρίου και των δομημένων ομολόγων, τα εγκατέλειψαν στην τύχη τους.

Τα ταμεία δεν έχουν πλέον χρήματα γιατί, εκτός των παραπάνω αιτιών, έχουν παγώσει οι προσλήψεις και σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των συναδέλφων που συνταξιοδοτούνται, έχει αλλοιωθεί δραματικά η σχέση εργαζόμενων – συνταξιούχων.

Οι αναλογιστικές μελέτες προωθούνται για να νομιμοποιήσουν το έγκλημα που γίνεται σε βάρος των δικαιωμάτων μας.

Εξαιτίας των παραπάνω πολιτικών το Τ.Π.Δ.Υ. παρουσιάζει έλλειμμα 1,7δισ ευρώ. Τα χρήματα, που σε ετήσια βάση εισπράττει το ταμείο, μπορούν να αποδώσουν το εφάπαξ σε 6.500 συνάδελφους, αν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα περιμένουν στη σειρά πάνω από 40.000 γίνεται αντιληπτό, ότι αν το ταμείο δεν επικορηγηθεί, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε ναυάγιο.

Το Μ.Τ.Π.Υ. παρουσιάζοντας έλλειμμα 240 εκατ. δεν χορήγησε το 13ο μέρος στους συνταξιούχους, ενώ αντίστοιχο οργανικό έλλειμμα εμφανίζει και το Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Στον Ο.Π.Α.Δ. τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Οι συμβεβλημένοι γιατροί και τα φαρμακεία, σε τακτά χρονικά διαστήματα, καταγγέλλουν τις συμβάσεις τους, αφού ο Οργανισμός αδυνατεί να καταβάλει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και τα χρέη του φτάνουν σε νούμερα που τρομάζουν.

Αυτή η κατάσταση, πέρα από την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, τους δημιουργεί και επιπρόσθετα έξοδα, αφού ο Ο.Π.Α.Δ., σε πολλές περιπτώσεις δεν τους καταβάλλει τα έξοδα, τα οποία αναγκάζονται οι ίδιοι να καταβάλουν λόγω άμεσων αναγκών είτε σε γιατρούς, είτε σε φάρμακα.

Σχετικά με τα κοινωνικά, ασφαλιστικά και οικονομικά μας δικαιώματα, που κατεδαφίζονται το ένα μετά το άλλο από την Κυβέρνηση, έχουμε αντιδράσει έντονα. Πέρα από τις καταγγελίες, τα ψηφίσματα και τις ανακοινώσεις, η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με όλο το συνδικαλιστικό κίνημα και με επικεφαλής την ΑΔΕΔΥ, πραγματοποίησε μια σειρά δυναμικών απεργιακών κινητοποιήσεων, μετέχοντας σε όλες τις συγκεντρώσεις και τα συλλληθητήρια. Πιο συγκεκρι-

κριμένα πραγματοποιήθηκαν:

- Στις 5/6/2010 Συλλληθητήριο στη πλατεία Κοτζιά κατά της ποινικοποίησης και της καταστολής των απεργιακών κινητοποιήσεων.

- Στις 15/6/2010 Συλλληθητήριο στη πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία στη Βουλή για θέματα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά. Με τα ίδια αιτήματα συμμετείχαμε στο συλλληθητήριο στις 23/6/2010.

- Στις 29/6/2010 24ωρη απεργία για το ασφαλιστικό και την έμμεση κατάργηση των συλληλογικών συμβάσεων εργασίας.

- Στις 8/7/2010 24ωρη απεργία για το ασφαλιστικό

- Στις 15/7/2010 Πανελλαδική στάση εργασίας για το ασφαλιστικό.

- Στις 23/9/2010 3ωρη στάση εργασίας συμπάραστασης στους ορισμένου χρόνου εργασίας συναδέλφους.

- Στις 7/10/2010 24ωρη πανελλαδική απεργία κατά του μνημονίου.

- Στις 25/11/2010 Συλλληθητήριο στη πλατεία Κλαυθμώνος για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2011.

- Στις 7/12/2010 Διαδήλωση και πορεία στη Βουλή κατά των μέτρων του μνημονίου.

- Στις 14/12/2010 Παναττική στάση εργασίας κατά του προϋπολογισμού της σκληρής λιτότητας.

- Στις 15/12/2010 24ωρη απεργία και συλλληθητήριο για τον προϋπολογισμό του 2011 που προβλέπει περικοπές εισοδημάτων, νέα φορολογικά βάρη, υποβάθμιση ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

- Στις 22/12/2010 Παναττική στάση εργασίας – ημέρα που ψηφίζεται ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός.

- Στις 20/1/2011 Στάση εργασίας συμπάραστασης στους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου.

- Στις 27/1/2011 Συλλληθητήριο κατά της ακρίβειας

- Στις 9/2/2011 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

- Στις 10/2/2011 Πανελλαδική στάση εργασίας για τα προβλήματα στα επικουρικά ταμεία.

- Στις 23/2/2011 24ωρη απεργία για τα οικονομικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

Απ' όλη την παραπάνω δράση γίνεται αντιληπτό, ότι ο κόσμος της μισθωτής εργασίας απείρησε και κινητοποιήθηκε μέσα σ' ένα χρόνο περισσότερες φορές όσο ποτέ άλλοτε. Οι κινητοποιήσεις αυτές δεν παρουσίασαν, όμως, και την πρόεπουσα μαζικότητα, που επιβάρησαν οι καιροί και τα μέτρα της κυβέρνησης και της τρόικας. Το ζήτημα αυτό είναι μείζον και πρέπει να απασχολήσει όλους μας.

Τις παραπάνω κινητοποιήσεις, η Ομοσπονδία μας τις ενίσχυσε και τις στήριξε με έκδοση ανακοινώσεων προς όλους τους συλληγούς και τα φυσικά μας μέλη, με ανάρτηση αφισών και με παρουσία μελών του Δ.Σ. στους χώρους εργασίας.

Συναδέλφισσες, -οι,

Έχοντας τη βαθιά πεποίθηση ότι η προώθηση των συνδικαλιστικών μας διεκδικήσεων διέρχεται μέσα από την διασφάλιση και αναβάθμιση του αντικειμένου της εργασίας μας, αντιδράσαμε εντονότατα στις πέντε Κοινές Υπουργι-



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Απολογισμός



κές Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Ρέππα και του τότε Υφυπουργού Οικονομίας κ. Αρναουτάκη, σύμφωνα με τις οποίες ανέθεσαν στην Εγνατία Α.Ε. 100 περίπου έργα και μικροέργα επιπέδου Δήμου σε ολόκληρη την Επικράτεια για τη μελέτη – δημοπράτηση και επίβλεψη της κατασκευής τους, επιχορηγώντας την με το υπερβολικό 5% του προϋπολογισμού εκάστου έργου για την κάλυψη δαπανών διαχείρισης και επίβλεψης, δαπάνη προκλητική στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, όταν μάλιστα η εταιρία λειτούργει έξω από το δημόσιο λογιστικό έλεγχο.

Πιο συγκεκριμένα η Ομοσπονδία μας:

1. Προχώρησε σε μια ανοιχτή επιστολή – καταγγελία υποβάλλοντας δέκα αμείλικτα ερωτήματα στην πολιτική ηγεσία, στα οποία έως και σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση. Η επιστολή αυτή, η οποία τουλάχιστον μέχρι σήμερα απέτρεψε τη δημιουργία μιας ακόμα Α.Ε. στα σπλάχνα της Γ.Γ.Δ.Ε., έλαβε τεράστια έκταση και βρήκε ανταπόκριση από επιστημονικούς (ΤΕΕ) και συνδικαλιστικούς φορείς (Πρωτοβάθμιοι σύλλογοί μας, ΕΜΔΥΔΑΣ κλπ), ενώ αναφέρθηκαν εκτενώς σ' αυτή ο Αθηναϊκός και Περιφερειακός τύπος και δεκάδες blogs.

2. Πραγματοποίησε εσπευσμένα κοινό Δ.Σ. με τον τοπικό Σύλλογο στη Μυτιλήνη, όπου με τις ανωτέρω ΚΥΑ αφαιρέθηκε τεράστιο αντικείμενο από τις εκεί τεχνικές υπηρεσίες, όταν μάλιστα για κάποια από τα έργα αυτά είχαν ήδη ετοιμαστεί -από συναδέλφους μας υπαλλήλους- ακόμα και τα τεύχη δημοπράτησης, απαξιωνοντάς και θέτοντάς τους στο περιθώριο. Οι εκεί συναντήσεις μας με το ΤΕΕ Λέσβου, την ΤΕΔΚ Βορείου Αιγαίου - όπου υπήρξε πλήρης ταύτιση από-

ψεων-, ανέδειξαν ακόμα περισσότερο το θέμα, δημιουργώντας στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ασφυκτικό κλοιό, ο οποίος «στένεψε» ακόμα περισσότερο με ερωτήσεις βουλευτών του Κοινοβουλίου.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Μακριώτη –μετά από πρόσκλησή του- παρουσία των δύο Γενικών Γραμματέων Δ.Ε. και Σ.Δ.Ε. κ.κ. Οικονομίδη και Λαμπρόπουλου, όπου ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι :

- θα επανεξετασθεί με τους αιρετούς Περιφερειάρχες η εκχώρηση έργων των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στην Εγνατία Α.Ε.

- η πολιτική ηγεσία δεν πρόκειται να προχωρήσει στη δημιουργία μιας νέας ακόμα Ανώνυμης Εταιρίας για τα έργα νοτίου Ελλάδας εντάσσοντας σ' αυτή υπηρεσίες «φιλέτα» της Γ.Γ.Δ.Ε., εάν πρώτα δεν προηγηθεί διάλογος με την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ και σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να ενταχθούν σε Α.Ε. –εφόσον δημιουργηθεί- οι ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ, ΠΑΘΕ και ΟΣΥΕ.

4. Κυκλοφόρησε η εφημερίδα μας «Εκτός Σχεδίου» με κύριο θέμα «Όχι στη μετατροπή του Υπουργείου σε Ανώνυμη Εταιρεία».

Η Ομοσπονδία μας, στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης συνεργασίας και δράσης των Ομοσπονδιών κατά των πολιτικών της κυβέρνησης, πραγματοποίησε κοινή συνάντηση με τα προεδρεία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και της ΠΟΜΗΤΕΔΥ –κατόπιν πρόσκλησης της πρώτης για κοινή δράση-, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργεί-



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. - Απολογισμός

ου σε Α.Ε., την αλληλαγή του θεσμικού πλαισίου για την εκτέλεση δημοσίων έργων και μελετών και τη δημιουργία της Αρχής Ελέγχου Έργων και Μελετών (ΑΕΜΕ), καθώς και θέματα μισθολογικά και ασφαλιστικά. Λόγω διάστασης απόψεων των δύο κλαδικών Ομοσπονδιών οι συζητήσεις δεν τελεσφόρησαν.

Συναδέλφισσες-οι,

Όπως σας είναι ήδη γνωστό, στην Ομοσπονδία μας λειτουργούν επιστημονικές επιτροπές (Δημοσίων Έργων, Μελετών, Οργανισμού του Υπουργείου και των Περιφερειών) με στελέχη του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και των πρώην υπηρεσιών Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. που έχουν παράξει αξιολογότατο έργο –σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας για την προάσπιση των δικαιώσεών μας, του αντικειμένου και την ανάδειξη της εργασίας μας ως δημοσίων λειτουργών.

Με την εφαρμογή του Σχεδίου Καλλικράτης για το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. από 1-7-2011 έχει καταστεί επιβεβλημένη η

αλληλαγή του Οργανογράμματος της Γ.Γ.Δ.Ε. Η Ομοσπονδία μας μέσω της σχετικής της επιτροπής και της ολοκληρωμένης πρότασης που έχει καταθέσει η τελευταία μετά από δουλειά μηνών, μετέχει δυναμικά στο διάλογο με την πολιτική ηγεσία.

Η Πρότασή μας κινείται βασισμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις διαχείρισης των έργων υποδομής, οι οποίες πρέπει να ασκούνται από Υπηρεσίες του υπουργείου και όχι άλλα σχήματα π.χ. τύπου Α.Ε., με την ενοποίηση των δύο Γενικών Γραμματειών Δημοσίων και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων με απώτερο στόχο να επιτυγχάνονται ο ενιαίος σχεδιασμός και αντιμετώπιση των Δημοσίων Έργων στη χώρα μας.

Επίσης είναι προ των πυλών, η αλληλαγή του θεσμικού πλαισίου έργων και μελετών σε υπό κατάθεση νομοσχέδιο, στα πλαίσια του οποίου -μεταξύ άλλων- προβλέπεται και η δημιουργία της «Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων».

Η Ομοσπονδία μας είχε καταθέσει στα πλαίσια της διαβούλευσης, συγκεκριμένες προτάσεις για το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Έργων και Μελετών, ενώ μετείχαν μέλη των δικών της επιτροπών στις αντίστοιχες του Υπουργείου. Το σύνολο σχεδόν των προτάσεών μας για το θεσμικό πλαίσιο των μελετών έγινε αποδεκτό, ενώ πάρα πολλή από τις θέσεις μας για τα δημόσια έργα «πέρασαν» στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο.

Σε κάθε περίπτωση, κύρια και πάγια θέση μας είναι η κατάργηση του σχετικού άρθρου, το οποίο προβλέπει εξαίρεση των φορέων του ευρύτερου Δημοσίου τομέα (Α.Ε. κλπ) από το πλαίσιο εφαρμογής του νέου κώδικα και όχι την καθολική εφαρμογή του σε όλα τα έργα ανεξαρτήτως φορέα υλοποίησης.

Επίσης, είμαστε διαμετρικά αντίθετοι στη δημιουργία της Α.Ε.Μ.Ε., όχι γιατί είμαστε κατά των εξεγκλιτικών μηχανισμών, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στη Δημόσια Διοίκηση, αλλά γιατί ήδη υπάρχουν έντεκα εξεγκλιτικοί μηχανισμοί (π.χ. Διαχειριστικές αρχές, Εξεγκλιτικό Συνέδριο κλπ) και η νέα Αρχή αφενός θα αφαιρέσει τεράστιες αρμοδιότητες από διευθύνσεις του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Δ15, Δ17 κ.α.) και το σύνολο των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών κι αφετέρου θα δημιουργήσει τεράστια γραφειοκρατία, επιπρόσθετα προβλήματα και καθυστερήσεις στην εξέλιξη υλοποίησης των έργων και των μελετών και κατά συνέπεια στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο για τη διάσωση της χώρας.

Η Ομοσπονδία μας, θέλοντας να υιοθετηθούν οι ανωτέρω προτάσεις, έστειλε στις 10/3/2011 επιστολή στα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων, με την οποία ζήτησε συνάντηση μαζί τους, προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις της για την αλληλαγή του σχεδίου νόμου σχετικά με την εκτέλεση δημοσίων έργων και μελετών και την ίδρυση της Α.Ε.Μ.Ε. Τα κόμματα ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκλησή μας και έτσι πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές συναντήσεις με εκπροσώπους του Π.Α.Σ.Ο.Κ., της Ν.Δ., του Κ.Κ.Ε., του ΛΑ.Ο.Σ., του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και της Δημοκρατικής Συμμαχίας.

Η ψήφιση και η υλοποίηση του Προγράμματος «Καλλικράτης» -όπως ήδη από πέρυσι τέτοιο καιρό προβλέπαμε-, χωρίς να έχουν γίνει οι κατάλληλες ειδικές οργανωτικές και

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.)

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011
Αρ. πρωτ: 81

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κλιμάκια του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας θα πραγματοποιήσουν τις προσεχείς ημέρες κοινές συσκέψεις με τους τοπικούς συλλόγους της Περιφέρειας, καθώς και συναντήσεις με τους Περιφερειάρχες των κατά τόπους Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, προκειμένου να συζητηθούν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, όπως διαμορφώνονται με την εφαρμογή του νέου οργανογράμματος των αιρετών Περιφερειών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλικράτης», αλλά και θέματα θεσμικά, μισθολογικά, ασφαλιστικά που απασχολούν τους συναδέλφους μας. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα των επισκέψεων διαμορφώνεται ως εξής:

- Στις 30 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του τοπικού συλλόγου της Λάρισας, όπου θα γίνει ενημέρωση των συναδέλφων μας από τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας.

- Στις 31 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του τοπικού συλλόγου της Κομοτηνής, καθώς και συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κύριο Γιαννακίδη Άρη.

Την ίδια ημέρα, κλιμάκιο της Ομοσπονδίας θα επισκεφτεί τα Γιάννενα, όπου θα πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη με τον τοπικό μας σύλλογο, καθώς και συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κύριο Καχριμάνη Αλέξανδρο.

- Την Παρασκευή 1 Απριλίου και ώρα 10:00 έχει προγραμματιστεί Γενική Συνέλευση του τοπικού μας συλλόγου στη Ξάνθη, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας το κλιμάκιο που θα παρευρεθεί στα Γιάννενα, θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στους χώρους εργασίας των συναδέλφων μας (Δ.Ε.Σ.Ε., Περιφερειακό Εργαστήριο, Ε.Υ.Δ.Ε. Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λ.π).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Απολογισμός

οικονομοτεχνικές μελέτες που θα προσδιόριζαν τους απαιτούμενους πόρους (υλικούς και ανθρώπινους), ώστε να παραλάβουν ώριμα και με τρόπο ομαλό τον τεράστιο όγκο αρμοδιοτήτων από όλους τους τομείς της κρατικής δράσης, δημιούργησε τραγελαφικές καταστάσεις στις νέες αιρετές Περιφέρειες, τεράστια προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό και τραγικά αποτελέσματα στην απορρόφηση κονδυλίων.

Η Ομοσπονδία μας επισήμανε τα προβλήματα αυτά, καθώς και την αδυναμία των νέων Οργανισμών ν' ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις μελέτης και εκτέλεσης των έργων και με έγγραφό της προς τα Υπουργεία ΥΠΕΣΔΑ, ΥΠΥΜΕΔΙ και ΥΠΕΚΑ, εξέφρασε τις ανησυχίες της, ενώ παράλληλα στις 24/9/2010 συγκρότησε επιτροπή από συναδέλφους που εργάζονται στην Περιφέρεια, προκειμένου να επεξεργαστούν και να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις για νέα δομή των Περιφερειακών Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η επιτροπή αυτή συνέταξε ολοκληρωμένη πρόταση, με στόχο τη βελτίωση των πανομοιότυπων Οργανισμών των νέων Περιφερειών, που συνέταξε το ΥΠΕΣΔΑ και οι οποίοι υποβαθμίζουν τις τεχνικές μας υπηρεσίες. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με στόχο την υιοθέτηση των προτάσεών της για την αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, αποφάσισε πέραν της κοινοποίησης της πρότασης της αρμόδιας επιτροπής σ' όλους τους Αιρετούς Περιφερειάρχες, την κεντρική διοίκηση και τα κόμματα του Κοινοβουλίου, να πραγματοποιήσει συναντήσεις ανά την Περιφέρεια με τους νέους αιρετούς Περιφερειάρχες, προκειμένου να προωθήσει στο μέγιστο βαθμό τις θέσεις της. Παράλληλα είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να βρεθούμε κοντά σε συναδέλφους ανά την Επικράτεια προκειμένου να τους ενημερώσουμε για θέματα που τους απασχολούν, όπως συνδικαλιστικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, οικονομικά κ.α.

Κατόπιν αυτού, κλιμάκια του Δ.Σ. επισκέφθηκαν τη Λαμία, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, την Κομοτηνή και την Ξάνθη.

Συναδέλφισσες –οι,
Η διοίκηση της Ομοσπονδίας, -και φαντάζομαι όλοι σας- με έκπληξη έμαθε, ότι στις 17/12/2010 η Κυβέρνηση με τον Ν. 3899/2010, «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», αποφάσισε να «κλείσει» τη χρονιά προσφέροντας άλληλο ένα «δώρο» στους δημοσίους υπαλλήλους! Πιο συγκεκριμένα, έξι μήνες μετά την ψήφιση του Προγράμματος «Καθηλικράτης», αναίρει τις ίδιες τις αποφάσεις εμπαιζοντας και εξαπατώντας 50.000 περίπου υπαλλήλους ανά την επικράτεια, τους οποίους στο μεταξύ είχε κλείσει να κάνουν εθελοντικές μετατάξεις, αφού στο άρθρο 2 παρ. 22 του παραπάνω νόμου καταργεί τις διατάξεις των άρθρων 255, 256, 257 του «Καθηλικράτη», επανορίζοντας ότι όσοι μετατάσσονται δικαι-



Από τη Γενική Συνέλευση του τοπικού συλλόγου στο Εργατικό Κέντρο Λαμίας

ούνται μόνο το σύνολο των αποδοχών του φορέα στον οποίο μεταφέρονται ή μετατάσσονται, χωρίς να διατηρούν τυχόν επιπλέον απολαβές που ελάμβαναν ως προσωπική διαφορά.

Η αντίδραση του Δ.Σ., ήταν άμεση και εντονότατη:

1. Αποστείλαμε έγγραφο στους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, καταγγέλλοντας τον εμπαιγμό και την εξαπάτηση των υπαλλήλων, καλώντας τους ν' αποσύρουν άμεσα την απαράδεκτη αυτή διάταξη
2. Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας επισκέφτηκε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ22) και ζήτησε να καταργηθεί η απαράδεκτη αυτή διάταξη του Ν. 3899/10
3. Αποστείλαμε, έγγραφο στα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητώντας την παρέμβασή τους, προκειμένου ν' αρθεί η επίμαχη διάταξη
4. Στις πραγματοποιηθείσες συναντήσεις με τους αιρετούς Περιφερειάρχες ζητήθηκε η στήριξή τους και η παρέμβασή τους για τη διασφάλιση των αποδοχών των μετατασσόμενων και μεταφερόμενων υπαλλήλων, προκειμένου και να μην υπάρχουν δικαιολογημένες δυσαρέσκειες αλλήλ και να προαχθεί το έργο τους.

Από τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε με τους αιρετούς Περιφερειάρχες, θα πρέπει να επισημάσουμε:

● Τη δέσμευσή τους ότι θα προχωρήσουν στην τροποποίηση των Οργανισμών των Περιφερειών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις προτάσεις της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ.

● Τη δέσμευσή τους ότι θα στηρίξουν τη θέση της Ομοσπονδίας, ώστε οι υπάλληλοι που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «Καθηλικράτης» να διατηρήσουν τα τυχόν επιδόματα που ελάμβαναν ή λαμβάνουν στο φορέα προέλευσής τους, ζητώντας από την Κυβέρνηση την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 22 του Ν. 3899/10 και την εφαρμογή των άρθρων 255,256,257 του «Καθηλικράτης».

● Τη δέσμευση του Περιφερειάρχη Κρήτης, ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μην ιδρυθεί η «Κρήτη Α.Ε.», αφού ήδη υπάρχουν 160 περίπου τεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται στις τεχνικές υπηρεσίες της Μεγαληνόσου, οι οποίες θα μπορούσαν ν' αναλάβ-



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Απολογισμός

βουν την κατασκευή μεγάλων έργων (π.χ. ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ κλπ).

Η Ομοσπονδία μας καταδίκασε την εξεύρεση εξιλαστήριων θυμάτων στο χώρο των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών, από το απίστευτο «μπάχαλο» που δημιουργήθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, μετά το κυκλοφοριακό χάος και τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών εκτεθειμένων σε κινδύνους, εξαιτίας της "έντονης χιονόπτωσης" των 5 εκατοστών!

Δυστυχώς, δικαιώνονται για μια ακόμα φορά οι τεκμηριωμένες θέσεις μας για το αποικιοκρατικό καθεστώς των συμβάσεων παραχώρησης και τις αρνητικές συνέπειες που αυτό έχει τόσο στη συντήρηση, όσο και στη κατασκευή των έργων με το σύστημα αυτό, τα οποία συνεχίζουν να κοστίζουν πανάκριβα στον έλληνα φορολογούμενο και απ' ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων, αλλά δημιουργούν και τεράστια προβλήματα.

Επίσης δεν θα πρέπει να παραλείψουμε άλλες σημαντικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες που έλαβε η Ομοσπονδία μας, στα πλαίσια των δεκαπέντε συνεδριάσεων του Δ.Σ. στην Αθήνα και την Περιφέρεια. Συγκεκριμένα:

- Την παρέμβαση μας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία ζητήσαμε εγγράφως την άμεση εξασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου από τις συμβάσεις παραχώρησης και τον έλεγχο του ύψους αποπληρωμής του κόστους της Αττικής Οδού, μέσω ελέγχου του ύψους των εισπράξεων, αξιοποιώντας το σύγχρονο ηλεκτρικό μηχανισμό και την τεχνολογία που διαθέτει η ΤΕΟ Α.Ε., σε μια περίοδο βαθιάς λιτότητας και ύφεσης, όπου τα έσοδα του Δημοσίου βαίνουν διαρκώς μειούμενα.

- Την άμεση παρέμβασή μας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία αποτρέψαμε προωθούμενη ρύθμιση για επανένταξη των δαπανών των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε στον Τακτικό Προϋπολογισμό, ρύθμιση η οποία θα οδηγούσε σε μείωση των πιστώσεων και σε τραγικά χρονοβόρες διαδικασίες αποπληρωμής των εκτός έδρας, γυρίζοντάς μας σε εποχές προ 25ετίας.

- Στις 11/6/2010 η Ομοσπονδία μας με έγγραφο της ζητά από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. να προβεί στην τακτοποίηση των συναδέλφων εργαζομένων στο ΤΕΕ που έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις για τη μετατροπή των συμβάσεών τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Στις 25/1/2011 η Ομοσπονδία μας αποφασίζει τη κήρυξη δύο τετράρων στάσεων εργασίας στο χώρο του ΤΕΕ για τις 28 και 31/1/2011 με αίτημα την τακτοποίηση των εργαζομένων συμβασιούχων που καθύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

- Με έγγραφο που αποστείλαμε στη πολιτική ηγεσία καταδικάσαμε την ενέργεια της τότε Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που ουσιαστικά καρατόμησε αδικαιολόγητα δύο Δ/ντές των Περιφερειακών Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ πραγματοποίησε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΕ.Κ.Α., κατά την οποία ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πρόταση του Υπουργείου, να μετατραπεί το «πράσινο ταμείο» από Α.Ε. σε Ν.Π.Δ.Δ., αίτημα που έγινε αποδεκτό.

- Κλημάκιο της Ομοσπονδίας μας συμμετείχε στην δεντροφύτευση της Πεντέλης, που πραγματοποίησε το ΥΠΕΚΑ.

- Τις κατ' επανάληψη έγγραφες και με τακτές επισκέψεις παρεμβάσεις μας προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Υ.ΜΕ.ΔΙ., ζητώντας την έκδοση απόφασης για τον νέο προσδιορισμό του ύψους των εκτός έδρας. Παρά την αποδοχή του αιτήματός μας από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., το υπουργείο Οικονομικών με έγγραφο του στις 14/11/2010, μας ενημέρωσε ότι αναθεώρηση του ύψους των εκτός έδρας θα πραγματοποιηθεί όταν οι οικονομικές συνθήκες της χώρας το επιτρέψουν.

- Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας δραστηριότητας, προσφέραμε 13 μικροϋπολογιστές (netbook) στη μη κυβερνητική οργάνωση παιδική μέριμνα «Κιβωτός του κόσμου», καθώς και καθίσματα στο Ορφανοτροφείο αρρένων Λαμίας για την αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ενισχύσαμε τη UNICEF μετά από αίτημά της και προσφέραμε στις παιδικές κατασκηνώσεις Μαθακάσας 220 στρώματα και 15.000 ευρώ για τις ανάγκες λειτουργίας τους. Βοηθήσαμε οικονομικά συναδέλφους, οι οποίοι απευθύνθηκαν στην Ομοσπονδία μας, πάντα στο πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας που έχουμε θεσπίσει για το ταμείο αλληλεγγύης.

- Προκειμένου ν' ανταποκριθούμε στις σύγχρονες και αυξημένες ανάγκες της εποχής, αλλιάξαμε την εφημερίδα μας και τη μετατρέψαμε σε περιοδικό, το οποίο πια θα αποτελεί τον νέο «ΚΟΜΒΟ» επικοινωνίας μας.

Συναδέλφισσες –οι,

Με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καθηλικράτης» το οποίο εκκωρεί αρμοδιότητες της κεντρικής διοίκησης στις αιρετές περιφέρειες και στους δήμους και καταργεί τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση μεταφέροντας τις αρμοδιότητές της στην αιρετή περιφέρεια και τους δήμους, το πρόβλημα οργάνωσης και έκφρασης του συνδικαλιστικού κινήματος τίθεται επί τάπητος.

Συνεπώς το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει συντεταγμένο μέσα από οργανωτικά συνέδρια της ΑΔΕΔΥ και των Ομοσπονδιών, να επαναπροσδιορίσει την οργανωτική του δομή προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί πλήρως στα νέα δεδομένα, τα οποία θα προκύψουν από τις αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, έχοντας σαν γνώμονα την προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων, οι οποίοι στην παρούσα συγκυρία δοκιμάζονται σκληρά.

Συναδέλφισσες - οι,

Σήμερα, σας καταθέτουμε τη δράση του χρόνου που πέρασε.

Βαθειά μας πίστη είναι, ότι δεν υπήρξε έστω και ένα πρόβλημα, που να απασχόλησε τους εργαζομένους και για το οποίο να μην παρενέβη η Ομοσπονδία για την επίλυσή του. Θα μπορούσα να σας αναφέρω πολλά τέτοια παραδείγματα.

Είναι ευπρόσδεκτη, επιβαλλόμενη, θα έλεγα, σήμερα, κάθε καλοπροαίρετη κριτική.

Πιστεύω ότι πρέπει να μας αναγνωρίσετε το γεγονός, ότι λειτουργήσαμε ως Δ.Σ. με γνώμονα την αναβάθμιση της αξιοπιστίας, του κύρους και της εύρυθμης λειτουργίας της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ.



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Απολογισμός

Βρεθήκαμε και βρισκόμαστε απέναντι σε κυβερνήσεις με σκληρές πολιτικές λιτότητας και απώλειας των κεκτημένων.

Κερδίσαμε και χάσαμε μάχες που δώσαμε όλοι μαζί με την ΑΔΕΔΥ, τη ΓΣΕΕ και το σύνολο του κόσμου της εργασίας.

Επιβάλλεται σήμερα, με τη λήψη των σκληρότερων οικονομικών μέτρων που έχουν παρθεί μετά τη μεταπολίτευση, το συνδικαλιστικό κίνημα να αναπτύξει ένα ζωντανό, αγωνιστικό, ενωτικό, έξω από δογματικές αντιλήψεις πρόσωπο, και να αγωνιστεί για την προάσπιση των εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα να προτείνει ένα νέο μοντέλο ανά-

πτυξης προς όφελος του λαού και του τόπου.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλώ να ενδυναμώσουμε τον αγώνα, να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας, τα δικαιώματα των νέων, έχοντας την πεποίθηση ότι καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθούμε στις εντολές σας, στις αποφάσεις του 28ου Συνεδρίου, καθώς και στις αποφάσεις των συνελεύσεων των Προέδρων, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη δράση μας.

Σας καλώ να υπερψηφίσετε τον απολογισμό του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Σας ευχαριστώ θερμά.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)

Αθήνα, 18/5/2011
Α.Π. 122

ΠΡΟΣ:

1. Υπουργό Υ.ΜΕ.Δι. κ. Δ. Ρέππα
2. Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Τ. Μπιρμπίλη
3. Υπουργό Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούση
4. Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Κ.Α.
κ. Ν. Σηφουνάκη
5. Υφυπουργό Υ.ΜΕ.Δι. κ. Ι. Μαγκριώτη
6. Υφυπουργό Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη
7. Υφυπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Θ. Μωραϊτή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Κόμματα Κοινοβουλίου
2. Γεν.Γρ. Δημοσίων Έργων κ. Ι. Οικονομίδη
3. Γεν. Γρ. Συγχρ. Δ.Ε. κ. Σ. Λαμπρόπουλο
4. Γεν. Γρ. Περιβάλλοντος κ. Α. Αλεξόπουλο
5. ΑΔΕΔΥ
6. Συλλόγους – μέλη μας
7. Περιοδικό μας «Κόμβος»
και δικτυακό μας τόπο

Θέμα: Κοινοποίηση Απόφασης 29ου Τακτικού Συνεδρίου

Κύριοι Υπουργοί,

Στις 11, 12 & 13/5/2010 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 29ο Συνέδριο της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).

Οι 130 αιρετοί αντιπρόσωποι των 10.000 περίπου εργαζομένων στις τεχνικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες περιβάλλοντος της χώρας, μετέφεραν όχι μόνο τα βιώματα και τους προβληματισμούς τους από τη βαθιά κρίση που βιώνει η χώρα μας και ιδιαίτερα ο κόσμος της εργασίας, αλλά και τις πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις και απόψεις όλων των συναδέλφων μας πάνω σε καίρια ζητήματα, με κυρίαρχα:

- την **διαρκή απαξίωση των τεχνικών υπηρεσιών της χώρας με τη συνεχή μεταφορά αρμοδιοτήτων σε Ανώνυμες Εταιρείες** καθώς και την παραχώρηση της εκμετάλλευσης της Εθνικής οδοποιίας στους ιδιώτες
- τα **προβλήματα που προέκυψαν και θα προκύψουν από την εφαρμογή του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»** στις υπη-

ρεσίες, στους υπαλλήλους και στην ήδη χαμηλή απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ

- Τον εμπαιγμό και την εξαπάτηση των υπαλλήλων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν – μετατάχθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και την άμεση κατάργηση της παραγράφου 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/10

- τις προτάσεις μας για την αναδιάρθρωση των νεοοσταθέντων μη λειτουργικών και αναποτελεσματικών –τουλάχιστον στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών - Οργανισμών των αιρετών Περιφερειών και τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. και του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

- Τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής Δημοσίων Έργων και Μελετών και την πλήρη αντίθεσή μας στην δημιουργία της Αρχής Ελέγχου Έργων και Μελετών (Α.Ε.Μ.Ε.), για τον προσυμβατικό και συμβατικό έλεγχο έργων και μελετών, η οποία θα αποτελέσει «θεσμική» τροχοπέδη στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ.

- Τον τερματισμό της ανυπαρξίας συγκροτημένης περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και χωροταξικής πολιτικής της χώρας.

- Την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, με τη δημιουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, προκειμένου ν' ανταπεξέλθουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των σεισμών και ευρύτερα των φυσικών καταστροφών.

- Την ασκούμενη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης και τις δραματικές επιπτώσεις που αυτή έχει στο εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων

- Τη διασφάλιση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας

Ελπίζουμε να μελετήσετε στο σύνολό της την απόφαση του συνεδρίου μας και να ορίσετε συνάντηση μαζί μας, για να σας αναπτύξουμε και προφορικά τις τεκμηριωμένες θέσεις και διεκδικήσεις των εργαζομένων που έχουμε την τιμή να εκπροσωπούμε. Η αντιμετώπιση ή δυνατόν επίλυση των πολιτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε εργασιακό, θεσμικό και υπηρεσιακό επίπεδο, θα συντελέσει στην εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών και θα έχει αντίκρυσμα σ' όλους μας, μέσω της απορρόφησης πόρων σημαντικών για την ανάπτυξη της χώρας, σε μια περίοδο που η ανάγκη αυτή, αποτελεί μονόδρομο.

Συνημμένα:

Η Απόφαση του 29ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Για το Δ.Σ.



Απόφαση 29ου Συνεδρίου, Θε

Οσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό με την παγκόσμια οικονομική κρίση, σηματοδοτούν το πέρας σε μια νέα φάση της πολύ δύσκολης περιόδου που διανύουμε. Είναι η εποχή, που οι δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν βάλει σαν άμεσο στόχο όλα τα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα που έχουν πετύχει οι εργαζόμενοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ιδιαίτερα μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι μεγάλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι με αληθινή την κρίση ασκούν ισχυρές πιέσεις στα αδύναμα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαναγκάζοντάς τα, να πληρώνουν υψηλά επιτόκια στην αγορά ομολόγων, προκειμένου να προωθήσουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που είχαν δρομοιογήσει την τελευταία 20ετία. Στην ημερήσια διάταξη των πολιτικών τους είναι η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η «ελαστικότητα» των αμοιβών, η εισοδηματική και φορολογική ανισότητα, η μείωση του κόστους εργασίας, η συρρίκνωση ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η διασφάλιση της αυξημένης κερδοφορίας του κεφαλαίου και τελικά η «κινεζοποίηση» της αγοράς εργασίας και η μείωση της διαπραγματευτικής ικανότητας εργαζομένων και συνδικάτων.

Η χώρα μας, αποτέλεσε τον πιλότο της εφαρμογής των πολιτικών αυτών στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υπογραφή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Τον ένα χρόνο υλοποίησης του μνημονίου, πολλή έχουν αλλάξει στο επίπεδο διαβίωσης –σε ορισμένες περιπτώσεις επιβίωσης- του κόσμου της εργασίας, αλλά όλες αυτές οι πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα μας σ' αυτή τη δυσχερέστατη κατάσταση, όχι μόνο δεν άλλαξαν, αλλά απέκτησαν δριμύτητα και επιθετικότερο χαρακτήρα. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, δεν υπολογίζονται πια ως ανθρώπινες υποστάσεις αλλά ως «αριθμοί», που για τις μεν αποδοχές και παροχές πρέπει να κατέλθουν, για τις δε εισφορές και υποχρεώσεις πρέπει να ανέλθουν, γιατί ο μόνος στόχος των πιστωτών μας είναι η εξυπηρέτηση των πανάκριβων δανειακών υποχρεώσεων που μας παρέχουν, μ' οποιοδήποτε κοινωνικό κόστος.

Ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του μνημονίου, συνοδεύεται από αστοχίες στους περισσότερους τομείς. Το έλλειμμα από τον αρχικό στόχο για 8% ανήλθε στο 10,5% για το 2010, ενώ το χρέος από 127,1% το 2009, έφτασε το 142,8% του ΑΕΠ και στα 328,6 δις ευρώ! Η χρονιά έκλησε με ύφεση 4,5%, ο πληθωρισμός με αύξηση 5% και η ανεργία ξεπέρασε το 15%. Τα στοιχεία αυτά, καταδεικνύουν περίτρανα την αποτυχία των πολιτικών της Κυβέρνησης κατ' εντολήν της Τρόικας και «επιτεύχθηκαν» μετά από την σκληρότερη επίθεση που υπέστησαν εδώ και δεκαετίες τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Οι περικοπές των επιδομάτων μας κατά 20%, η περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, η συρρίκνωση των ασφαλιστικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και η μετατροπή τους σε επιχειρησιακές και ατομικές, το μπιράζ αυξήσεων του Φ.Π.Α., των φό-



ρων στα καύσιμα, το πετρέλαιο θέρμανσης, τα τέλη κυκλοφορίας, τα τσιγάρα και τα ποτά, η αύξηση των τιμολογίων ΔΕΚΟ, η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους (υγεία, παιδεία), η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κ.ο.κ., όχι μόνο δεν οδήγησαν στην επίτευξη των στόχων του μνημονίου και στην εισροή εσόδων, αλλά ανάγκασαν τη χώρα σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση, με τους δείκτες ανεργίας σε δυσθεώρητα ύψη. **Ενώ τα ταμεία του κράτους είναι άδεια, οι φοροδιαφεύγοντες, οι φοροκλέπτες, τα κυκλώματα και τα καρτέλ στα καύσιμα, την υγεία και τις εισαγωγές βασικών καταναλωτικών αγαθών συνεχίζουν ανενόχλητοι την δράση τους, σαν να μην τρέχει τίποτα και δεν λαμβάνονται σοβαρά μέτρα αντιμετώπισής τους, αφήνοντας έτσι ουσιαστικά ανέγγιχτους τους έχοντες και κατέχοντες, οι οποίοι εξακολουθούν να πίνουν εις υγείαν των κορόιδων.**

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της κρίσης, παρά τις δυσχερείς επιπτώσεις που έχουν στα οικονομικά, τα ερ-



σασαλονίκη 11-12 & 13/5/2011



οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τη μετάβαση από την κυριαρχία της οικονομίας της αγοράς στην οικονομία των δημοσίων πολιτικών, της παραγωγικής, καινοτομικής και τεχνολογικής αναβάθμισης, της ρύθμισης της εργασίας, της αναδιανομής του εισοδήματος, καθώς επίσης και της κλιματικής αλλαγής και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλες οικονομικές αντοχές και δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τα "σπασμένα" μιας αδιέξοδης μονεταριστικής πολιτικής που δυστυχώς προτείνεται να εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου.

Διαφωνούμε και αντιδρούμε στο υπό κατάρτιση σύμφωνο «σταθερότητας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιχειρεί να επιβάλει τη μόνιμη λιτότητα, ανεργία και εξαθλίωση όλων των ευρωπαίων πολιτών, εφαρμόζοντας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τον άκραιο νεοφιλελευθερισμό ως αντίδοτο στη κρίση.

Απαιτούμε και διεκδικούμε:

Την κατάργηση των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών διατάξεων του Μνημονίου, που επιφέρουν απορρύθμιση του προστατευτικού πλαισίου των εργατικών δικαιωμάτων και οδηγούν στην ολοκληρωτική κατάργηση του κοινωνικού κράτους και των εργατικών κατακτήσεων.

Άμεση αλλαγή της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, πριν μετατραπεί η χώρα μας, σε χώρα ανεργίας και φτώχειας με εξαθλιωμένους και κοινωνικά αποκλεισμένους πολίτες.

Δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση για την κατανομή των βαρών ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα, με διεύρυνση της φορολογικής βάσης που θα διαμορφώσει συνθήκες οικονομικής μεγέθυνσης και αύξηση της απασχόλησης. Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα είσπραξης φόρων, Φ.Π.Α. και ασφαλιστικών οφειλών με αυστηρές ποινές και δήμευση περιουσιών για την άμεση εξόφληση των καταχρασθέντων ποσών. Αυστηρή εφαρμογή των τεκμηρίων πολυτελούς διαβίωσης και εφαρμογή του πόθεν έσχες για όλους και για όλα.

Μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της δραματικής μείωσης της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Παραγωγική και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και όχι την απαξίωση και διάλυσή της.

Αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης και δημόσια υγεία και πρόνοια για όλους, με ενίσχυση των κονδυλίων για τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας

Αναπτυξιακά – επενδυτικά μέτρα για τη δημιουργία νέων και σταθερών θέσεων εργασίας με πλήρη αμοιβή και ασφάλιση.

Αύξηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με ενίσχυση και επιτάχυνσης κατασκευής έργων υποδομών, καθώς και κοινωνικών και κοινωφελών έργων, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Κατασκευαστικός Τομέας.

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και όλων των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Κράτους.

γασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά μας δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε διέξοδο από την κρίση, στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στη μείωση της ανεργίας, αφού είναι τα ίδια μέτρα και οι ίδιες πολιτικές που οδήγησαν στην κρίση.

Η αντιμετώπιση της κρίσης, απαιτεί σοβαρότητα και αξιόπιστο σχέδιο, το οποίο δεν θα στηρίζεται στην επίτευξη αριθμών αλλήλων πολιτικών. Απαιτεί δημοσιονομική εξυγίανση με περιστολή των σπαταλιών του Δημοσίου πελατειακού κυρίως χαρακτήρα, ανακατανομή των δαπανών προς όφελος των αναπτυξιακών δράσεων, πάταξη της φοροδιαφυγής και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Απαιτεί στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Απαιτεί διοχέτευση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και τόνωση της ζήτησης. Απαιτεί μέτρα για τη στήριξη των εγχώριων κλάδων της οικονομίας. **Απαιτεί πάνω απ όλα αλλαγή της οικονομικής πολιτικής, που στηρίζεται στο μοντέλο της άνισης ανάπτυξης μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας και το οποίο αποσυνδέει το εισόδημα από την οικονομική δαπάνη. Απαιτεί τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου**



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Απόφαση

Υπεράσπιση του Δημόσιου χαρακτήρα των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ενέργεια, υποδομές, επικοινωνίες, νερό κλπ) και διασφάλιση των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών που προφέρουν, με γνώμονα τη προστασία του δημόσιου και εθνικού συμφέροντος.

Οι αντιπρόσωποι του 29ου Συνεδρίου της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., γνωρίζοντας τα ειδικότερα προβλήματα του εργασιακού μας χώρου, αποφασίζουμε και διεκδικούμε:

1. Να σταματήσει η διαρκής απαξίωση των τεχνικών υπηρεσιών, με τη συνεχή μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι οποίες λειτουργούν έξω από το δημόσιο λογιστικό έλεγχο και στοιχίζουν πανάκριβα στον Ελληνικό λαό. Είμαστε αντίθετοι:

- Στην περαιτέρω αποδυνάμωση των υπηρεσιών μας με τη συνεχή εκχώρηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τους στην υπερχρεωμένη ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. (1,1 δις ευρώ χρέος), η οποία με την εκχώρηση 100 και πλέον έργων από δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες της Κεντρικής, Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τείνει να μετατραπεί σε Υπουργείο Δημοσίων Έργων.

- στη σύσταση της Κρήτης Α.Ε. για την κατασκευή των έργων υποδομής της Μεγαλονήσου και στην απαξίωση των κατά τόπους τεχνικών υπηρεσιών,

- στη δημιουργία νέων Α.Ε. π.χ. για τα έργα νοτίου Ελλάδας, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι Α.Ε. λειτουργούν με αμφισβητούμενη διαφάνεια, με ειδικό προνομιακό νομοθετικό πλαίσιο, έχουν κόστος πολυπλάσιο απ' αυτό των τεχνικών υπηρεσιών κι όπως έχει πει ο ίδιος ο Υπουργός ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στις Προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης στη Βουλή, «η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με τις τελευταίες 73 συμβάσεις των 5 εκατ., αποτελεί την καλύτερη τεκμηρίωση παραδείγματος κάμψης του ανταγωνισμού και της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου και κοινοτικού χρήματος, εξοργίζοντας τον πολίτη». Είναι απόλυτα σαφές ότι τα δημόσια έργα, μπορούν να υλοποιηθούν με υποπολίτηπλάσιο κόστος κατασκευής απ' αυτό των Α.Ε., από τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες στελεχώνονται από αξιόλογο δυναμικό και έχουν συμβάλει καταλυτικά στην κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής στη χώρα μας.

Επισημαίνουμε ότι η ολική ιδιωτικοποίηση του σχεδιασμού και της διαχείρισης των έργων που σταθερά και έμπρακτα επιδιώκεται από την πολιτική ηγεσία, σε πολύ λίγα χρόνια θα οδηγήσει σε νέες χρεοκοπημένες Δημόσιες Εταιρίες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

2. Να σταματήσει η παραχώρηση της εκμετάλλευσης της Εθνικής οδοποιίας στους ιδιώτες. Όπως περίτρανα απεδείχθη με τα πρόσφατα γεγονότα της Μαθακάσας, όπου αποκλείστηκε η Εθνική Οδός από τη «φοβερή χιονόπτωση των 5 εκατοστών», οι παραχωρησιούχοι όχι μόνο δεν εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών στο Εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας - όπως επί χρόνια έκαναν οι δη-





29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Απόφαση

μόσιες τεχνικές υπηρεσίες-, αλλιά δημιουργούν και τεράστια προβλήματα, αφού έχουν ως κύριο σκοπό τους το κέρδος. Πρόσφατα παραχωρήθηκε και η Εγνατία οδός σε ιδιώτες, οι οποίοι θα εισπράττουν τα διόδια, σημερινά και μελλοντικά, επωφεληή για τις υπηρεσίες αλλιά και κυριότερα για τους ίδιους τους φορολογούμενους. **Απαιτούμε την άμεση εξασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου από τις συμβάσεις παραχώρησης και τον έλεγχο του ύψους αποπληρωμής του κόστους της Αττικής Οδού, μέσω ελέγχου του ύψους των εισπράξεων, αξιοποιώντας το σύγχρονο ηλεκτρικό μηχανισμό και την τεχνογνωσία που διαθέτει η ΤΕΟ Α.Ε.** Τη στιγμή που τα έσοδα του κράτους βαίνουν διαρκώς μειούμενα και οι συναφείς υπηρεσίες των Αιρετών Περιφερειών που έχουν την αρμοδιότητα της συντήρησης του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της χώρας, δεν έχουν πηγές εσόδων, είναι πρόκληση για τον σκληρά φορολογούμενο πολίτη, να του στερούν το δικαίωμα της απρόσκοπτης και ασφαούς μετακίνησης και **οι παραχωρησιούχοι να παραμένουν ανεξέλεγκτοι, ενώ σύμφωνα με τη σύμβαση, η λειτουργία και η ασφαής κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους που έχουν παραχωρηθεί, αποτελεί αποκλειστική και μόνο αρμοδιότητά τους.**

3. Την άρση της αλόγιστης και επικίνδυνης εκχώρησης κλασικών αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του Δημοσίου Τομέα υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων, μέσω της άσκησης πολιτικών απαξίωσης και υποβάθμισης του ρόλου των δημοσίων υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη συνολική εκποίηση του δημόσιου τομέα (υποδομές, δίκτυα, ενέργεια, νερό κ.α.), τη διαρκή συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και τη μεταφορά του κόστους στους πολίτες. **Η λογική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) συνεχίζει να μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.** Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό, ότι τα αδιαφανή «ιδιωτικά» σχήματα και μάλιστα εκτός δημοσίου λογιστικού, απομυζούν ασύστολα πόρους πολυτιμους για την ανάπτυξη της χώρας, αφού και η λειτουργία τους είναι υπερβολικά ακριβότερη από εκείνη των Δημοσίων Υπηρεσιών, αλλιά και η συνολική διαχείριση των έργων δαπανηρότερη.

4. Την αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών μας. Η ψήφιση και η υλοποίηση του Προγράμματος «Καθηλικράτης» -όπως ήδη από πέρυσι τέτοιο καιρό προβλέπαμε-, χωρίς να έχουν γίνει οι κατάλληλες ειδικές οργανωτικές και οικονομοτεχνικές μελέτες που θα προσδιόριζαν τους απαιτούμενους υλικούς και ανθρώπινους πόρους, ώστε να παραλάβουν ώριμα και με τρόπο ομαλό τον τεράστιο όγκο αρμοδιοτήτων από όλους τους τομείς της κρατικής δράσης, δημιούργησε στον τομέα των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών τραγελαφικές καταστάσεις, τεράστια προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό και τραγικά αποτελέσματα στην απορρόφηση κονδυλίων. **Στους νέους Οργανισμούς των Περιφερειών, υποβαθμίζονται οι τεχνικές υπηρεσίες (Δ.Δ.Ε., ΔΕΣΕ, ΔΕΚΕ) αφού συρρικνώνονται σε μία, η δε αρμοδιότητα της συντήρησης δεν περιγράφεται καν.**

Να γίνουν δεκτές οι προτάσεις της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ για τον νέο Οργανισμό της Γ.Γ.Δ.Ε. και των νέων αιρετών Περιφερειών της χώρας, η θεσμοθέτηση των οποίων είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις διαχείρισης των έργων υποδομής, αφού

η βελτίωση των διοικητικών δομών είναι ίσως σπουδαιότερης σημασίας, ακόμη και από τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου Δημοσίων Έργων-Μελετών και δεν θα επέλθουν τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα οποιοδήποτε θεσμικής βελτίωσης, εάν δεν συνδυαστούν με κατάλληλες οργανωτικές αλλαγές.

Για τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θεωρούμε ότι η δημιουργία ή και η διατήρηση Ειδικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες συναφείς με άλλες Υπηρεσίες είναι τουλάχιστον άστοχες και δεν συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ρόλου των Υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Επίσης, **θεωρούμε απαραίτητη την επανεξέταση του λόγου ύπαρξης των Α.Ε. εποπτείας Υ.Π.Ε.Κ.Α. (π.χ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ΔΕΠΟΣ Α.Ε. κλπ) με στόχο την ενσωμάτωσή τους στον κεντρικό κορμό των Υπηρεσιών του Υπουργείου. Αυτονόητο είναι ότι δεν δεχόμαστε την δημιουργία νέων Α.Ε. και την απαξίωση του έργου που μπορούν να προσφέρουν οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α.**

5. Την άμεση κατάργηση της παραγράφου 22 του άρθρου 2 της Ν. 3899/2010, σύμφωνα με την οποία η Κυβέρνηση ενέπαιξε και εξαπάτησε χιλιάδες δημοσίου υπαλλήλους ανά την επικράτεια, αναιρώντας τις διατάξεις των άρθρων 255,256,257 του «Καθηλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες οι υπάλληλοι που θα μετατάσσονταν – μεταφέρονταν στα πλαίσια υλοποίησής του, θα διατηρούσαν τις αποδοχές του φορέα προέλευσής τους ως προσωπική διαφορά, ζητώντας τους μάλιστα να προχωρήσουν σε εθελούσιες μετατάξεις! Δεδομένου ότι οι σχετικές διατάξεις του «Καθηλικράτης» δεν ρυθμίζουν το καθεστώς μετάταξης- μεταφοράς υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ζητάμε νομοθετική ρύθμιση με βάση την οποία οι υπάλληλοι της Γ.Γ.Δ.Ε. θα μεταταχθούν στην Περιφέρεια σε εθελούσια βάση, διατηρώντας τις αποδοχές που ελάμβαναν. Η κατάργηση των παραπάνω άρθρων του Ν. 3852/10, δημιούργησε ασφυκτικές καταστάσεις στους θιγόμενους εργαζόμενους, οι οποίοι αφού το 2010 ένοιωσαν στο πετσί τους τη μείωση των επιδομάτων τους κατά 20% και την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, το 2011 με την εφαρμογή του 3899/10 και την κατάργηση επιδομάτων τους –έξι μήνες μετά τις δια νόμου διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης περί του αντιθέτου-, όχι μόνο τινάχθηκε ο οικογενειακός τους προϋπολογισμός στον αέρα, αλλιά θίχθηκε ακόμα περισσότερο η αξιοπρεπής διαβίωσή τους.

6. Τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής των Δημοσίων Έργων. Να γίνουν δεκτές οι τεκμηριωμένες προτάσεις της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Έργων και Μελετών καθώς και των Απαλλοτριώσεων. Στόχος μας είναι να εξαλειφθούν διαχρονικά προβλήματα των έργων, όπως οι χρονικές υπερβάσεις, η αύξηση του κόστους, οι αστοχίες στην ποιότητα και η ανεπαρκής μέριμνα για τη διατήρηση της λειτουργικότητάς τους, γεγονός τα οποία συνδέονται κι από την έλλειψη ορθότητας του σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης μελέτης των έργων.

Προτείνουμε οι νέες διατάξεις του κώδικα της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων να έχουν εφαρμογή σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται απ' όλους τους φορείς του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και όχι



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Απόφαση

μόνο στον στενό Δημόσιο όπως προβλέπεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ..

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στη θεσμοθέτηση της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.) για προσυμβατικό και συμβατικό έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων, όχι γιατί είμαστε κατά των ελεγκτικών μηχανισμών οι οποίοι εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στη δημόσια διοίκηση, αλλά γιατί ήδη υπάρχουν έντεκα ελεγκτικοί μηχανισμοί (Διαχειριστικές Αρχές, Ελεγκτικό Συνέδριο, ΕΣΠΕΛ, κ.α) και η νέα Αρχή αφενός θα αφαιρέσει αρμοδιότητες από διευθύνσεις της Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ15, Δ17 κ.α.) και το σύνολο των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών κι αφετέρου διότι θα αποτελέσει ένα νέο «γραφειοκρατικό κολλοσσό», δημιουργώντας επιπρόσθετα προβλήματα και καθυστερήσεις στην εξέλιξη υλοποίησης των μελετών και των έργων και κατά συνέπεια θα αποτελέσει θεσμική τροχοπέδη στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ.

Ζητάμε στο υπό κατάθεση Σχέδιο Νόμου, να υπάρξει διάταξη για την άμεση κατάργηση των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 7 του Ν. 3481/2006, οι οποίες περιγράφουν εξωφρενικές απαιτήσεις και ευθύνες για τους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για τη συντήρηση των οδών, χωρίς να τους παρέχονται τα αναγκαία μέσα και οδηγώντας τους συχνότατα ως κατηγορούμενους σε δίκες και υποβάλλοντάς τους, σε τεράστιο οικονομικό και ψυχικό κόστος.

7. Την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή, για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, ώστε να ελεγχθούν τα τεράστια κερδοσκοπικά φαινόμενα που παρατηρούνται στις απαλλοτριώσεις. Με τις προτάσεις μας, δίνονται αξιόπιστες λύσεις τόσο στον εξορθολογισμό του κόστους τους, όσο και στη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσής τους. Η βάσιμη εκτίμησή μας είναι, ότι κάθε χρόνο διασπαθίζεται ποσό τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (400.000.000) για την καταβολή αποζημιώσεων -πέρα των πραγματικών- σε όλο το Δημόσιο Τομέα ενώ την ίδια στιγμή περικόπτονται δραστικά οι δαπάνες για τη σωστή επίβλεψη μελετών και έργων.

8. Την αντισεισμική θωράκιση της χώρας μας. Ο πρόσφατος καταστροφικός σεισμός στην Ιαπωνία, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ανυπαρξίας αντισεισμικής θωράκισης της χώρας μας, η οποία επισήμως χαρακτηρίζεται ως η 5η πιο ενεργή σεισμικά στον κόσμο. Το πρόβλημα αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι το 80% των 4.000.000 κτηρίων της χώρας, έχει κτιστεί πριν το 1985, δηλαδή πριν τεθεί σε εφαρμογή ο σύγχρονος αντισεισμικός κανονισμός. Είμαστε αντίθετοι, στην διαρκή αποδυνάμωση των σχετικών νευραλγικών υπηρεσιών ανά την επικράτεια, με σοβαρούς κινδύνους για την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Η διαχρονική απαξίωση που επιδεικνύουν οι πολιτικές ηγεσίες σε επίπεδο πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης των συνεπειών ενός σεισμού, μας βρίσκει αντίθετους.

Ζητάμε:

- Τον προσεισμικό έλεγχο των κτηρίων
- Την κατάρτιση προγραμμάτων ενημέρωσης – εκπαίδευσης του πληθυσμού για την εμπέδωση ορθολογικής συμπεριφοράς απέναντι στο φαινόμενο

- Την εκπόνηση – εξειδίκευση σχεδίων έκτακτης ανάγκης ανά Δήμο και Περιφέρεια

- Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, που εμπλέκεται στην εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης

- Τον συστηματικό έλεγχο των ιδιωτικών έργων

- Την εφαρμογή του μέτρου του «πράσινου κουτιού» στα κτήρια

- Τη δημιουργία νέων ΤΑΣ και τη στελέχωσή τους σε περίπτωση νέων σεισμών

- Τη συγκρότηση «δύναμης άμεσης επέμβασης»

- Την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης σεισμοπληκτών

- Την τήρηση μητρώου επισκευασμένων κτιρίων.

Προτείνουμε την αναβάθμιση του ρόλου των Υπηρεσιών Αποκατάστασης Σεισμοπληκτών στα πλαίσια του νέου υπό κατάρτιση οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε., με τη δημιουργία αντίστοιχων διευθύνσεων ανά ευρύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας προκειμένου να ανταπεξέλθουν καλύτερα στην πρόληψη και αντιμετώπιση των σεισμών και ευρύτερα των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις κ.λ.π.)

9. Τον τερματισμό της ανυπαρξίας συγκροτημένης περιβαλλοντικής πολιτικής. Σε μια περίοδο όπου αναμένεται η εισροή ιδιαίτερα σημαντικών πόρων από την Ε.Ε., πρέπει να διαμορφώσουμε όρους και πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της «πράσινης ανάπτυξης».

Πρέπει στην πράξη, να γίνουν συγκεκριμένα βήματα και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Ένα πρώτο θετικό βήμα αποτελεί η ανάρτηση των πρώτων δασικών χαρτών της χώρας. Ζητάμε την δρομολόγηση διαδικασιών για την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου σε όλη την επικράτεια, για να σταματήσει επιτέλους η καταπάτηση των δασικών εκτάσεων.

Εισηγούμε, τη συμβολή των αρμοδίων Υπηρεσιών και των συναδέλφων μας, οι οποίοι παρά τη σφοδρή επίθεση και απαξίωση που υφίστανται, με τη γνώση και την εμπειρία τους κατέστησαν δυνατή την πραγματοποίηση αυτού του έργου.

Ζητάμε την ολοκλήρωση των Ε.Π.Μ. (Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών) σε περιοχές Natura, τη θεσμοθέτηση των ολοκληρωμένων – συγκεκριμένων Ε.Π.Μ., οι οποίες δεν θεσμοθετούνται για λόγους του κακώς εννοούμενου πολιτικού κόστους και τη θέσπιση φορέων διαχείρισης για όλες τις προστατευόμενες περιοχές.

Το περιβάλλον με τις κατάλληλες και ορθές πολιτικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες ν' αναδειχθεί σε σημαντικό βραχίονα οικονομικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων και νέων θέσεων εργασίας. Στο όνομα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, δεν δεχόμαστε οι όποιες αποκαλούμενες «μεγάλες επενδύσεις», να κηρύττουν διαφορετικής / ευνοϊκής αντιμετώπισης έναντι των υπολοίπων (fast track) και χωρίς να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Η αναστροφή του κλίματος της ύφεσης δεν εξαρτάται μόνο από κάποιες μεγάλες ή πολύ μεγάλες επενδύσεις αλλά και από τις μικρότερες, που μπορούν να δώσουν θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στην εθνική οικονομία.

**29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Απόφαση**

Η κωδικοποίηση της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής Νομοθεσίας καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών μπορούν κάλλιστα να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την δημιουργία επενδύσεων.

Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας αποτελεί επιτακτική ανάγκη και μπορεί να συνεισφέρει θετικά στη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας, προσφέροντας παράλληλα θέσεις εργασίας σε εξειδικευμένο και μη εργατικό δυναμικό.

Στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και πάταξης της γραφειοκρατίας, **δεν μπορούμε να δεχτούμε σε καμία περίπτωση την ανάπτυξη παράλληλου αδειοδοτικού μηχανισμού** από τα Επιμελητήρια και την περαιτέρω εκχώρηση αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών μας που οδηγεί στη συρρίκνωση της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και στη δυνατότητα ανάπτυξης φαινομένων συναλληγής, αδιαφάνειας και διαφθοράς.

Απαιτείται απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, ειδικά στον τομέα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ώστε να περιορισθεί δραστικά ο χρόνος και οι διαδικασίες της, χωρίς όμως αυτή να αποβαίνει εις βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος. Να δοθεί έμφαση στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων κι όχι στην τυπική γραφειοκρατική διεκπεραίωση της διαδικασίας με μεγάλο κόστος χρόνου και κόπου, τόσο της Διοίκησης όσο και των επενδυτών.

Στο Δημόσιο διάλογο για τα θεσμικά και διαχειριστικά ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος συμβάλλουμε με την πεποίθησή μας, ότι βασικά ζητούμενα είναι πρω-

τίστως η κατάστρωση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση μιας εφαρμόσιμης περιβαλλοντικής πολιτικής, που θα εμπνέει όχι μόνο τους υπαλλήλους αλλά κυρίως τους πολίτες.

Η Πράσινη Ανάπτυξη και η στροφή της ενεργειακής πολιτικής της χώρας μας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), θα πρέπει να συντάσσονται με τα οικονομικά οφέλη της κοινωνίας και να μην αποτελούν απλή άλληλοθι για πλούτισμό των εθνικών και διεθνών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό.

Η ανάδειξη και προώθηση νέων μορφών ενέργειας (ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά, βιομάζα), η σωστή εκμετάλλευση και η ορθή διαχείριση των αποβλήτων, μέσα από ένα νέο συνολικό, σωστότερο σχεδιασμό και η υλοποίησή τους, θα επιφέρουν σημαντικά οφέλη και καλύτερη ποιότητα ζωής.

10. Την πολεοδομική και χωροταξική οργάνωση της χώρας με τρόπο που θα αναιρεί οριστικά την αυθαίρετη δόμηση και τους ασφυκτικούς συντελεστές. Η διατήρηση δε του συνταγματικού άρθρου 24 κρίνεται αναγκαία, όπως αναγκαία κρίνεται και η εγκατάλειψη της εκτός σχεδίου δόμησης.

Ζητάμε την άμεση προώθηση των πολεοδομικών μελετών και τον καθορισμό των χρήσεων γης, ώστε να δοθεί τέλος στην αυθαίρετη δόμηση. Να σταματήσει η τακτοποίηση των αυθαιρέτων, ως παραγωγή έκτακτων εισφορών του κράτους.

Το υπάρχον Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο καταρτίστηκε δίχως να υπάρξει στοιχειώδης διαβούλευση με τους εκ-



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Απόφαση

προσώπων των εργαζομένων στο πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αλλιά και με οποιοσδήποτε άλλους κοινωνικούς φορείς και πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί μέσα από το πρίσμα της Πράσινης Ανάπτυξης, μέσω δημόσιας διαβούλευσης, και με απαραίτητα τη συμμετοχή των Υπηρεσιών και των εκπροσώπων των εργαζομένων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Με την ίδια λογική θα πρέπει να επανεξετασθεί και το ειδικό χωροταξικό του Τουρισμού, το οποίο λειτουργώντας ως άλιθος «Δούρειος Ίππος» και μέσω των «**σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών**», πρόκειται να οδηγήσει ακόμα και στην παραχώρηση εκτάσεων στρατηγικής σημασίας (π.χ. μεγάλα νησιά) σε ξένους.

Στο προωθούμενο από το Υπουργείο Τουρισμού σχέδιο Νόμου για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας τουριστικής κατοικίας για πώληση ή χρονομίσθωση. Η τουριστική κατοικία είναι τύπος real estate και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί αναπτυξιακό μέτρο. **Είμαστε αντίθετοι σε μια τέτοια λογική τσιμεντοποίησης με το πρόσημα της ανάπτυξης.**

Επίσης, στο προωθούμενο σχέδιο Νόμου για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου έργων και μελετών, θεωρούμε **απαράδεκτη τη ρύθμιση μέσω της οποίας διαγράφονται βεβαιωμένα πρόστιμα πολεοδομικών παραβάσεων ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.** Η πράξη αυτή προκαλεί το κοινωνικό αίσθημα τη στιγμή που οι αποδοχές εργαζομένων και συνταξιούχων διαρκώς μειώνονται.

11. Την εξασφάλιση των πιστώσεων της εκτός έδρας αποζημίωσης για τον σωστό ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των έργων, των μελετών, του περιβαλλοντικού ελέγχου κλπ. Επιπροσθέτως, πρέπει να εξασφαλιστεί με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν με το Ν. 3833/10, αξιοπρεπές επίπεδο για «εκτός έδρας» ημερήσιες και χιλιομετρικές αποζημιώσεις. Η αδικία από την τεράστιων αποκλίσεων κατηγοριοποίηση τους τα προηγούμενα χρόνια επιβάλλεται να αρθεί μέσω της έκδοσης υπουργικής απόφασης κατ'εφαρμογή του παραπάνω νόμου, με κοινή για όλους εκτός έδρας αποζημίωση. Η πολιτική ηγεσία πρέπει να εκπληρώσει την υπόσχεσή της προς την Ομοσπονδία για άμεση επίλυση του προβλήματος. Η μείωση των ημερών εκτός έδρας μας βρίσκει αντίθετους αφού θα αποβεί σε βάρος της επιβίωσης και της μελέτης των έργων. Επίσης θα πρέπει άμεσα να αρθεί η αδικία που δημιουργήθηκε με την έκδοση ΚΥΑ, με βάση την οποία μειώθηκαν για τους διοικητικούς υπαλλήλους οι δικαιούμενες «εκτός έδρας» ημέρες από τέσσερις σε δύο με εξαίρεση τις ΕΥΔΕ και τα γραφεία υπουργών.

12. Τη διασφάλιση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιω-

μάτων μας, με μόνιμα μέτρα κρατικής χρηματοδότησης με συνέπεια και επάρκεια, εξασφάλισης των πόρων και της μακροχρόνιας βιωσιμότητάς του, αυστηρής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της μαύρης-αδήλωτης εργασίας και των ανείσπρακτων φόρων προς τα ταμεία, της ασφαλούς διαχείρισης των αποθεματικών του και της επιστροφής όλων των ληστευθέντων ποσών του χρηματιστηρίου και των δομημένων ομολόγων.

Τη άμεση αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων των επικουρικών ταμείων των δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο εξαιτίας των κυβερνητικών επιλογών και πολιτικών των τελευταίων δεκαετιών. Μετά την επίθεση στις κύριες συντάξεις, υλοποιείται σχέδιο για την περικοπή των δικαιωμάτων μας στον τομέα της επικουρικής ασφάλισης. Στο πλαίσιο των αντιασφαλιστικών νόμων, το κράτος αποχωρεί από την επικουρική ασφάλιση, με αποτέλεσμα τα επικουρικά ταμεία να μετατρέπονται σε ταμεία ελάχιστων επιδομάτων πρόνοιας. **Το Τ.Π.Δ.Υ. παρουσιάζει έλλειμμα 1,7δισ ευρώ, το Μ.Τ.Π.Υ. 240 εκατ. Ευρώ, το Τ.Ε.Α.Δ.Υ εμφανίζει και αυτό οργανικό έλλειμμα, ενώ ο Ο.Π.Α.Δ. αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, στους γιατρούς και φαρμακοποιούς.**

Την επέκταση του θεσμού των ΒΑΕ και στο Δημόσιο, με σκοπό την προστασία των εργαζομένων που υφίστανται βλάβες στην υγεία και κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας.

13. Την καθιέρωση ενός νέου και δίκαιου μισθολογίου για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο που θα αναβαθμίζει μισθούς και συντάξεις και θα συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Τα σενάρια για το νέο μισθολόγιο που περιλαμβάνεται στη συμφωνία της Κυβέρνησης με τη Τρόικα, έχουν ως κοινό παρονομαστή τη μείωση του μισθολογικού κόστους. **Επισημαίνουμε ότι οι απώλειες του εισοδήματος των Δημοσίων Υπαλλήλων**

αγγίζουν πια το 25% και οι συνάδελφοι/εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα έχουν ξεπεράσει τα όριά τους και δεν πρόκειται να αποδεχθούν το Νέο Μισθολόγιο να αποτελέσει «όχημα» για την περεταίρω περικοπή των εισοδημάτων τους.

14. Τη λειτουργική ανεξαρτησία της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία διασφαλίζεται μόνο μέσω της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Τη θεσμοθέτηση αδιάβλητης και αξιοκρατικής διαδικασίας για την επιλογή διευθυντών και τμηματάρχων, με τη καθιέρωση μετρήσιμων και αντικειμενικών κριτηρίων (εργασιακή εμπειρία, τίτλοι σπουδών κ.λ.π.) και κατάργηση του καθο-



**29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Απόφαση**

ριστικού και διαβλητού ρόλου της συνέντευξης με τον τρόπο που λειτουργεί. Θεωρούμε ότι η υλοποίηση του Προγράμματος «Διαύγεια», με το οποίο δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο όλες οι αποφάσεις κάθε Αρχής και Φορέα του Δημοσίου (Υπουργών, Γεν. Γραμματέων κλπ) κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και αποτελεί αίτημα των αποφάσεων των προηγούμενων συνεδρίων μας. Το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ενώ κινείται στη σωστή κατεύθυνση, θεωρούμε ότι δεν επαρκεί, αφού η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο και στην ανάπτυξη της κοινωνίας, αλλιά δεν μπορεί να μεταμορφώσει τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, δεδομένου ότι αποτελεί το μέσον και εξαρτάται από την πολιτική που εφαρμόζεται και δεν μπορεί από μόνη της να καταστήσει τη Δημόσια Διοίκηση αποτελεσματική. Αντίθετα, το γεγονός ότι το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις που επιδεινώνουν τη θέση των εργαζομένων όπως το άρθρο 41 (40ωρη εβδομαδιαία εργασία όταν είμαστε στο μέσο όρο της Ε.Ε. και πηλη Γερμανίας οι άλλες χώρες είναι με λιγότερες ώρες ή κοντά στο μ.ο.) το καθιστά επιβαρυντικό για τους εργαζόμενους. Ζητάμε την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και την προώθηση διαλόγου για την αντιμετώπιση υπαρκτών κοινωνικών αναγκών αντί της αύξησης του χρόνου εργασίας. Το δόγμα περισσότερη εργασία με λιγότερο μισθό και ελάχιστη κοινωνική ασφάλιση είναι σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες των εργαζομένων, την ευθεία και στοχευμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, των πολιτών και τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.

15. Την ενιαία σχέση εργασίας στο Δημόσιο, με κατάργηση του θεσμού των εκτάκτων, την μονιμοποίηση των συμβασιούχων αορίστου χρόνου και όσων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, για να τερματιστεί επιτέλους η ομηρία και η ανασφάλεια χιλιάδων συναδέλφων μας. Η ρύθμιση αυτή θα αποτελέσει και ένωση ζωής στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΟΠΑΔ και το Ταμείο Πρόνοιας Δ.Υ. Αυτό δυστυχώς φαίνεται να είναι εκτός των πολιτικών επιλογών της Κυβέρνησης, αφού σταδιακά εξελίσσεται η προσπάθεια να αμφισβητηθεί ακόμα και το κεκτημένο της μονιμότητάς μας.

Η Ομοσπονδία, οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοί μας, το σύνολο των εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., Υ.ΠΕ.Κ.Α. και πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σ' όλη την επικράτεια, θα δώσουμε το επόμενο διάστημα με σύμπνοια και αγωνιστικότητα τη μάχη για την προάσπιση των δικαιωμάτων αλλιά και την αναγνώριση των δίκαιων αιτημάτων και διεκδικήσεων μας.

Είναι σαφές ότι δεν αγωνιζόμαστε μόνο για τα δήθεν «συντεχνιακά» μας συμφέροντα αλλιά και για τις απόλυτα δικαιολογημένες απαιτήσεις των πολιτών, για σύγχρονες και ποιοτικά αναβαθμισμένες δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες που θα υπηρετούν το συμφέρον του φορολογούμενου πολίτη.

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
(Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)**

Αθήνα, 17-05-2011

Αρ. Πρωτ.: 121

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε μαζικά στη στάση εργασίας, που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., την Τετάρτη 18 Μαΐου 2011, από τις 11:30 το μεσημέρι έως τη λήξη ωραρίου, ημέρα συζήτησης στη Βουλή για το νομοσχέδιο σχετικά με την αύξηση των ωρών εργασίας στο Δημόσιο, καθώς και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην Πλατεία Καραϊσκάκη.

Στο όνομα του χρέους, για το οποίο οι εργαζόμενοι δεν φέρουμε καμία ευθύνη, μειώνονται τα εισοδήματά μας, καταργούνται τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, ιδιωτικοποιούνται και υποβαθμίζονται οι Δημόσιες Υπηρεσίες. Για μια ακόμη φορά με πρόσχημα την κρίση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με τη Ν.Δ. και το ΛΑ.Ο.Σ, προωθεί στη Βουλή την αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 την εβδομάδα σε 40, γεγονός που θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στα εργασιακά και κοινωνικά μας δικαιώματα.

Η αύξηση του ωραρίου εργασίας έχει άμεσο αντίκτυπο στον ατομικό και οικογενειακό προγραμματισμό, στον ελεύθερο χρόνο, στην ίδια τη ζωή των εργαζομένων.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ

(11:30 μέχρι τη λήξη ωραρίου -

Συγκέντρωση στις 12:00 στην Πλατεία Καραϊσκάκη)

**Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ**

Από το Διοικητικό Συμβούλιο





Εισήγηση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Δημοσίων Έργων

1. Εξέλιξη των διαδικασιών αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου.

Όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία έχει αποφασίσει να επεξεργάζεται τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των συναδέλφων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, τον Οκτώβριο του 2009, συγκρότησε επιτροπή για την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων σχετικά με τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις μελέτες, τα δημόσια έργα και τις απαλλοτριώσεις.

Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2009, κατά την οποία αποφασίστηκε να χωριστεί σε τρεις επιμέρους επιτροπές για την ταχύτερη επεξεργασία των θεμάτων.

Η επιτροπή για τις μελέτες, η επιτροπή για τα δημόσια έργα και η επιτροπή για τις απαλλοτριώσεις δούληψαν με πολύ εντατικούς ρυθμούς και συνεδρίαζαν τακτικά, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Στο μεταξύ, στις 8 Δεκεμβρίου 2009, ο Υπουργός του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. έστειλε επιστολές προς όλους τους σχετικούς φορείς καλώντας τους να υποβάλουν προτάσεις μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2010 για την αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής των δημοσίων έργων, καθώς και του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης των μελετών.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. δεν έκανε καμία αναφορά στο μείζον θέμα των απαλλοτριώσεων.

Όμως όλοι γνωρίζουμε, οι απαλλοτριώσεις είναι μια από τις βασικές αιτίες των προβλημάτων στα έργα και μόνιμη αιτία ακαιολόγητης οικονομικής επιβάρυνσης για το δημόσιο.

Για το λόγο αυτό, η πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας να ερευνηθεί σε βάθος και το θέμα των απαλλοτριώσεων είναι εξαιρετικά σημαντική.

Οι επιτροπές, λοιπόν, συνέχισαν να δουλεύουν εντατικά με στόχο να ολοκληρώσουν τις προτάσεις μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2010.

Εκτός από τις πολυάριθμες συνεδριάσεις των επιμέρους επιτροπών έγιναν και συνεδριάσεις σε ολομέλεια, όπου συμμετείχαν και μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Του Δημήτρη Τασιόπουλου
Γραμματέα της Επιτροπής Δημοσίων Έργων
της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Σε αυτές τις συνεδριάσεις η κάθε μία επιμέρους επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της και μετά από συζήτηση και σύνθεση απόψεων και παρατηρήσεων διαμορφώθηκαν τα τελικά κείμενα.

Στις 29 Ιανουαρίου 2010 η Ομοσπονδία κατέθεσε έγκαιρα τις τεκμηριωμένες θέσεις και τις προτάσεις της.

Τα τρία τεύχη με τις θέσεις και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας για τις απαλλοτριώσεις, τα έργα και τις μελέτες χαρακτηρίστηκαν από πολλούς ως σημαντικά ντοκουμέντα.

Στα τεύχη αυτά:

- Αποτυπώνεται επακριβώς η κατάσταση στον κάθε τομέα.
- Παρουσιάζεται η σχέση και η αλληλεπίδραση των επιμέρους σταδίων και των συντελεστών στο όλο σύστημα παραγωγής των έργων.
- Αναλύονται διεξοδικά οι αιτίες των προβλημάτων.
- Αναφέρονται λάθη του παρελθόντος που δεν πρέπει να επαναληφθούν.
- Παρουσιάζονται οι προτάσεις για τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές και για τις απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις.

Έτσι, οι θέσεις και οι προτάσεις της Ομοσπονδίας έχουν σημαντική αξία για την χάραξη συνολικής πολιτικής στην παραγωγή των έργων, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, την προτεινόμενη μεθοδολογία, αλλά και για το τελικό προσδιορισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων που απαιτούνται.

Στη συνέχεια, στις 17 Φεβρουαρίου 2010, με απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., συστάθηκε ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής των δημοσίων έργων.

Αντίστοιχη ομάδα συστάθηκε και για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των μελετών.

Αντικείμενο των ομάδων αυτών ήταν η επεξεργασία των προτάσεων που είχαν καταθέσει οι διάφοροι φορείς, η αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς και η διαμόρφωση σχεδίου κειμένου με τις απαιτούμενες θεσμικές παρεμβάσεις.

**29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Ημερίδα**

Οι ομάδες θα έπρεπε να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010. Μετά την πρώτη συνεδρίαση η ομάδα εργασίας για τα δημόσια έργα λειτούργησε σε δύο υποομάδες. Η μία ομάδα δούληε στην Αθήνα και η άλλη στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα που δούληε στη Θεσσαλονίκη ασχολήθηκε με τα συστήματα δημοπράτησης, ενώ η ομάδα που δούληε στην Αθήνα έκανε δεκτές ΟΛΕΣ τις θέσεις και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας.

Καμία από τις ομάδες δεν ασχολήθηκε με θέμα που να αφορά την ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.).

Σε συνεδρίαση της ολομέλειας της ομάδας εργασίας παρουσιάστηκε από μέλη της ομάδας που δούληε στη Θεσσαλονίκη η πρόταση για την καθιέρωση συστήματος επιλογής αναδόχου με κριτήριο την πλῆρον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά.

Μάλιστα το νέο αυτό σύστημα προτάθηκε ως υποχρεωτικής εφαρμογής για όλα τα έργα προϋπολογισμού άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Η πλειοψηφία των μελών της ομάδας εργασίας ήταν αντίθετη με την πρόταση του νέου συστήματος. Επίσης, η πλειοψηφία ήταν εντελώς αντίθετη με την καθιέρωση του νέου συστήματος ως υποχρεωτικού για όλα τα έργα άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Ως συμβιβαστική λύση επιλέχθηκε να προστεθεί το νέο σύστημα ανάθεσης στα ήδη υπάρχοντα, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να έχει υποχρεωτική εφαρμογή.

Το τελικό σχέδιο που κατέθεσε η ομάδα εργασίας για τα δημόσια έργα περιελάμβανε όλες τις προτάσεις της Ομοσπονδίας, περιελάμβανε το νέο σύστημα ανάθεσης χωρίς υποχρεωτική

εφαρμογή και ΔΕΝ περιελάμβανε καμία αναφορά για την Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων.

Στη συνέχεια, συστάθηκε άλλη επιτροπή για την τελική διαμόρφωση του σχεδίου Νόμου, χωρίς συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας.

Μετά από αρκετό καιρό δόθηκε στη δημοσιότητα ένα σχέδιο Νόμου. Σε αυτό το σχέδιο Νόμου είχαν αφαιρεθεί ορισμένες βασικές προτάσεις της Ομοσπονδίας, είχε προστεθεί ένα κεφάλαιο για την ίδρυση και λειτουργία της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.), ενώ το νέο σύστημα ανάθεσης καθιερωνόταν ως υποχρεωτικό για όλα τα έργα άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Στις 20 Οκτωβρίου του 2010 η Ομοσπονδία έστειλε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. τρία έγγραφα διατυπώνοντας την πλήρη αντίθεση της για την ίδρυση της Α.Ε.Μ.Ε. και για την υποχρεωτική εφαρμογή του νέου συστήματος ανάθεσης, καθώς και άλλες σημαντικές παρατηρήσεις.

Στις αρχές του 2011 δόθηκε στη δημοσιότητα ένα τροποποιημένο σχέδιο Νόμου.

Στο νέο σχέδιο Νόμου οι βασικές τροποποιήσεις αφορούσαν κυρίως στις αρμοδιότητες της Α.Ε.Μ.Ε. εξαιτίας της επικείμενης ίδρυσης και άληης μιας σχετικής Αρχής, που ονομάζεται Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στη συνέχεια, η Ομοσπονδία στις 14 Φεβρουαρίου 2011, με έγγραφο της προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., διατυπώνει εκ νέου τις αντιρρήσεις της για την Α.Ε.Μ.Ε. και για τη νέα Αρχή, για τις εξαιρέσεις εφαρμογής του Νόμου, για το νέο σύστημα δημοπράτησης, καθώς και σημαντικές παρατηρή-



σεις στα επιμέρους άρθρα.

Ακολούθησαν δύο συναντήσεις με τα μέλη της πολιτικής ηγεσίας, όπου αναλήφθηκαν οι θέσεις της Ομοσπονδίας.

Διαπιστώθηκε η μεγάλη διάσταση απόψεων σε ό,τι αφορά την Α.Ε.Μ.Ε., τις εξαιρέσεις εφαρμογής του Νόμου και την υποχρεωτική εφαρμογή του νέου συστήματος δημοπράτησης.

Για ορισμένες άλλης παρατηρήσεις υπήρξε διάθεση να εξεταστούν και να υιοθετηθούν.

2. Η επείγουσα ανάγκη αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου

Η Ομοσπονδία θεωρούσε και θεωρεί ότι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα έργα, για τις μελέτες και για τις απαλλοτριώσεις αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη με συνεχώς αυξανόμενη κρισιμότητα.

Για το λόγο αυτό, η Ομοσπονδία ξεκίνησε έγκαιρα την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων και πριν ακόμα το Υπουργείο ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2009 ο Υπουργός, καλώντας τους φορείς να καταθέσουν προτάσεις, στην επιστολή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

«Η αντικειμενική αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων και των μεγεθών που αφορούν στα δημόσια έργα αποκαλύπτει ότι ο τομέας των δημοσίων έργων διέρχεται βαθιά και συνεχώς εντεινόμενη κρίση»

Από τις 29 Ιανουαρίου 2010 που κατατέθηκαν οι προτάσεις των φορέων μέχρι σήμερα έχουν ήδη περάσει δεκαπέντε (15) μήνες.

Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2010 θα

έπρεπε και θα μπορούσε να έχουν γίνει οι κρίσιμες θεσμικές παρεμβάσεις.

Ο κ. Υπουργός φαίνεται ότι παγιδεύτηκε σε μεγαληπήβολες ιδέες κάποιων για τις ανεξάρτητες αρχές και για μαγικές λύσεις με ένα θαυματουργό σύστημα δημοπράτησης, που θα θεραπεύουν κάθε νόσο του συστήματος.

Φαίνεται ότι η καθυστέρηση οφείλεται στη χρονοβόρα προσπάθεια να πειστούν και οι άλλοι ότι οι λύσεις είναι μαγικές.

Στους μη γνωρίζοντες, θέματα όπως η Α.Ε.Μ.Ε. και το νέο σύστημα δημοπράτησης προκαλούν εντύπωση και αποτελούν επικοινωνιακά ατού.

Όμως, οι γνωρίζοντες ξέρουν πολύ καλά ότι τα κρίσιμα θέματα στη διαχείριση των έργων είναι άλλα.

Είναι αυτά που προκύπτουν από την ατέλεια κάποιων μικρών παραγράφων και από κάποιες νομολογίες.

Είναι τα θέματα της καθημερινής διαχείρισης των έργων, που, άμα διορθωθούν, το δημόσιο θα εξοικονομήσει τεράστια ποσά, αλλιά κανένας πολίτης δεν θα το μάθει.

Έτσι, έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και κάποιες κρίσιμες παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια δεν έχουν γίνει ακόμα.

Τέτοιο παράδειγμα είναι η ρύθμιση που έπρεπε να γίνει για να μην υπάρχει οριστικός χαρακτήρας στην αυτοδίκαιη έγκριση επιμετρήσεων μετά την πάροδο τριμήνου από την ημέρα υποβολής τους.

Αναφέρουμε, ότι πριν λίγες μέρες εκδόθηκε ακόμα μία σχετική απόφαση δικαστηρίου που δικαιώνει τον ανάδοχο.

Η απόφαση αυτή δικαιώνει τον ανάδοχο που είχε υποβάλει τερατώδεις επιμετρήσεις, αλλιά η επιστροφή τους καθυστερή-



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Ημερίδα

σε λίγες μέρες πέραν του τριμήνου.

Το συμβατικό αντικείμενο ήταν περίπου δεκαπέντε (15) εκατομμύρια ευρώ. Η εφαρμογή της δικαστικής απόφασης σημαίνει ότι ο ανάδοχος πρέπει να πληρωθεί επιπλέον σαράντα πέντε (45) εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό είναι το μέγεθος των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί και γι' αυτό καθίσταται κατεπείγουσα η ανάγκη διορθωτικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

3. Οι θέσεις της Ομοσπονδίας για τα δημόσια έργα.

Οι βασικές θέσεις της Ομοσπονδίας για τα δημόσια έργα είναι πολύ συνοπτικά οι εξής:

- Συμφωνούμε απόλυτα με κάθε μέτρο διαφάνειας και δημοσιότητας και ιδιαίτερα με την ανάρτηση στο διαδίκτυο πλήρους εικόνες για την εξέλιξη των μελετών και των έργων.

- Οι θεσμικές και οργανωτικές ρυθμίσεις για τον τομέα των δημοσίων έργων θα πρέπει να αφορούν τόσο στο στάδιο της υλοποίησης των έργων όσο και στο στάδιο της λειτουργίας τους.

- Τα διαχρονικά προβλήματα των δημοσίων έργων είναι οι χρονικές υπερβάσεις, η αύξηση του κόστους, οι αστοχίες στην ποιότητα και η ανεπαρκής μέριμνα για την διατήρηση της λειτουργικότητάς τους.

- Διαχρονικά υπάρχει η αντίληψη και η ελπίδα ότι με ριζική παρέμβαση στο σύστημα δημοπράτησης είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν πολλά προβλήματα των δημοσίων έργων. Όμως, τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στην ελλιπή προετοιμασία των έργων, σε αδυναμίες διαχείρισης - διοίκησης στη φάση της κατασκευής, καθώς και σε ισχυρούς συγκυριακούς εξωγενείς παράγοντες.

- Το πλεόν κρίσιμο απ' όλα τα θέματα είναι η επαρκής προετοιμασία πριν από την δημοπράτηση του έργου (πλήρεις μελέτες, σωστοί προϋπολογισμοί, εξασφάλιση απαλλοτριώσεων και αδειοδοτήσεων κ.λπ.).

- Εφόσον εξασφαλιστεί η επαρκής προετοιμασία των έργων υπάρχουν θεσμικά και οργανωτικά μέτρα που μπορούν να επιβάλουν την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και να επιτύχουν την ομαλή εξέλιξη των έργων.

- Η ριζική βελτίωση και η εξυγίανση των φάσεων της προετοιμασίας και της κατασκευής των έργων θα μειώσουν τις υπερβολικές εκπτώσεις, θα αποκαταστήσουν τον υγιή ανταγωνισμό και θα επαναφέρουν τον ρόλο των συστημάτων δημοπράτησης στις πραγματικές τους διαστάσεις.

- Το Δημόσιο θα πρέπει να ενδιαφερθεί και για το συνολικό κόστος του έργου, το οποίο εμπεριέχει και διάφορα άλλα εξίσου σημαντικά αλλά αρχικά απροσδιόριστα κόστη που προκύπτουν όχι μόνο κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά και μετά την αποπεράτωσή του (απαλλοτριώσεις, δικαστικές προσφυγές κ.λπ.).

- Με ελλιπή χρηματοδότηση είναι αδύνατο να γίνει επαρκής συντήρηση. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική διάθεση πόρων για την συντήρηση ως ποσοστό της ετήσιας χρηματοδότησης για την κατασκευή των έργων.

- Οι εξαιρετικές ιδιαιτερότητες της συντήρησης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για αρκετά θέματα οι διαδικασίες και οι θεσμικές ρυθμίσεις που την διέπουν πρέπει υποχρεωτικά να είναι διαφορετικές από το καθεστώς των υπολοίπων δημοσίων έργων.

- Πρέπει αμέσως να αποποινικοποιηθεί η αρμοδιότητα της συντήρησης.

- Σε ό, τι αφορά την Ποιότητα, υπάρχει ένα πλήρες και πολύ αυστηρό - απαιτητικό πλέγμα ρυθμίσεων. Αυτό που απαιτείται είναι να ληφθούν πρακτικά μέτρα ώστε να είναι εφικτή και να ελέγχεται η τήρηση του θεσμικού πλαισίου.

- Το δημόσιο πρέπει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του και να διαχειριστεί με ορθολογισμό την χρηματοδότηση των έργων και των μελετών.

- Η οικονομική κρίση, η συνεχής αποτυχία των αλλαγών που έχουν επιχειρηθεί, η πίεση για τα έργα του Ε.Σ.Π.Α., η αποδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης και οι ασθενικές εργοληπτικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζουν τη σημερινή συγκυρία.

- Η βελτίωση των διοικητικών δομών και η αναβάθμιση των υπηρεσιών είναι ίσως σπουδαιότερη ακόμη και από την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και δεν θα επέλθουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα οποιασδήποτε θεσμικής βελτίωσης, αν δεν συνδυασθεί με οργανωτικές βελτιώσεις.

Οι θέσεις αυτές αναλύονται και στη συνέχεια εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες προτάσεις στο κείμενο των εξήντα έξι (66) σελίδων που κατέθεσε η Ομοσπονδία στις 29 Ιανουαρίου 2010,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)

Αθήνα, 25 Μαΐου 2011

Αρ. Πρωτ. 126

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εκφράζει τη ριζική αντίθεσή του στο νέο πακέτο αντιτραπεζικών μέτρων (περικοπές εισοδημάτων, φοροεπιδρομή, εκποίηση της δημόσιας περιουσίας), τα οποία έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση και την απόγνωση του συνόλου των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Η κυβέρνηση, κατ' εντολή της τρόικα και αδιαφορώντας πλήρως για τις κοινωνικές επιπτώσεις και τα αδιέξοδα στην οικονομία, εξήγγειλε νέες περικοπές μισθών, περικοπή του εφάπαξ, αύξηση των ωρών εργασίας, μειώσεις των επικουρικών συντάξεων και αυξήσεις των φόρων. Μέτρα άδικο που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην εξαθλίωση, την αποδυνάμωση του κόσμου της εργασίας, την εφιαλτική αύξηση της ανεργίας, τη διεύρυνση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων και σε καμία περίπτωση δεν θα μας βγάλουν από την κρίση, αφού τα ίδια αυτά μέτρα τη δημιούργησαν. **Μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, αλλά αντίθετα εξυπηρετούν μόνο τους τοκογλύφους δανειστές και τους κερδοσκόπους.**

Όσο οι πολιτικές που υποτιμούν και μειώνουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών συνεχίζονται, τόσο θα εντείνονται και οι αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. **καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγείλει Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ για το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011 και ώρα 11:00 στην Ομόνοια.**

Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να σταματήσουμε κάθε πολιτική που μας οδηγεί στη φτώχεια, την εξαθλίωση, σε οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο



καθώς και σε συμπληρωματικά υπομνήματα είκοσι (20) σελίδων που κατατέθηκαν στην ομάδα εργασίας του Υπουργείου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.

4. Τα θετικά στοιχεία του σχεδίου Νόμου

Σε ότι αφορά τα δημόσια έργα, το σχέδιο Νόμου περιέχει πολλά και σημαντικά θετικά στοιχεία. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σχεδόν όλα τα θετικά στοιχεία του σχεδίου Νόμου προήλθαν από θέσεις και προτάσεις που διατύπωσε η Ομοσπονδία.

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα βασικά θετικά στοιχεία είναι τα εξής:

1. Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η έννοια της «ωριμότητας» του έργου ως προϋπόθεση για τη δημοπράτηση του έργου. Επιπλέον, θεσμοθετείται ενδεικτική αναφορά των παραγόντων που προσδιορίζουν την έννοια της ωριμότητας των έργων.

2. Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η έννοια των «προδρόμων εργασιών» που αποσκοπούν στην ωρίμανση ενός έργου και χαρακτηρίζονται ως αυτοτελή έργα, προκειμένου να είναι δυνατή η εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους.

3. Για πρώτη φορά θεσμοθετείται ως σύστημα δημοπράτησης η προσφορά κατ' αποκοπή τιμής για το σύνολο του έργου ή για αυτόνομα μέρη αυτού με εγγυημένο προϋπολογισμό. Δηλαδή με προϋπολογισμό που δεν επιδέχεται αύξησης για οποιαδήποτε αιτία. Το σύστημα αυτό, αν στην πράξη αποδειχθεί νομικά

ισχυρό, μπορεί να λύσει αρκετά προβλήματα στα έργα.

4. Γίνεται ρύθμιση για τον περιορισμό της καταχρηστικής εφαρμογής του συστήματος προσφοράς «μελέτη και κατασκευή». Συγκεκριμένα, αναφέρεται «ότι το σύστημα εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε έργα που απαιτούν ειδικό τρόπο κατασκευής». Προστέθηκε, δηλαδή, ο προσδιορισμός ΜΟΝΟ και ο όρος «επιδέχονται» αντικαταστάθηκε από τον όρο «απαιτούν».

5. Θεσπίζεται η υποχρεωτική εξακρίβωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων.

6. Θεσπίζεται ότι στην περίπτωση που η προσφερόμενη έκπτωση υπερβαίνει το 12% η εργολαβία τίθεται υπό επιτήρηση και η παραλαβή της προϋποθέτει να έχει γίνει τουλάχιστον ένας έλεγχος από την ΑΕΜΕ.

Η Ομοσπονδία είχε προτείνει το όριο να είναι 20% και ο έλεγχος να γίνεται από τους Επιθεωρητές. Παρόλο που η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή η ρύθμιση χαρακτηρίζεται καταρχήν ως θετική.

7. Θεσπίζεται η παραλαβή των αφανών εργασιών να γίνεται από επιτροπή και όχι μόνο από τον επιβλέποντα. Επίσης, η παραλαβή του φυσικού εδάφους να γίνεται από επιτροπή.

8. Αυξάνεται η οριακή προθεσμία του έργου.

9. Η ασφάλιση των έργων κατά την διάρκεια της κατασκευής τους θα περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις ζημιών από ανωτέρα βία.

10. Θεσπίζεται ότι οι επιμετρήσεις του έργου, ανεξάρτητα του αν έχουν εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή έχουν εγκριθεί αυτοδίκαια υπόκεινται σε έλεγχο από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής και το αχρεωστήτως καταβληθέν εργολαβικό αντίληγμα είναι επιστρεπτέο.

Η διάταξη αυτή είναι εξαιρετικά θετική. Με τη ρύθμιση αυτή μπαίνει τέλος στην απίστευτη, εξωφρενική και ύποπτη ιστορία του δήθεν οριστικού χαρακτήρα των αυτοδίκαια εγκεκριμένων επιμετρήσεων. Η ιστορία αυτή στοίχισε στο δημόσιο ίσως και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αποκαθίσταται η λογική, το δίκαιο και η νομιμότητα.

11. Θεσπίζεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να αφαιρεί από νεότερο λογαριασμό ποσά που πληρώθηκαν, ενώ δεν αντιστοιχούσαν σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις, ή αφορούν λάθη προηγούμενων λογαριασμών, ανεξάρτητα του αν οι προηγούμενοι λογαριασμοί εγκρίθηκαν αυτοδίκαια ή πραγματικά. Αποκαθίσταται έτσι η πραγματική έννοια της ανακεφαλαιωτικότητας των λογαριασμών. Αποκαθίσταται η λογική, το δίκαιο και η νομιμότητα.

12. Τα έργα συντήρησης λόγω των ιδιοτελειών που έχουν εξαιρούνται από τους περιορισμούς στη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον δαπανών».

13. Θεσπίζεται για πρώτη φορά ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία. Η έγκριση του ΑΠΕ ολοκληρώνεται εντός τριμήνου από την υποβολή του στην Προϊσταμένη Αρχή, αλλιώς θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

14. Θεσπίζεται για πρώτη φορά ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισμού του έργου για δαπάνες ποιοτικών ελέγχων που διενεργούνται από το ΚΕΔΕ, τα ΠΕΔΕ και από φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης.

Αυτοί οι ποιοτικοί έλεγχοι είναι πέραν των ελέγχων που είναι υποχρεωμένος να διενεργεί ο ανάδοχος. Η διάταξη αυτή είναι πολύ σημαντική. Θα αναβαθμίσει την ποιότητα των έργων και





29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Ημερίδα

θα διευκολύνει το έργο της επίβλεψης.

15. Θεσπίζεται ότι η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαμβάνει τις ποσότητες των πραγματικά εκτελεσμένων εργασιών ανεξάρτητα από τις επιμέρους επιμετρήσεις ή την τελική επιμέτρηση του έργου και ανεξάρτητα από το αν οι επιμετρήσεις αυτές εγκρίθηκαν πραγματικά ή εγκρίθηκαν αυτοδίκαια. Αποκαθίσταται έτσι η λογική, το δίκαιο και η νομιμότητα.

16. Καταργείται η δυνατότητα του αναδόχου να υποβάλει αξιώσεις οποτεδήποτε μέχρι την υποβολή της τελικής επιμέτρησης. Τίθεται αποσβεστική προθεσμία για την υποβολή της αξίωσης έως δύο μήνες από την εμφάνιση της αιτίας που δημιουργεί την αξίωση.

17. Θεσπίζονται ειδικές κυρώσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που προσκομίζουν πηλαστές εγγυητικές επιστολές.

18. Θεσπίζονται αρκετές διατάξεις για την απλοποίηση, την εκλογίκευση και για την εξυγίανση του συστήματος ελέγχου για την κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι διατάξεις για τον υπολογισμό των δεικτών βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Θεσπίζεται ότι για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων δεν λαμβάνεται υπόψη το Οφειλόμενο Κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει τέρμα σε μια απίστευτη αλλιά νομιμοφανή κοροϊδία.

Συγκεκριμένα, ορισμένες Ανώνυμες Εταιρείες για να αυξήσουν τον παράγοντα των Ιδίων Κεφαλαίων λάμβαναν απόφαση για δήθεν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να καταβάλουν το κεφάλαιο αυτό. Αυτή η δήθεν αύξηση ονομαζόταν Οφειλόμενο Κεφάλαιο και υπολογιζόταν στα ίδια Κεφάλαια σαν να ήταν υπαρκτό.

Στη συνέχεια, μετά την επιτυχή επανάκρισή τους, οι εταιρείες λάμβαναν απόφαση ακύρωσης της δήθεν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Με την νέα ρύθμιση μπαίνει τέρμα στην φαλκίδευση της διαδικασίας αξιολόγησης και αποκαθίσταται η λογική και ο υγιής ανταγωνισμός.

19. Έγινε, καταρχήν, δεκτή η υποχρεωτική καθιέρωση ποσοστού έως 2% επί του προϋπολογισμού των έργων το οποίο θα διατίθεται για δαπάνες εποπτείας, διοίκησης, διαχείρισης και επίβλεψης των έργων.

20. Θεσπίζεται η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων για να διενεργούν ελέγχους σε όλα τα έργα του ευρύτερου δημόσιου Τομέα (ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, Έργα παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ κ.λπ.).

21. Θεσπίζεται η συγκρότηση των επιτροπών των Διαγωνισμών με κλήρωση.

5. Θέσεις της Ομοσπονδίας που δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο Νόμου.

Υπάρχουν ορισμένες βασικές θέσεις – προτάσεις της Ομοσπονδίας που δεν είχαν συμπεριληφθεί στα σχέδια Νόμου που δόθηκαν στη δημοσιότητα μέχρι το Μάρτιο του 2011.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω βασικές θέσεις – προτάσεις, που δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια Νόμου.

1. Δεν έγινε δεκτή η μείωση του ανωτάτου ορίου των συμπληρωματικών συμβάσεων στο 20% του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού αντί του 50% που ισχύει σήμερα.

2. Δεν έγινε δεκτή η αύξηση του κονδυλίου των απροβλέπτων στο 15% από το 9% που ισχύει σήμερα και αντίστοιχα για τα έργα συντήρησης η αύξηση του κονδυλίου των απροβλέ-

πτων στο 20%. Η ρύθμιση αυτή θα αύξανε στα συγχρηματοδοτούμενα έργα τις επιλέξιμες δαπάνες κατά 6% και θα αποφεύγονταν η διαδικασία της συμπληρωματικής σύμβασης για τις μικρές αυξήσεις του αντικειμένου.

3. Δεν έγινε δεκτή η ποσοτικοποίηση της έννοιας «εξασφαλισμένη χρηματοδότηση» που τίθεται ως προϋπόθεση για τη δημοπράτηση νέων έργων. Δηλαδή, για παράδειγμα, να μην δημοπρατούνται νέα έργα, όταν το ετήσιο όριο πληρωμών σε μία ΣΑΕ δείχνει ότι η αποπληρωμή των ήδη ανατεθειμένων εργολαβιών θα ολοκληρωθεί σε πέντε χρόνια.

4. Δεν έγινε δεκτή η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής διάθεσης ενός ποσοστού των ετησίων πιστώσεων των ΣΑΕ για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των έργων συντήρησης.

5. Δεν έγινε ακόμα δεκτή, αλλιά συζητείται, η κατάργηση των απαράδεκτων ρυθμίσεων που ποινικοποιούν τις δραστηριότητες της συντήρησης των έργων, ενώ δεν εξασφαλίζουν τη διάθεση της αναγκαίας χρηματοδότησης.

6. Δεν έγινε δεκτή η θέση της Ομοσπονδίας για την καθολική εφαρμογή του Νόμου για όλα τα έργα και για όλους τους φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα χωρίς καταρχήν εξαιρέσεις.

7. Δεν έγινε δεκτή η θέση της Ομοσπονδίας να μην θεσμοθετηθεί η ίδρυση και η λειτουργία της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων (ΑΕΜΕ).

8. Δεν έγινε δεκτή η θέση της Ομοσπονδίας να μην είναι υποχρεωτική η επιλογή του αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς για όλα τα έργα προϋπολογισμού πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.

9. Δεν έγινε δεκτή η θέση της Ομοσπονδίας να μην είναι υποχρεωτική η διαδικασία της «διαβούλευσης» πριν την δημοπράτηση για όλα τα έργα προϋπολογισμού πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.

6. Τα αρνητικά στοιχεία του σχεδίου Νόμου.

Ερωρούμε ότι τα βασικά αρνητικά στοιχεία του σχεδίου Νόμου είναι τα εξής:

1. Η ίδρυση και λειτουργία της Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων (δηλαδή της ΑΕΜΕ).

2. Η μη καθολική εφαρμογή του Νόμου

3. Η υποχρεωτική εφαρμογή ενός συστήματος δημοπράτησης και ειδικότερα του συστήματος όπου εκτός από την οικονομική προσφορά συναξιολογείται η έκπτωση στην προθεσμία περαίωσης και η αύξηση στο χρόνο εγγύησης.

Ακολουθεί αναλυτική αναφορά στα παραπάνω θέματα.

α) Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων:

Κατ' αρχήν, δεν είμαστε αντίθετοι σε οποιονδήποτε έλεγχο στα πλαίσια εξασφάλισης της διαφάνειας και της νομιμότητας των ενεργειών της Διοίκησης.

Υπάρχουν, ήδη, θεσμοθετημένα Όργανα που καλύπτουν ελεγκτικά όλες τις φάσεις προσυμβατικού και συμβατικού σταδίου των συμβάσεων μελετών και έργων και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις αλληλεπικαλύπτονται.

Τα θεσμοθετημένα σήμερα όργανα και οι διαδικασίες ελέγχου είναι:

1. Διαχειριστική Αρχή.
2. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.
3. Ελεγκτικό Συνέδριο.
4. Διαδικασία δικαστικής προστασίας.



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Ημερίδα

5. Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής.
6. ΕΔΕΛ.
7. ΕΣΠΕΛ.
8. Τεχνικό Συμβούλιο.
9. Σώμα Επιθεωρητών.
10. Κοινοβουλευτικός Έλεγχος.

11. Απευθείας έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δηλαδή μία υπηρεσία δουλεύει και ένδεκα (11) ελέγχουν.

Επί πλέον αυτών ιδρύονται άλλες δύο, η Α.Ε.Μ.Ε. και η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Μέχρι τώρα η έγκριση των τευχών δημοπράτησης γίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. Μετά τη δημοπρασία όλο το «πακέτο» υποβάλλεται για έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και κατόπιν στη Διαχειριστική Αρχή.

Μετά τον έλεγχο και την έγκρισή τους από τα δύο αυτά όργανα, θα έχει τη δυνατότητα η ΑΕΜΕ να μην εγκρίνει κάποιο στάδιο της δημοπρασίας;

Η Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων αναλαμβάνει σημαντικές αρμοδιότητες και υποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό το Υπουργείο.

Με την πολυδιαφημισμένη ΑΕΜΕ καταργούνται Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., περιθωριοποιούνται και υποβιβάζονται έμπειρα στελέχη των υπηρεσιών και προστίθεται ένα ακόμα επίπεδο ελέγχου με δυσχερείς διαδικασίες, χωρίς να τεκμηριώνεται η χρησιμότητά της και χωρίς να εξασφαλίζεται η θετική συμβολή στην παραγωγή των έργων.

Η ΑΕΜΕ δεν έχει τίποτα να συνεισφέρει στη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής, των μελετών και των έργων. Αντίθετα, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην ένταξη, την ανάθεση και την εξέλιξη υλοποίησης των μελετών και των έργων.

Ταυτόχρονα με την προώθηση του νομοσχεδίου για τις μελέτες, τα Έργα και την Α.Ε.Μ.Ε., το Υπουργείο Ανάπτυξης προώθησε ένα άλλο νομοσχέδιο για την ίδρυση νέας Αρχής με την επωνυμία Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων που θα έχει υπερεξουσίες πάνω από την Α.Ε.Μ.Ε., τον Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ και τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Ο νομοθετικός, ο εποπτικός, ο κανονιστικός και ο επιτελικός ρόλος της Γ.Γ.Δ.Ε. μεταφέρεται ή διαχέεται στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εκτός ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Αν συνυπολογισθούν η μεταφορά αρμοδιοτήτων μέσω ΣΔΙΤ και fast track σε άλλα Υπουργεία, ολοκληρώνεται η εικόνα της πλήρους υποβάθμισης του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε., που είναι ο κρατικός επιτελικός φορέας στον τομέα των Δημοσίων Έργων και της όλης κατασκευαστικής δραστηριότητας της χώρας, όπως ρητά ορίζεται στο Ν. 3669/2008.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι το κατ' εξοχήν αρμόδιο Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ δεν θα μπορεί να συντάξει πρότυπα τεύχη, ενώ για τους κανονισμούς αναθεωρούσων αρχών (π.χ. ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., ΟΣΚ, κ.λπ.), καθώς και για την έκδοση οποιασδήποτε εγκυκλίου θα χρειάζεται η ΣΥΜΦΩΝΗ γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Η νέα Αρχή, με τα τριάντα άτομα «εκ των οποίων μόνο τρείς μηχανικοί», θα μεριμνά για τα πάντα και θα δίνει λύσεις για όλα.

Η λειτουργία της Α.Ε.Μ.Ε. και της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων θα δημιουργήσει απόλυτη σύγχυση και χάος με την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και με την πλήρη αποδυνάμωση της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου μας.

Στην ουσία, θα υπάρξει πλήρης απραξία, αφού είναι βέβαιο ότι οι δύο νέες Αρχές δεν θα μπορέσουν ούτε στοιχειωδώς να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και στους μεγαληπόβουλους σχεδιασμούς, ενώ θα αποτελούν θεσμική τροχοπέδη για οποιαδήποτε εξέλιξη στην υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ.

Στην πιο κρίσιμη φάση για την πορεία του ΕΣΠΑ οδηγούμαστε σε μια μακρά περίοδο επικίνδυνων πειραματισμών και ανακατατάξεων, αβέβαιης σκοπιμότητας και χρησιμότητας, χωρίς ορατή κατάληξη, όπου οι μεν υπάλληλοι της Γ.Γ.Δ.Ε. θα αναλώνονται να δίνουν στοιχεία και πληροφορίες, η δε ηγεσία θα είναι ανήμπορη να παρέμβει.

Είναι προφανές, ότι στη σύνταξη του νομοσχεδίου δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη ότι θα ιδρυθεί Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων που αναλαμβάνει πολλαπλές αρμοδιότητες από αυτές που σήμερα ασκεί ο Υπουργός και κατά συνέπεια το νομοσχέδιο χρειάζεται πολλαπλές και ριζικές τροποποιήσεις.

Είμαστε αντίθετοι στην περαιτέρω υποβάθμιση της Γ.Γ.Δ.Ε., του Υπουργείου και την μετατροπή των υπαλλήλων της σε γραμματειακή υποστήριξη της Α.Ε.Μ.Ε. και της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Γιατί η νομική υποστήριξη της ΑΕΜΕ δεν γίνεται από τον θεσμοθετημένο νομικό Σύμβουλο του Κράτους και τα κατά τόπους Δικαστικά Γραφεία;

Τι χρειάζεται η νομική υπηρεσία της ΑΕΜΕ; Όλοι εκεί θα είναι ιδιώτες δικηγόροι και όχι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Δεν μπορεί οι ιδιώτες αυτοί δικηγόροι να είναι διαμεσοδηλητές μεταξύ των εργοληπτών και των πάσης φύσεως εκόντων αποφασιστική αρμοδιότητα στην υλοποίηση των Μελετών και των Έργων.

Γιατί στο σχέδιο νόμου προδιαγράφεται ιδιαίτερη μεταχείριση και επί πλέον προνόμια κάποιων ιδιωτών δικηγόρων που θα μετέχουν στην Α.Ε.Μ.Ε.; Από πότε οι ιδιώτες δικηγόροι θεωρούνται οι καλύτεροι εγγυητές των δημοσίων συμφερόντων;

Γιατί οι δικηγόροι, οι συνταξιούχοι δικαστικοί και τα μέλη ΔΕΠ θεωρούνται εγνωσμένου κύρους και δικαιούνται να στελεχώνουν τη διοίκηση της Α.Ε.Μ.Ε., ενώ αντίθετα οι μηχανικοί ή οι συνταξιούχοι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ. δεν θεωρούνται ότι είναι εγνωσμένου κύρους και επομένως δεν μπορούν να συμμετέχουν στη διοίκηση της Α.Ε.Μ.Ε.;

Είναι απολύτως βέβαιο ότι η Α.Ε.Μ.Ε. θα εξελιχθεί σε ένα τεράστιο και δυσκίνητο φορέα και θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα.

Θα απαιτηθούν σημαντικές δαπάνες για τη λειτουργία του νέου φορέα και οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας θα αποστελεσθούν.

Η Α.Ε.Μ.Ε. δεν πρόκειται να δικαιώσει τους στόχους αυτών που την εμπνεύστηκαν.

Είναι ένα άσκοπο πείραμα με πολλούς κινδύνους αποτυχίας.

Καθιερώνεται ένα ιδιότυπο καθεστώς συνδιαχείρισης των έργων, αλλά η ευθύνη για όλα τα προβλήματα παραμένει στο Υπουργείο και στη δημόσια διοίκηση.

β) Καθολικότητα εφαρμογής του νόμου.

Θεωρούμε ότι οι διατάξεις του κώδικα της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων (άρθρο 1 του Ν. 3669/2008) πρέπει να έχουν καθολική εφαρμογή σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από όλους τους φορείς του στενού και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Ημερίδα

Βέβαια, υπήρχε στην πρότασή μας η δυνατότητα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, έπειτα από ειδική αιτιολογία και για συγκεκριμένο έργο, που προγραμματίζεται και εκτελείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, να μπορούν να εξαιρεθούν των διατάξεων του κώδικα.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει με απόφαση μόνο του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. την έγκριση κανονισμού ανάθεσης και εκτέλεσης έργων για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εξαιρούνται με οποιοδήποτε τρόπο από την εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω κώδικα. Επιπλέον, προβλέπει ότι ο νέος αυτός κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου θα έχει υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα έργα και τις μελέτες που εκτελούν.

Η πρόταση, λοιπόν, του Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ.Ι. νομοθετεί την εξαίρεση από την εφαρμογή του Νόμου για τους φορείς των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και μάλιστα δεσμεύεται στην έγκριση κανονισμών ανάθεσης και εκτέλεσης έργων έξω από τις διατάξεις του αναμορφωμένου κώδικα.

Η δέθεν ενιαία νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα, αυτοαναλείται από το άρθρο 33 του σχεδίου νόμου. Είναι γνωστό ότι οι φορείς των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που εξαιρούνται της εφαρμογής του νόμου (Ανώνυμες Εταιρείες, ΔΕΚΟ, παραχωρήσεις κλπ.), εκτελούν την πλειονότητα των έργων σε εθνικό επίπεδο.

Για την καθολική εφαρμογή του νόμου η Ομοσπονδία πρότεινε, αλλήλ δεν έγινε δεκτό, να ενσωματωθούν στον νόμο οι διατάξεις με τις οποίες διαφοροποιούνται τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και που διευκολύνουν τους φορείς αυτούς στην παραγωγή των έργων, ώστε όλοι οι φορείς και οι δημόσιες Υπηρεσίες με την ίδια ευκολία και σε ισότιμη βάση να εκτελούν τα έργα.

γ) Κριτήρια επιλογής αναδόχου.

Νομοθετείται ως κριτήριο επιλογής αναδόχου το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με υποχρεωτική εφαρμογή στα έργα προϋπολογισμού πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.

Διαφωνούμε πλήρως με την υποχρεωτική ανάθεση όλων των έργων άνω των 5.000.000 Ευρώ με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Πρέπει, ο κύριος του έργου να έχει την δυνατότητα να επιλέγει το σύστημα και τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου.

Στα κριτήρια επιλογής με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εκτός από την οικονομική προσφορά, αξιολογούνται για την κατάταξη των προσφορών η έκπτωση στην προθεσμία περαίωσης και η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης. Η Ομοσπονδία θεωρεί αναξιόπιστο και αναποτελεσματικό το σύστημα αυτό και είναι εντελώς αντίθετη στην εφαρμογή του και ειδικότερα στην αξιολόγηση της έκπτωσης στην προθεσμία περαίωσης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)

Αθήνα, 27/04/2011

Αρ. πρωτ.: 105

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση κατ' εντολή των δανειστών, μέσω του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και του «Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας» που «θεσμοθετεί» τη διαρκή λιτότητα σε βάρος των μισθωτών και συνταξιούχων, ενώ αφήνει ανέγγιχτους τους έχοντες και κατέχοντες που συνεχίζουν να πίνουν εις υγείαν των κορόιδων, καλεί σε μαζική συμμετοχή:

● Στις αγωνιστικές πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις την Κυριακή 1 Μαΐου, που θα πραγματοποιηθούν από τα συνδικάτα σε ολόκληρη τη χώρα.

● Στην 24ωρη Γενική Απεργία που πραγματοποιούν από κοινού Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Τετάρτη 11 Μαΐου.

Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή και την αγωνιστικότητά τους μπορούν να διαμορφώσουν μια νέα δυναμική αντιδρώντας:

● Στην πολιτική απαξίωσης και υποβάθμισης του ρόλου των δημοσίων υπηρεσιών, της συνολικής εκποίησης του δημόσιου τομέα (υποδομές, δίκτυα, ενέργεια, νερό κ.λπ.), της διαρκούς συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους και της

μεταφοράς του κόστους στους πολίτες.

● Στην πολιτική συνεχούς μείωσης μισθών και συντάξεων και διαρκούς αύξησης της ακρίβειας.

Απατούμε και διεκδικούμε από τη κυβέρνηση:

● Άμεση αλλαγή της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, πριν μετατραπεί η χώρα μας, σε χώρα ανεργίας και φτώχειας με εξαθλιωμένους και κοινωνικά αποκλεισμένους πολίτες.

● Την καθιέρωση ενός νέου και δίκαιου μισθολογίου για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα που θα αναβαθμίζει μισθούς και συντάξεις και θα συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών.

● Άμεση αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων των επικουρικών ταμείων των δημοσίων υπαλλήλων (Ταμείο Πρόνοιας, Μ.Τ.Π.Υ., Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), τα οποία οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο εξαιτίας των κυβερνητικών επιλογών και πολιτικών των τελευταίων δεκαετιών.

● Τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Να μπει οριστικό τέλος στις άτυπες μορφές απασχόλησης και στην εκ περιτροπής εργασία.

● Τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου με κατεύθυνση την ενίσχυση της τεχνολογικής και παραγωγικής βάσης, τη ρύθμιση της εργασίας, την αναδιανομή του εισοδήματος και την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών που προκάλεσαν την κρίση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο



7. Σύνοψη συμπερασμάτων και θέσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα, τις αναλυτικές και τεκμηριωμένες θέσεις της Ομοσπονδίας και τις προβλέψεις του σχεδίου Νόμου, προκύπτουν τα παρακάτω βασικά συμπεράσματα.

1. Η Ομοσπονδία, με πρωτοβουλίες της, πολύ έγκαιρα κατέθεσε ολοκληρωμένα πλαίσια θέσεων με αναλυτικές και τεκμηριωμένες προτάσεις για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των μελετών, των έργων και των απαλλοτριώσεων.

2. Οι θέσεις της Ομοσπονδίας δεν κινούνται σε συντεχνιακά πλαίσια, αλλά με υπευθυνότητα, ρεαλισμό και τόλημη προτείνουν τομείς για όλους τους συντελεστές που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων.

3. Τα τελευταία πέντε χρόνια, για μία ακόμη φορά, είναι σε εξέλιξη ένας νέος κύκλος βαθιάς και συνεχώς εντεινόμενης κρίσης στον τομέα των δημοσίων έργων.

4. Βασικές παρεμβάσεις για την ανατροπή σημαντικών στρεβλώσεων θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχουν γίνει στα μέσα του 2010. Ήδη, λοιπόν, υπάρχει καθυστέρηση στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.

5. Το σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές παρεμβάσεις που θα έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα στην εξυγίανση της παραγωγής των δημοσίων έργων.

6. Πολύ εύκολα αποδεικνύεται, ότι σχεδόν ΟΛΕΣ αυτές οι θετικές ρυθμίσεις αποτελούν προτάσεις που κατέθεσε η Ομοσπονδία.

7. Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει την προσπάθεια, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, για να γίνουν αποδεκτές και άλλες προτάσεις της.

8. Σε όποια σημεία δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις της Ομοσπονδίας εκτιμάμε ότι πολύ σύντομα ο νέος Νόμος θα παρουσιάσει προβλήματα.

9. Οι θετικές επιμέρους ρυθμίσεις του σχεδίου Νόμου κινδυνεύουν σοβαρά να αντισταθμιστούν στο σύνολό τους από τρεις ρυθμίσεις τις οποίες η Ομοσπονδία θεωρεί αρνητικές.

10. Οι αρνητικές ρυθμίσεις είναι η εξ' αρχής θεσιζόμενη κατάργηση της καθολικής εφαρμογής του Νόμου, η ίδρυση της Α.Ε.Μ.Ε. σε συνδυασμό με την ίδρυση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και τέλος η υποχρεωτική εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής αναδόχου (πλέον συμφέρουσα από την οικονομική άποψη προσφορά).

11. Η μεταφορά πολλών και βασικών αρμοδιοτήτων εκτός Υπουργείου και η συνακόλουθη αποδυνάμωση της Πολιτικής ηγεσίας και των Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ θα έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις. Χωρίς να ενισχυθεί στο ελάχιστο η διαφάνεια, θα μειωθεί κατακόρυφα η αποτελεσματικότητα.

12. Από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτοί οι νέοι φορείς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο έργο που αναλαμβάνουν.

Αντίθετα, όλα τα δεδομένα συνηγορούν στο ότι οι κυρίαρχοι από δικηγόρους νέες Αρχές θα δημιουργήσουν γραφειοκρατία, σύγχυση, καθυστερήσεις και πρόσθετα προβλήματα.

13. Οι νέες Αρχές θεωρούνται εξ' ορισμού ικανές και αντικειμενικές, χωρίς όμως να υπάρχει καμία διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικότητας, καμία ρήτρα για συλλογικά όργανα και καμία ρήτρα εκπροσώπησης μαζικών φορέων, όπως του Τ.Ε.Ε., των εργοληπτικών ενώσεων κλπ.

14. Είναι ένα άσκοπο πείραμα με σοβαρούς κινδύνους απο-

τυχίας. Καθιερώνεται, ένα ιδιότυπο καθεστώς συνδιαχείρισης των έργων με φορείς που δεν θα έχουν καμία ευθύνη, ενώ όλες οι ευθύνες για όλα τα προβλήματα παραμένουν στο Υπουργείο και στη δημόσια διοίκηση.

15. Όλες οι ρυθμίσεις που καθιστούν τη διαχείριση και τους ελέγχους των έργων πιο αυστηρούς είναι προτάσεις της Ομοσπονδίας. Η άρνηση, λοιπόν, για τις νέες Αρχές δεν είναι άρνηση στη διαφάνεια και στον έλεγχο.

Είναι άρνηση στην άσκοπη και βλαπτική περιπλάνηση της δημόσιας διοίκησης στις δαιδαλώδεις διαδικασίες που θέλουν να επιβάλλουν κάποιοι μαθητευόμενοι μάγοι.

16. Εάν η προσπάθεια και οι πόροι που θα διατεθούν για τις νέες Αρχές διατίθεντο για την αναβάθμιση των Υπηρεσιών, τα αποτελέσματα θα ήταν θεαματικά.

17. Εξίσου αρνητική είναι η υποχρεωτική εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής αναδόχου, όπου προσμετράται η έκπτωση στο χρόνο περαίωσης, καθώς και η αύξηση στο χρόνο εγγύησης.

Το νέο σύστημα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, αποσκοπεί στην τεχνητή εκτόνωση των υπερβολικών εκπτώσεων με την μετατροπή τους σε εκπτώσεις άλλου είδους.

18. Θεωρούμε ότι η μείωση των εκπτώσεων θα είναι μικρή, ενώ στη συνέχεια θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στη διαχείριση της κατασκευής των έργων. Το νέο σύστημα είναι υπερβολικά ευαίσθητο σε δικαστικές προσφυγές και στη συνέχεια στη φάση της κατασκευής, σε φαλκιδεύσεις του ανταγωνισμού λόγω της βέβαιης ανατροπής των δεδομένων επιλογής του αναδόχου.

19. Δεδομένου ότι η σωστή εφαρμογή του νέου συστήματος προϋποθέτει την απόλυτη ωριμότητα του δημοπρατούμενου έργου, είναι σαφές ότι το νέο σύστημα δεν είναι εφαρμόσιμο τουλάχιστον για δύο χρόνια μετά την ψήφιση του Νόμου.

Όμως, αντίθετα με όλα τα δεδομένα, η εφαρμογή του συστήματος θα είναι αμέσως υποχρεωτική για όλα τα έργα προϋπολογισμού πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.

20. Η επιμονή στην υποχρεωτική εφαρμογή του νέου συστήματος αποδεικνύει ότι δυστυχώς και η παρούσα πολιτική ηγεσία ακολούθησε την πεπατημένη, όπως και όλες οι προηγούμενες ηγεσίες. Υπέπεσε δηλαδή στον πειρασμό της μαγικής λύσης, πιστεύοντας ότι το σύστημα δημοπράτησης είναι αυτό που θα θεραπεύσει όλα τα προβλήματα.

21. Θεωρεί η Πολιτική ηγεσία ότι το νέο σύστημα αποτελεί καινοτομία. Τα ίδια πίστευαν και οι προηγούμενες ηγεσίες, αλλά όμως οι καινοτομίες τους αποδείχθηκαν στην πράξη «**κενοτομίες**», που βάθυναν την κρίση στα δημόσια έργα.

22. Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για τα δημόσια έργα. Ο δρόμος είναι απλός, πολύ δύσκολος και δεν προσφέρεται για επικοινωνιακά οφέλη. Χρειάζεται συνεχής και συνεπής εφαρμογή των εξυγιαντικών ρυθμίσεων για όλες τις φάσεις και για όλους τους συντελεστές παραγωγής των έργων.

Χρειάζεται, επιπλέον, συνεχής παρακολούθηση και άμεση θεσμική παρέμβαση, όπου εμφανίζονται στρεβλώσεις, και όχι με καθυστέρηση πέντε ή έξι χρόνων.

23. Όμως, οι όποιες βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου είναι αδύνατο να έχουν τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα αν δεν συνδιαστούν με σοβαρές οργανωτικές ρυθμίσεις για την βελτίωση των διοικητικών δομών και την ουσιαστική αναβάθμιση των Υπηρεσιών.



Εισήγηση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου εκπόνησης μελετών

Μελέτες:

Ο ισχύων σήμερα Νόμος 3316/05 για τις μελέτες και την παροχή υπηρεσιών είχε εισαγάγει βασικές διαφοροποιήσεις στην προηγούμενη σχετική νομοθεσία. Κύρια σημεία διαφοροποίησης ήταν:

- Η μη εξάρτηση της αμοιβής του μελετητή από τον προϋπολογισμό του μελετώμενου έργου, γεγονός που οδηγούσε πολλές φορές σε υπερδιαστασιοποίησή του, καθώς και η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης με βάση εγκεκριμένες τιμές μονάδας φυσικού αντικειμένου.
- Η σύνταξη Φακέλου του έργου πριν την προκήρυξη της μελέτης, περιλαμβάνοντας στοιχεία του μελετώμενου έργου.
- Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς με κριτήρια κατά τη διαδικασία ανάθεσης, με στόχο τη μεγαλύτερη αντικειμενικοποίηση της ανάθεσης και η πρόβλεψη υποβολής οικονομικής προσφοράς ως πρόσθετο στοιχείο αξιολόγησης των διαγωνιζομένων.
- Η ανάθεση μόνο προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης με την ίδια προκήρυξη και με ανάθεση της προκαταρκτικής μελέτης σε περισσότερους του ενός μελετητές, με στόχο την πληρέστερη διερεύνηση εξ' αρχής τυχόν εναλλακτικών λύσεων.

της Μαρίας Γεωργιάδου
Γραμματέα της Επιτροπής Μελετών
της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Εν αντιθέσει με τις όποιες τροποποιήσεις στις διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, οι οποίες μάλιστα έχουν κωδικοποιηθεί με σχετικό νόμο, οι πιο πάνω διαφοροποιήσεις στις διατάξεις περί μελετών τροποποίησαν ριζικά και επί της αρχής τις προηγούμενες ισχύουσες διατάξεις.

Παρά το ότι η έναρξη ισχύος του Νόμου ήταν το 2005, καθυστέρησε σημαντικά η εφαρμογή του από τις Υπηρεσίες, καθότι εκτός του ότι ήταν αναγκαία η έκδοση εκτελεστικών αποφάσεων και διευκρινιστικών εγκυκλίων, παρουσιάστηκαν από εμπλεκόμενους φορείς, επισημάνσεις για αδυναμίες και ατέλειες και απαιτήθηκαν ορισμένες τροποποιήσεις.

Σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα εργασιών της Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κατά το οποίο της ζητήθηκε η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, έγινε προσπάθεια να εξεταστούν θέματα που απασχολούσαν συχνότερα τις Υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτά, η Επιτροπή υπέβαλε τις





29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Ημερίδα

προτάσεις της τον Φεβρουάριο του 2010 που περιελάμβαναν:

- Εντοπισμό θεμάτων για τα οποία απαιτούνται βελτιώσεις ή συμπληρώσεις του Ν.3316/05, καθώς και προτάσεις για τα πλέον σοβαρά θέματα που απαιτούν βελτιώσεις ή συμπληρώσεις του Νόμου.

- Πρόταση για ενιαία αντιμετώπιση από τις Υπηρεσίες της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια ανάθεσης.

- Εντοπισμό άλλων θεμάτων που θα πρέπει να προωθηθούν στα πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας των εκπονούμενων μελετών.

Οι προτάσεις της Επιτροπής διαμορφώθηκαν με στόχο πάντα τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, όσον αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης και επίβλεψης των μελετών, καθώς και τη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα της διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη την πολύχρονη εμπειρία των μελών της σε μελέτες και κατασκευές έργων, καθώς και τα προηγμένα θεσμικά τους πλαίσια.

Στη συνέχεια, μέλη της επιτροπής συμμετείχαν στην Υπηρεσιακή Επιτροπή που συστάθηκε από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με τη συμμετοχή και εκπροσώπων και άλλων Διευθύνσεων και φορέων. Έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν στο πόρισμα της Υπηρεσιακής Επιτροπής όσο το δυνατόν περισσότερες από τις προτάσεις μας και θεωρούμε ότι η εργασία και οι προτάσεις που είχαν γίνει από πλειοψηφία Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ήταν ουσιαστική σε αυτή την επιτροπή.

Σχέδιο Νόμου:

Μια κύρια αδυναμία του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ήταν η δυσκαμψία και η δυσλειτουργικότητα που επέβαλλαν ορισμένες επί μέρους διατάξεις του και που είχε ως συνέπεια αντίστοιχη δυσκοιμία των Υπηρεσιών να προκηρύξουν και να αναθέσουν μελέτες. Η αντιμετώπιση αυτής της αδυναμίας, κατά την άποψη μας, τελικά δεν επιτυγχάνεται με το υπόψη νομοσχέδιο, δεδομένου ότι εισάγονται νέες ρυθμίσεις (π.χ. διαδικασία ορισμού μελών επιτροπών διαγωνισμού, προσυμβατικός έλεγχος και εξέταση ενστάσεων από την Α.Ε.Μ.Ε. για μελέτες με προεκτιμώμενη αμοιβή, μεγαλύτερης του ορίου της κοινοτικής οδηγίας, γνωμοδότηση του ΣΔΕ για το φάκελο έργου για την προκήρυξη της μελέτης, για μελέτες με προεκτιμώμενη αμοιβή μικρότερη του ορίου της κοινοτικής οδηγίας, και της Α.Ε.Μ.Ε. για μεγαλύτερης του ορίου, κ.λπ.) που οδηγούν σε μεγέθυνση της γραφειοκρατίας και της δυσλειτουργικότητας των διαδικασιών.

Το νομοσχέδιο, όπως κοινοποιήθηκε, περιελάμβανε τη σύσταση μιας Ανεξάρτητης Αρχής με πολλά αντικείμενα και μεταξύ αυτών τον προσυμβατικό και συμβατικό έλεγχο των μελετών και των έργων άνω του ορίου ισχύος των κοινοτικών διατάξεων. Για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής, λόγω του ότι φημοδογείτο από τα Μ.Μ.Ε., είχαμε εκφράσει αντίθετη άποψη και στις αρχικές θέσεις μας τον Φεβρουάριο του 2010, αλλά και η Υπηρεσιακή Επιτροπή είχε την ίδια άποψη.

Επί του νομοσχεδίου που δόθηκε τελικά για διαβούλευση, εκφράσαμε τις απόψεις μας τον Φεβρουάριο του 2011. Ως κύρια παρατήρηση, όσον αφορά στις μελέτες, είναι η διαπίστωση ότι αυτό κινείται στις γενικότερες απόψεις που διατυπώθηκαν στις αρχικές προτάσεις μας, με σημαντική εξαίρεση κυρίως τα άρθρα που αναφέρονται στην Α.Ε.Μ.Ε., όπως μετονομάστηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου.

Από τις αρχικές προτάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αναφέρονται, κυρίως, ό,τι έγιναν αποδεκτά:

- Εισάγεται ο ορισμός του «Βασικού σχεδίου». Με τον τρόπο αυτό διευκρινίζεται ο καθορισμός της οριοθέτησης του φυσικού αντικείμενου του μελετώμενου έργου, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες του αντικείμενου της σύμβασης που περιλαμβάνεται

στη συμβατική αμοιβή μεταξύ αναδόχου μελετητή και Υπηρεσίας αλλά και ορισμένων διαχειριστικών αρχών για τη σύνταξη Σ.Π. και ΣΣΕ.

- Εισάγεται η διαφοροποίηση στη σύμβαση του αντικείμενου της μελέτης που περιλαμβάνεται στο κατ' αποκοπή τμήμα από το επιμετρήσιμο τμήμα αυτής (γεωτεχνικές έρευνες, τοπογραφικές εργασίες) και εισάγεται το κονδύλι των «απροβλέπτων», ώστε να καλύπτονται οι τυχόν αυξήσεις των δαπανών των επιμετρήσιμων εργασιών της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται για το λόγο αυτό η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

- Προστίθενται κάποιες κατηγορίες μελετών, π.χ. διαχωρισμός των γεωτεχνικών μελετών από τις γεωτεχνικές έρευνες κ.α., ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνάφεια με την προς εκπόνηση μελέτη και την εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο του μελετητή.

- Είχε προταθεί η θέσπιση γενικού ανά κατηγορία πτυχίου. Με τον τρόπο αυτό, θα περιοριζόταν η δυσλειτουργία που παρουσιάζεται πολλές φορές κατά την εκπόνηση σύνθετων μελετών, όπου απαιτούνται πολλές κατηγορίες πτυχίων και η σύμπραξη μελών ομάδων μελετητικών γραφείων. Το νομοσχέδιο προβλέπει τέσσερις γενικές κατηγορίες μελετών (κτιριακών, συγκοινωνιακών, λιμενικών και υδραυλικών έργων).

- Είχε επισημανθεί το γεγονός ότι η χρονοβόρος διαδικασία του άρθρου 6 του Νόμου 3316/05 και η ανάγκη εμπειρίας των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την αξιολόγηση τουλάχιστον τριών προκαταρκτικών μελετών και ανάθεσης στη συνέχεια της προμελέτης ή με νέα προκήρυξη των υπολοίπων σταδίων της μελέτης, είχε ως αποτέλεσμα να μην ακολουθείται αυτή η διαδικασία ως κανόνας αλλά ως εξαίρεση. Αντί αυτής, ακολουθείται κατά κανόνα η προβλεπόμενη από τον Νόμο και υπό προϋποθέσεις (άρθρο 5) διαδικασία του άρθρου 7, ανάθεσης των σταδίων της μελέτης του ίδιου νόμου και προτάθηκε από την Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να ανατίθενται σε ένα μελετητή τα επόμενα του πρώτου στάδια. Τις ίδιες απόψεις είχε και η Υπηρεσιακή Επιτροπή που τις συγκεκριμενοποίησε περισσότερο ως προτάσεις.

Το νομοσχέδιο προέβλεπε να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 6 σε περίπτωση που η μελέτη επιδέχεται εναλλακτικών λύσεων και σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού που θα ορίζει και τις σχετικές λεπτομέρειες, άλλωθις μπορούν όλα τα στάδια ή και κάποια εξ' αυτών να ανατίθενται με τη διαδικασία του άρθρου 7.

- Ορίστηκαν ποσοστά για τη βαθμολόγηση των υποκριτηρίων στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.

Για τις συμφωνίες πλαίσιο είχαν επισημανθεί θέματα που δυσχεραίνουν τη διαδικασία ανάθεσης και στο νομοσχέδιο ορίζεται ν' ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7 και ως κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή (με ορισμένες προϋποθέσεις)

- Είχε προταθεί να εξεταστεί η διαφορετική αντιμετώπιση της διαδικασίας ανάθεσης μελετών μικρού προϋπολογισμού. Το νομοσχέδιο προέβλεπε για μελέτες κάτω των 300.000 ευρώ ως κριτήριο ανάθεσης μόνο τη χαμηλότερη τιμή.

- Παρέχεται η δυνατότητα της απ' ευθείας ανάθεσης μελέτης με προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 30.000 ευρώ και υπηρεσιών μέχρι 15.000 ευρώ που ίσχυε και με τον Ν3316/05, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη προϋπόθεση το επείγον. Λαμβάνοντας σχετική πρόταση της Υπηρεσιακής Επιτροπής, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα αυτή για συνολικά μέχρι το 10% του προϋπολογισμού της αναθέτουσας αρχής του τρέχοντος έτους και η ανάθεση να γίνεται, μετά από δημοσίευση της αναθέτουσας αρχής στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε., με δημόσια κλήρωση μεταξύ των νομίμων υποψηφίων.

- Προσδιορίζεται ο τρόπος αμοιβής της μελέτης κατά την εκτέλεση έργου.

- Αναφέρεται, ότι προτάθηκαν από την Υπηρεσιακή Επιτροπή και ελήφθησαν υπόψη στο νομοσχέδιο, ορισμένα θέματα όπως ο διαφορετικός προσδιορισμός της οριακής προθεσμίας ώστε να μην



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Ημερίδα

απαιτείται συνεχώς γνωμοδότηση του ΣΔΕ για παρατάσεις της προθεσμίας κατά την εκπόνηση των μελετών. Επίσης, άποψη της επιτροπής ήταν να μην είναι σε κάθε περίπτωση ο μελετητής και σύμβουλος επίβλεψης του μελετώμενου έργου, αλλά να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αμείβεται όποτε απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

Δεν έγιναν αποδεκτές αρχικές προτάσεις (ούτε από την υπηρεσιακή επιτροπή) :

- Για αντικειμενικοποίηση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με βαθμολόγηση της εμπειρίας και του φόρτου της ομάδας μελέτης καθόσον κρίθηκε, από νομικής άποψης, ότι αντίκειται στη κοινοτική νομοθεσία.

- Για αύξηση ευθέως του επιτρεπτού ποσοστού δαπάνης της γεωτεχνικής έρευνας από το 15% σε 20 ~ 25% της προεκτιμώμενης δαπάνης της μελέτης, ώστε να μην ανατίθενται με ιδιαίτερη σύμβαση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αντί αυτού προτάθηκε η ρύθμιση του μη επιμετρώμενου τμήματος της σύμβασης και το ποσοστό προσδιορίστηκε στο όριο πτυχίου Γεω τάξης της κατηγορίας των γεωτεχνικών ερευνών.

- Για ασφάλιση των μελετών ή παρακράτηση εγγύησης από τον μελετητή κατά την εκτέλεση του έργου.

Για την Α.Ε.Μ.Ε. έχει γίνει ήδη μνεία. Επισημαίνεται, όμως, ότι όπως είχε προαναφερθεί και στις αρχικές απόψεις μας, όταν ακόμα φημολογείτο απλά η ίδρυση της, ότι ειδικότερα για τις μελέτες, είναι δυσχερές να λειτουργήσει αποτελεσματικά και αντιθέτως θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, μεταφραζόμενα τελικά σε χρόνο και χρήμα, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των μελετών, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές κατηγορίες τους, τις ιδιαιτερότητες της κάθε μελέτης, την απαιτούμενη τεχνική εμπειρία των στελεχών της καθώς και του χρόνου εξέτασης των ενστάσεων κατά αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Για τις υπόλοιπες διατάξεις όσον αφορά τις μελέτες, αναλυτικότερες παρατηρήσεις στα άρθρα του νομοσχεδίου δημοσιεύτηκαν στο τεύχος Μαρτίου του 2011 της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Επισημαίνονται από αυτές :

- Το πεδίο εφαρμογής του Νόμου θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα πεδία εκπόνησης μελετών.

- Ο υποχρεωτικός έλεγχος μιας μελέτης από άλλον μελετητή (πάροχο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών), για πτυχίο τουλάχιστον Γ' τάξης σε ορισμένες κατηγορίες μελετών, θα αυξήσει το κόστος εκπόνησης της μελέτης, θα επιφέρει καθυστέρηση κατά την εκπόνησή της και θα απαιτήσει μία πρόσθετη διαδικασία διαγωνισμού. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ανάθεση και των δύο συμβάσεων συγχρόνως, γεγονός που δεν θα είναι πάντα εφικτό (λόγω π.χ. ενστάσεων στο διαγωνισμό κλπ.). Τέλος, εφόσον, δεν προβλέπεται κάποιος περιορισμός όσον αφορά στα πτυχία, ο ελεγκτής μελετητής πολύ πιθανόν να είναι σε άλλη περίπτωση ελεγχόμενος μελετητής (αντιστροφή των ρόλων ελεγκτή – ελεγχόμενου μελετητή) με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Προτείνεται ο έλεγχος να είναι δυναμικός κατά την κρίση της Υπηρεσίας ανάλογα με την τεχνική δυσκολία της μελέτης.

Στο τελικό νομοσχέδιο, ελήφθη πάντως υπόψη η άποψή μας ότι ο ελεγκτής μελετητής, σε περίπτωση θέσπισής του, να είναι αντίστοιχης τάξης πτυχίου αυτής που απαιτείται για την εκπόνηση της μελέτης και όχι «τουλάχιστον κάτοχος πτυχίου Γ' τάξης» όπως προέβλεπε αρχικά.

- Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση της Έκθεσης, που περιλαμβάνεται στον φάκελο του έργου για την προκήρυξη της μελέτης, με στοιχεία ρεαλιστικά όσον αφορά ειδικότερα στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας του έργου, αλλά ακόμα και της κατασκευής του για ορισμένες κατηγορίες σύνθετων και μεγάλων έργων. Τα στοιχεία αυτά θα προκύψουν από την προς ανάθεση μελέτη (η δυσχερεία καθίσταται μεγαλύτερη όταν ανατίθεται με το άρθρο 6 που αποτρέπει το πρώτο στάδιο της μελέτης).

- Ας σημειωθεί ότι οι τελευταίες απόψεις μας είχαν διατυπωθεί τον Φεβρουάριο του 2011. Εν τω μεταξύ, κοινοποιήθηκαν και άλλες τροποποιήσεις του νομοσχεδίου, όπως π.χ. διαγράφηκε από την προηγούμενη έκδοση η απαίτηση συμμετοχής φυσικού προσώπου με εμπειρία κατασκευαστή στην ομάδα μελέτης και έχει τεθεί ως προϋπόθεση στον πάροχο υπηρεσιών που θα ελέγξει τη μελέτη, καθώς και η προϋπόθεση για αποδοχή συμμετοχής στο διαγωνισμό ο έλεγχος με βάση βεβαίωση, του ανεκτέλεστου μέρους των συμβάσεων του διαγωνιζομένου.

μετοχής στο διαγωνισμό ο έλεγχος με βάση βεβαίωση, του ανεκτέλεστου μέρους των συμβάσεων του διαγωνιζομένου.

Διασφάλιση της ποιότητας των μελετών, προγραμματισμός και χρηματοδότηση .

Η μελέτη ενός έργου, αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος στη διαδικασία παραγωγής ενός έργου και θέτει τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την έντιμη και έγκαιρη κατασκευή του χωρίς ανατροπή του αρχικού προϋπολογισμού του.

Πέραν των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω για τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου, επισημαίνονται τα όσα είχαν αναφερθεί στις πρώτες ακόμα απόψεις και προτάσεις μας επί του θεσμικού πλαισίου από τον Φεβρουάριο του 2010, όπου είχε γίνει εντοπισμός και ανάπτυξη ορισμένων θεμάτων που θα έπρεπε απαραίτητα να προωθηθούν παράλληλα με την όποια βελτίωση του θεσμικού πλαισίου:

- Επικαιροποίηση παιδίων και σύνταξη νέων τεχνικών προδιαγραφών

- Συμπλήρωση και διόρθωση άρθρων του εγκεκριμένου Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών

- Στελέχωση των υπηρεσιών με το κατάλληλο προσωπικό και συνεχής επιμόρφωσή του .

- Εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων εκπόνησης των μελετών ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ωριμότητας δημοπράτησης έργων για ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα.

- Προγραμματισμός με βάση μακροπρόθεσμο και γενικότερο σχεδιασμό και προτεραιότητα με ορθολογικά κριτήρια στην εκπόνηση των μελετών και στην εκτέλεση των έργων για τη σωστή διαχείριση και απορρόφηση των διατιθέμενων κονδυλίων και προσαρτίας του δημοσίου συμφέροντος.





Εισήγηση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των απαλλοτριώσεων

και του οργανωτικού εκσυγχρονισμού των εμπλεκόμενων κρατικών δομών στη διαδικασία της απαλλοτρίωσης

Εισαγωγή:

Η ανάγκη του Κράτους για την απόκτηση κοινωνικών χώρων συνεχώς διευρύνεται κάτω από την πίεση του κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού, όπως αυτός έχει εκφραστεί στο Ισχύον Σύνταγμα της Χώρας, το οποίο προτάσσει το κοινωνικό ρόλο της ιδιοκτησίας, χαράσσοντας αξιοσημείωτα πλαίσια προστασίας του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Έτσι, παρατηρούμε, τα τελευταία χρόνια, μια ποιοτική βελτίωση των κρατικών δράσεων για κοινωνικούς σκοπούς και μια μεγάλη ποσοτική αύξηση των αναγκών για απόκτηση ιδιωτικών ακινήτων που προέρχονται από την ανάπτυξη δικτύων υποδομών μεταφορών, εγγείων – βελτιώσεων, ενέργειας, πολεοδομικών ανασυγκροτήσεων και προστασίας του εν γένει ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Το Κράτος για την απόκτηση των αναγκαίων ακινήτων, προς εκπλήρωση των παραπάνω κοινωνικών σκοπών, του χρησιμοποιεί κατά κανόνα το μέσο της απαλλοτρίωσης που συνίσταται στην αναγκαστική αφαίρεση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, ο θεσμός της απαλλοτρίωσης είναι κοινωνικός θεσμός που έχει ως κύριο στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ κοινωνικού και ατομικού συμφέροντος και με άλλα λόγια το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας να μη λειτουργεί σε βάρος του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος.

Το Ελληνικό Σύνταγμα στις σχετικές του ρυθμίσεις εκκολλάπτει ουσιαστικά μια αντίφαση, γιατί παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει με ρητό τρόπο το κοινωνικό ρόλο της ιδιοκτησίας, υπό την έννοια ότι αυτή μπορεί να αφαιρείται για πλήθος κοινωνικών σκοπών, παράλληλα διατηρεί ένα πλαίσιο υπερπροστασίας του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, αφού απαιτεί την πλήρη αποζημίωση του απαλλοτριωμένου ακινήτου και τον καθορισμό αυτής από τα Πολιτικά Δικαστήρια, σ' αντίθεση μ' όλη σχεδόν τα Συντάγματα των Δυτικών Χωρών που αναφέρονται σε δίκαιη ή εύλογη ή απλή αποζημίωση και χωρίς να επιβάλλεται ο δικαστικός καθορισμός αυτής, για να γίνει η συντέλεσή της.

Η παραπάνω υπερπροστασία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων ακινήτων, δεδομένου ότι αναπτύσσεται μια χρονοβόρα πολυδικασία και

επιπρόσθετα αυξάνει το κόστος των αποζημιώσεων για μια σειρά λόγων που θα εκθέσουμε παρακάτω.

Δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η Διοίκηση δεν

Του Γεωργίου Ντέλη
Γραμματέα της Επιτροπής για τον Οργανισμό της Γ.Γ.Δ.Ε. και Υπεύθυνου του Τομέα Απαλλοτριώσεων της Επιτροπής Δημοσίων Έργων της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαλλοτριώσεις, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται χρονικά η διαδικασία συντέλεσης περισσότερο και η υπεράσπιση των συμφερόντων του δημοσίου να είναι πλημμελής.

Προσέγγιση των προβλημάτων των απαλλοτριώσεων

1. Επί του θεσμικού πλαισίου.

Το θεσμικό πλαίσιο των απαλλοτριώσεων, εκτός της προστασίας της ιδιοκτησίας που έχει θεσπισθεί από το Σύνταγμα, χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη πολυνομία, έλλειψη συστηματικής και διαρκούς κωδικοποίησης και μη σταθερή νομολογία των ανωτάτων ακυρωτικών δικαστηρίων, που έχει ως αποτέλεσμα την ανασφάλεια δικαίου τόσο για τους διαχειριστές των υποθέσεων απαλλοτρίωσης όσο και για τους θιγόμενους ιδιοκτήτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ευρίσκονται σε ισχύ περισσότερα από 500 νομοθετήματα (νόμοι, διατάγματα) τα οποία ρυθμίζουν θέματα απαλλοτριώσεων και ένα σημαντικό μέρος της νομολογίας των Ελληνικών δικαστηρίων αφορά επίσης θέματα απαλλοτριώσεων.

Το έτος 1999 κωδικοποιήθηκε η πολεοδομική νομοθεσία στην οποία συμπεριλήφθηκαν ορισμένες ρυθμίσεις απαλλοτριώσεων, που αφορούν στην εφαρμογή των σχεδίων πόλεων, πλην όμως, εξ' όσων γνωρίζουμε η εν λόγω κωδικοποίηση δεν είναι διαρκής, με αποτέλεσμα η πρακτική χρησιμότητά της να έχει απαξιωθεί γιατί στο διαρρέυσαν χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί σημαντικός αριθμός νομοθετικών διατάξεων πολεοδομικού ενδιαφέροντος.

Σε ότι αφορά τον κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων που εκδόθηκε το έτος 2001 δεν αντιμετώπισε κατά τρόπο αποτελεσματικό τις σύγχρονες απαιτήσεις για την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων ακινήτων ούτε τα συμφέροντα του δημοσίου και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα κατά τον καθορισμό των αποζημιώσεων, παρά το γεγονός ότι είχε διαφανεί κατά τον χρόνο έκδοσής του μια σαφή κερδοσκοπική τάση που παρατηρού-



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Ημερίδα

νταν στις αξίες των απαλλοτριωμένων ακινήτων.

2. Υπέρογκες αποζημιώσεις

Την τελευταία εικοσαετία παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις ο καθορισμός υπερβολικά υψηλών αποζημιώσεων που καθορίζονται από τα αρμόδια δικαστήρια και που αναμφίβολα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία των ακινήτων.

Οι υπεραποζημιώσεις οφείλονται στους παρακάτω βασικότερους λόγους:

- Στην πηνημελή υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου κατά τις δίκες καθορισμού των αποζημιώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω οργανωτικών αρρυθμιών.

- Στην ανυπαρξία ανεύρεσης πραγματικών συγκριτικών στοιχείων μεταβίβασης ακινήτων λόγω του ισχύοντος αντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών του Υπουργείου οικονομικών που κατά κανόνα δεν έχουν σχέση με τις πραγματικές.

- Στην υπερφόρτωση των δικών με πολλή απαλλοτριωμένα ακίνητα, ώστε τα δικαστήρια να μην έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα αξιολόγησης όλων των επικληθέντων στοιχείων και της ανεύρεσης της αλήθειας και η οποία αρκετές φορές δεν τεκμηριώνεται από τους διαδίκους.

- Στην ανάπτυξη τοπικών κυκλωμάτων που συστήνονται κατά περίπτωση σε περιοχές που διενεργούνται μεγάλου όγκου απαλλοτριώσεις και που επιχειρούν με οποιονδήποτε τρόπο να παρασύρουν τα δικαστήρια στον καθορισμό υπέρογκων αποζημιώσεων, είτε με τη δημιουργία εικονικών συγκριτικών στοιχείων, γνωρίζοντας ότι το Δημόσιο δεν έχει την οργανωτική ικανότητα να τα αντιμετωπίσει, είτε ασκώντας οποιαδήποτε πίεση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση προ-

κειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους.

- Στην έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής γης (καθορισμός χρήσεων γης, παρεμβάσεις για την αποφυγή κερδοσκοπίας της γης, κ.λπ.) και των κατάλληλων εργαλείων άσκησης της, που έχει ως αποτέλεσμα η γη να αποτελεί αντικείμενο κερδοσκοπίας με σοβαρές και εύλογες συνέπειες στο κόστος των απαλλοτριώσεων αλλιά και στην εθνική οικονομία. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να υπενθυμίσουμε ότι βασική αιτία της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 αποτέλεσε η υπερεκτίμηση των ακινήτων.

Το κόστος του δημόσιου τομέα για ανατίτες αποζημιώσεις κατά την εκτίμησή μας ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο των 500.000.000 ευρώ κατ' έτος.

Η διασπάθιση αυτή του δημόσιου χρήματος, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία αποτελεί πρόκληση απέναντι στην κοινωνία και στερεί πολύτιμους πόρους για τις δημόσιες επενδύσεις που σταθερά μειώνονται λόγω της δημοσιονομικής κρίσης.

3. Σοβαρές οργανωτικές αδυναμίες των εμπλεκόμενων με τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης

Στη διαδικασία των απαλλοτριώσεων που γίνονται υπέρ του Δημοσίου εμπλέκονται οι ακόλουθοι:

- Η υπηρεσία διαχείρισης της απαλλοτρίωσης σ' επίπεδο φορέα και που στη περίπτωση της Γ.Γ.Δ.Ε. είναι η Δ/ση Απαλλοτριώσεων και Τοπογραφίσεων (Δ12).

Η εν λόγω Υπηρεσία, παρά το έμπειρο προσωπικό και τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει, στερείται σύγχρονων διαχειριστικών συστημάτων για να ανταπεξέλθει στο μεγάλο όγκο διαχείρισης κτηματολογικών πληροφοριών, στην ανάγκη στενής παρακολούθησης όλων των υποθέσεων δεδομένου ότι στην παρούσα χρονική φάση βρίσκονται





20

Ελλάδα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
30 Μαΐου 2011

Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ

Περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ το χρόνο καταβάλλει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας σε αναίτητες αποζημιώσεις ακινήτων! Να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο «φαλίδισμα» του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που επέβαλε το Μνημόνιο ή στα έσοδα που προσδοκά να εισπράξει το οικονομικό επιτελείο από τη νέα αύξηση του ΦΠΑ και των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα.

Ηαποκάλυψη, που φέρνει στη δημοσιότητα η «Ε», έγινε στο πρόσφατο συνέδριο της πανελληνίας ομοσπονδίας των εργαζομένων στο πρώην υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ). Αποδίδεται σε κυκλώματα που «φουσκώνουν» τις τιμές των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων, ενώ ενισχύεται από το γεγονός ότι στον τομέα αυτό βρίσκονται σε ισχύ πάνω από 500 νομοθετήματα (νόμοι, διατάγματα κ.λπ.). Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση λήψη μέτρων, καθώς σήμερα σε όλη τη χώρα πάνω από 15.000 ακίνητα βρίσκονται υπό απαλλοτρίωση, για διάφορους κοινωνικούς σκοπούς (έργα υποδομής, πολεοδομίες κ.λπ.).

«Αγκάθι»

Οι καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις αποτελούν χρόνο «αγκάθι» των έργων, με καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα δύο χρόνια. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι πέντε υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομοι. Με βάση τις συμβάσεις του 2007, οι απαλλοτριώσεις έπρεπε να συντελεστούν μέσα σε 12 μήνες, αλλά στα τέλη του 2009 ήταν μόλις στο 15%. Αποτέλεσμα; Οι εργαλάβοι δεκδικούν σήμερα από το Δημόσιο αποζημιώσεις της τάξης των 500 εκατ. ευρώ για καθυστερήσεις, μαζί με τις υποχρεώσεις του Δημοσίου για αρχειολογικές ανασκαφές και μεταπολίσεις των δικτύων κοινής ωφέλειας, που επίσης έ-



«Κυκλώματα φουσκώνουν τις τιμές αποζημίωσης ακινήτων»

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Σπατάλη 500 εκατ. € το χρόνο

χουν μεγάλες αποκλίσεις από τις συμβατικές προθεσμίες.

«Το καλοκαίρι του 2008 δεν είχε καν οριστεί το πρώτο δικαστήριο», δήλωσε στην «Ε» υπηρεσιακό στέλεχος του υπουργείου Υποδομών. Αποκαλύπτει ότι, το 2007, το τότε υπουργείο Υποδομών είχε καθιερώσει, ως πιο ευέλικτη, νέα διαδικασία μέσω ορκωτών εκτιμητών που υπολόγιζαν τις τιμές με βάση τα στοιχεία της αγοράς και όχι με τον αντικειμενικό προσδιορισμό.

Η «συνταγή» δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα μπαράζ προσφυγών και εκτόξευση των κονδυλίων στα ύψη, που έριξαν έξω τους προϋπολογισμούς των απαλλοτριώσεων. Μόνο στην Κορίνθου-Πατρών-Πύργου το Δημόσιο υποχρεώθηκε να καταβάλει 82 εκατ. ευρώ, έναντι 49 εκατ. που είχαν προϋπολογιστεί. Η πιο χαρακτηριστική είναι η δικαστική απόφαση που αφορά

τμήμα 9 κλμ. στη διαδρομή Λεχαινών-Γαστούνης. Οι εκπιμπές είχαν κοστολογήσει τα ακίνητα στα 2,3 εκατ. ευρώ και το πρωτοδικείο Αμαλιάδας επιδίκασε στους ιδιοκτήτες 13 εκατ. ευρώ, σχεδόν εξαπλάσιο ποσό! Δεν είναι όμως η μόνη περίπτωση. Τμήμα 8,5 κλμ. κοντά στο Διακοφτό Αχαΐας αποτιμήθηκε 18 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. που είχαν ορίσει οι εκπιμπτές. Άλλα ακίνητα κοντά στο Αίγιο αποζημιώθηκαν με 15 εκατ. ευρώ, αντί των προβλεφθέντων 4,2 εκατ. ευρώ.

«Την τελευταία εικοσαετία παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις ο καθορισμός υπερβολικά υψηλών αποζημιώσεων, που καθορίζονται από τα δικαστήρια και αναμφίβολα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία των ακινήτων», τονίζεται στην εσήγηση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ και παρατηρούνται οι βασικοί λόγοι

για τους οποίους το Δημόσιο υποχρεώνεται με αποφάσεις δικαστηρίων να καταβάλλει υπεραποζημιώσεις:

1. Ανάπτυξη τοπικών κυκλωμάτων σε περιοχές που γίνονται πολλές απαλλοτριώσεις, π.χ. αυτοκινητόδρομοι. Η βασικότερη «συνταγή» είναι η δημιουργία τεχνικών στοιχείων για τις αξίες της γης, τις οποίες το Δημόσιο δεν έχει την ευελξία να εντοπίσει.
2. Πληθμελής υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου στις δίκες που καθορίζουν τα οφειλόμενα ποσά, λόγω οργανωτικών αρρυθμιών.
3. Ανυπαρξία συγκριτικών στοιχείων μεταβιβάσιμων ακινήτων λόγω του ισχύοντος αντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών από το υπουργείο Οικονομικών, που κατά κανόνα δεν έχουν σχέση με τις πραγματικές τιμές της αγοράς.
4. Καθυστερήση στην κωδικοποίηση των διατάξεων που δέπουν τις απαλλοτριώσεις. Η τελευταία προσπάθεια είχε γίνει το 1999, αλλά στη συνέχεια εγκαταλήφθηκε, με αποτέλεσμα να μην εμπλουτίζεται με τα νέα δεδομένα και να έχει από χρόνια απαξιωθεί.

Επίταξη

Οι εργαζόμενοι ζητούν τη βελτίωση του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του Συντάγματος, ώστε να κατοχυρώνεται η ιδιωτική ιδιοκτησία, αλλά να συντελείται η απαλλοτρίωση με την καταβολή της εκτιμώμενης τιμής. Σε περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης διαφωνεί με το ύψος της, θα έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ο τρόπος αυτός ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, στις ΗΠΑ και στον Καναδά, επιτρέποντας την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσα σε 100 ημέρες. Προτείνουν επίσης να καταργηθεί το επίσης χρονοβόρο μέτρο της επίταξης, που προκαλεί πρόσθετο κόστος, και να αναδιοργανωθούν οι υπηρεσίες.



29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Ημερίδα

15.000 ακίνητα σε φάση εξέλιξης απαλλοτριώσεων στην επιβοήθηση των δικαστικών γραφείων κατά του καθορισμού των αποζημιώσεων εκτός του νομού Αττικής. Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες στην ενσωμάτωση αυτού και στην εκπαίδευση του προσωπικού της, με αποτέλεσμα να αξιοποιεί μόνο μεμονωμένες εφαρμογές.

- Η Κτηματική Υπηρεσία του Νομού που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και έχει αρμοδιότητα την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου κατά του καθορισμού των αποζημιώσεων.

Οι εν λόγω Υπηρεσίες στη συντριπτική πλειονότητά τους είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένες, ενώ έχουν την ευθύνη και άλλων σημαντικών δραστηριοτήτων (καταγραφή και προστασία της δημόσιας περιουσίας, οριοθέτηση αιγιαλιού και παραλίας, αστυνόμευση για ορισμένα θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, κ.λπ.) χωρίς σύγχρονα διαχειριστικά εργαλεία και ουσιαστική μηχανογράφηση, με αποτέλεσμα η ανταπόκρισή της κατά τις δίκες προσδιορισμού της αποζημίωσης των απαλλοτριωμένων ακινήτων να κρίνεται μη ικανοποιητική.

- Το Δικαστικό Γραφείο που ανήκει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και διαχειρίζεται νομικά τους καθορισμούς των αποζημιώσεων.

Και στην περίπτωση αυτή παρατηρείται ότι τα εν λόγω γραφεία σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε δίκες μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος απαλλοτριώσεων, εξ αιτίας της υποστελεχώσής τους (στα περισσότερα υπηρετούν 1 έως 2 δικαστικοί αντιπρόσωποι και έχουν την ευθύνη εκπροσώπησης και υπεράσπισης του συμφέροντος του Δημοσίου σ' όλες τις δίκες του τελευταίου σε επίπεδο νομού), αλλά και του τρόπου τεχνικής υποστήριξής τους που είναι απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις δικών και ιδιαίτερα στον τομέα των απαλλοτριώσεων.

4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου

Το θεσμικό πλαίσιο των απαλλοτριώσεων θα πρέπει να οικοδομηθεί στη βάση των αρχών του Κοινωνικού Κράτους, με τον

περιορισμό της υπερπροστασίας του δικαιώματος ιδιοκτησίας, ώστε να υπηρετείται καλύτερα το Κοινωνικό συμφέρον και τα δικαιώματα του πολίτη, ιδιαίτερα του μικροϊδιοκτήτη, ο οποίος πολλές φορές ταλαιπωρείται μέσα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας εκεί που ούτε το Σύνταγμα είναι ικανό να τον προστατεύσει.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να επανεξετασθούν όλες οι ρυθμίσεις των απαλλοτριώσεων και ειδικότερα:

α) **Επανεξέταση του άρθρου 17 του Συντάγματος που αναφέρεται στο θέμα της απαλλοτριώσεως της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, προκειμένου ο καθορισμός της αποζημίωσης να γίνεται από ανεξάρτητο εκτιμητή και με την καταβολή της εκτιμωμένης αποζημίωσης να συντελείται η απαλλοτρίωση.**

Σ' ενδεχόμενη περίπτωση που ο φορέας που διενεργεί την απαλλοτρίωση ή οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες δεν συμφωνούν με την εκτιμηθείσα αποζημίωση τότε θα μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Ο παραπάνω τρόπος καθορισμού της αποζημίωσης ισχύει σ' όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, των ΗΠΑ και Καναδά και θα έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη ολοκλήρωση της απαλλοτριώσεως που μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και εντός 100 ημερών από τη κήρυξή της, με τεράστιες ευεργετικές επιδράσεις στον τομέα της παραγωγής των Δημοσίων έργων, στην απορρόφηση των Κοινοτικών πόρων, στην εξαφάνιση της πολύχρονης ταλαιπωρίας των θιγόμενων ιδιοκτητών και στη μείωση του λειτουργικού κόστους της Διοίκησης που προκαλεί η πολύχρονη εξέλιξη μιας απαλλοτριώσεως. Ακόμη, θα γίνει δυνατό ώστε να εγκαταλειφθεί η χρήση του μέσου της επίταξης των ακινήτων, η οποία προκαλεί κόστος και επιπρόσθετα δεν συνάδει με τις αρχές ενός ευνομούμενου Κράτους να χρησιμοποιεί σε καιρό ειρήνης το μέσο αυτό για την εκτέλεση Δημοσίων έργων.

β) **Βελτίωση του Κώδικα Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων**

Η Ομοσπονδία, επιδεικνύοντας ασυνήθιστη αίσθηση ευθύνης ως συνδικαλιστικός φορέας, ανέλαβε τη γνωστή πρωτοβουλία για την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προς την ηγεσία του Υπουργείου για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των Έργων, Μελετών και Απαλλοτριώσεων, εγγράφοντας μια σημαντική επιπλέον υποθήκη αξιοπιστίας της.





29ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Ημερίδα

Στα πλαίσια αυτά, όπως γνωρίζετε η πρόταση της Ομοσπονδίας για τις απαλλοτριώσεις περιλαμβάνει εκτός των άλλων και προτεινόμενες ρυθμίσεις του Κώδικα Απαλλοτριώσεων.

Η πολιτική ηγεσία, παίρνοντας την πρόταση, άνοιξε ένα κύκλο διαβουλεύσεων με ορισμένο αριθμό Υπουργείων, που είτε έχουν αρμοδιότητα για θέματα απαλλοτριώσεων είτε κάνουν εκτεταμένη χρήση του μέσου της αναγκαστικής απαλλοτριώσης (π.χ. Υπουργείο Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Υ.Π.Ε.Κ.Α. κ.λπ.) και δέχθηκε ορισμένες πρόσθετες προτάσεις ή γόνιμες παρατηρήσεις επί των προτάσεών μας.

Όλες οι νέες προτάσεις και παρατηρήσεις έτυχαν της προσοχής του Υπουργείου και ορισμένες συμπεριελήφθησαν στο προσχέδιο όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και αφού έχει τύχει μιας πρώτης νομοτεχνικής επεξεργασίας από τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. κ. Χρήστο Μηκίδη.

Ακόμη, επί του βασικού κορμού των προτάσεών μας έγιναν ορισμένες παρατηρήσεις και προτάσεις από το Νομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

Σήμερα, η βασική πρόταση της Ομοσπονδίας, όπως έχει εμπλουτισθεί, ευρίσκεται στην τελική φάση διαμόρφωσης προσχεδίου, ώστε να αποσταλεί στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σχεδόν όλες οι προτάσεις της Ομοσπονδίας από άποψη ουσίας έγιναν δεκτές από την πολιτική ηγεσία, με εξαίρεση ορισμένες εξ' αυτών που θεωρήθηκαν ως μη συμβατές με το Σύνταγμα από τον Πάρεδρο κ. Χρήστο Μηκίδη και ειδικότερα:

- Η πρόταση για επαναρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 13 του ΚΑΑΑ, ώστε η μείωση της αξίας των απομεινόντων να κρίνεται μόνο εξ' αιτίας της απαλλοτριώσεως και όχι εξ' αιτίας της κατασκευής και λειτουργίας των έργων.

Πλην όμως, ύστερα από επιμονή μας, η εν λόγω υφιστάμενη διάταξη εμπλουτίστηκε με άλλους ενδεικτικούς περιορισμούς του Δικαστηρίου κατά την επιδίκαση τέτοιων αποζημιώσεων που επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος των απαλλοτριώσεων.

- Η πρόταση για αποσύνδεση της προκαταβολής αμοιβής των δικηγόρων από τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως για την οποία όμως θα εξακολουθήσουμε να επιμένουμε μέχρι την τελική διαμόρφωση του προσχεδίου στη πρόταση της Ομοσπονδίας.

Νέες ουσιαστικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τρίτους είναι:

- Ορισμός οροφής στο ύψος των αποζημιώσεων με δυνατότητα ανταπόδειξης (διακύμανση σε ποσοστό 100% πάνω ή κάτω από την αντικειμενική αξία (πρόταση κ. Πάγκαλου)

Καθορισμός της Οριστικής αποζημίωσης από το Εφετείο της περιοχής που έχει έδρα ο φορέας της απαλλοτριώσεως ώστε να αποκλιμακωθούν

- οι πιέσεις των τοπικών συμφερόντων προς τους τοπικούς δικαστές (πρόταση κ. Πάγκαλου).

- Εφ' όσον γίνεται ανάκληση της συντελεσμένης απαλλοτριώσεως, η επιστρεφόμενη αποζημίωση από τον ιδιοκτήτη να αντιστοιχεί στις σημερινές αξίες και όχι σ' εκείνες που εισέπραξε πριν πολλά χρόνια με μόνη προσαύξηση του δείκτη καταναλωτή που είναι σαφώς υποδεέστερη της σημερινής γιατί τα ακίνητα στο διαρρέυσαν χρονικό διάστημα πήραν υπεραξία και από άλλους παράγοντες (πρόταση Υ.Π.Ε.Κ.Α.).

γ) Κωδικοποίηση νομοθετικών διατάξεων απαλλοτριώσεων

Διαρκής κωδικοποίηση όλων των διατάξεων που αφορούν στις απαλλοτριώσεις και περιορισμού των διατάξεων που θεσμοθετούνται για κάθε Φορέα του Δημοσίου με διαφορετικό τρόπο ενώ αφορούν ενιαίο θέμα.

δ) Επανεξέταση ουσιαστικών ρυθμίσεων των απαλλοτριώσεων και σε ότι αφορά το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.:

- Τη βελτίωση του Ν. 653/77 «περί υποχρεώσεων των παροδίων ιδιοκτητών», ώστε τα βάρη της παροδιότητας να κατανέμονται δίκαια στους ωφεληούμενους παρόδιους με την ευρύτερη έννοια και το Δημόσιο να καρπώνεται μέρος της παραγόμενης υπεραξίας των ακινήτων από την συντέλεση των οδικών έργων, δεδομένου ότι σήμερα όπως εφαρμόζεται ο ισχύον νόμος σχεδόν σ' όλες τις περιπτώσεις καταρρίπεται από τα Δικαστήρια.

- Ρύθμιση Ζητημάτων που αφορούν στην απαλλοτρίωση ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ, ΟΤΑ, κ.λπ., όπου σήμερα εμφανίζεται το παράδοξο γεγονός, το Δημόσιο να καταβάλλει αποζημιώσεις ακόμα και για τ' ακίνητα των εν λόγω φορέων τα οποία (ακίνητα) σε πολλές περιπτώσεις δεν χρησιμοποιούνται για την τέλεση δημόσιας λειτουργίας.

- Βελτίωση και εφαρμογή των ρυθμίσεων περί προτιμήσεως του Δημοσίου στη διαδικασία εξασφάλισης των ακινήτων για Δημόσια έργα.

2. Εξορθολογισμός του κόστους των απαλλοτριώσεων

Εκτός των προτεινόμενων ρυθμίσεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, έχουμε τη γνώμη ότι θα πρέπει να εξετασθούν τα' ακόλουθα:

- Η θεσμοθέτηση διαδικασίας, η οποία θα υποχρεώνει το Δημόσιο πριν τη κήρυξη της απαλλοτριώσεως, να προβαίνει στη πρόσκληση των αιγομένων ιδιοκτητών για εξαγορά σε τίμημα που θα προκύπτει εκτιμητικά. Με αυτή τη διαδικασία εφ' όσον υπάρξει ανταπόκριση από ορισμένους (και είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει), τότε το Δημόσιο θα εξασφαλίζει λογικό τίμημα και το σημαντικότερο, η δημιουργία πραγματικού συγκριτικού στοιχείου που θα το χρησιμοποιήσει στο Δικαστήριο για τους υπόλοιπους που δεν θα δεχθούν το προσφερόμενο τίμημα εξαγοράς.

- Ανάπτυξη ουσιαστικής πολιτικής Γης για έλεγχο της κερδοσκοπίας στη γη με τη σύνταξη ειδικών χωροταξικών μελετών τουλάχιστον κατά μήκος των μεγάλων οδικών αξόνων, ώστε επιτέλους να σταματήσει το φαινόμενο όλα τα αγροτικά ακίνητα να εμφανίζονται σαν οικόπεδα.

- Βελτίωση του τρόπου υπεράσπισης των συμφερόντων του Δημοσίου με ευέλικτες οργανωτικές δομές και εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού αυτών.

3. Βελτίωση της οργάνωσης των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών με τη διαδικασία της απαλλοτριώσεως.

Όλες οι παραπάνω προτάσεις ακόμα και να υιοθετηθούν δεν θα έχουν σχεδόν κανένα αποτέλεσμα αν το Δημόσιο δεν οργανώσει τις Υπηρεσίες του με ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο και να διαθέσει τ' αναγκαία μέσα για την εκπλήρωση των στόχων του.

Σε ότι αφορά τις προτάσεις μας για την οργάνωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, αυτές έχουν καταγραφεί στην πρόταση της Ομοσπονδίας για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των απαλλοτριώσεων.



Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 5-6-2011

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΝΠΔΔ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΣΤΗ Ν.Α.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έσθιν 15 & Αμαλιάδος Τ.Κ.11523, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. & Fax : 2106431042**

Συναδέλφιοι,

Είναι πλέον αποδεκτό από όλους ότι οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν την μεγαλύτερη Περιβαλλοντική, Οικονομική και Κοινωνική κρίση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το γεγονός αυτό αποτελεί και την επιβεβαίωση της παταγώδους αποτυχίας του μέχρι σήμερα μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης.

● Απαιτούνται λοιπόν άμεσα πρωτοβουλίες και δράσεις των πολιτών στην κατεύθυνση προστασίας των δημόσιων – κοινωνικών αγαθών και του Περιβάλλοντος.

● Απαιτείται η άσκηση ελέγχου στην διαχείριση των δημοσίων πόρων και επενδύσεων.

● Απαιτείται η προβολή ενός εναλλακτικού μοντέλου Ανάπτυξης το οποίο θα πετυχαίνει κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

● Απαιτείται να αλλιάξουμε τον τρόπο που παράγουμε, καταναλώνουμε και αντιλαμβανόμαστε την Ενέργεια.

Το Περιβάλλον σήμερα στη Χώρα μας, παρά τις όποιες θετικές προσπάθειες απειλείται από τις πιέσεις της αγοράς και

των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, που το θυσιάζουν με μια κοντόφθαλμη λογική, στην προσπάθεια τους για μεγιστοποίηση των κερδών. Σχετικές είναι και οι επιλογές για την κατεπείγουσα προσέληψη μεγάλων επενδύσεων και ευέλικτων Περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Ο Σύλλογος μας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5-6-2011) μετέχει στην πρωτοβουλία με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ, ΔΑΣΗ, ΠΑΡΑΛΙΕΣ, ΠΟΛΕΙΣ» που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Συμμετέχουμε στον καθαρισμό της Πάρνηθας στη θέση ΜΕΤΟΧΙ, που διοργανώνεται από το Δασαρχείο Πάρνηθας και το Δήμο Αχαρνών.

Συνάντηση την Κυριακή 5-6-2011 στο τηλεφερικό Πάρνηθας και ώρα 9.15 π.μ.

Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας από τους συναδέλφους του Φορέα Διαχείρισης, όπου θα ενημερωθούμε και για την πορεία της αναδάσωσης. Τέλος θα μεταβούμε στη θέση Μόδη όπου υπάρχει χώρος αναψυχής (πληρ. Γιάννης Μανανάς 6944-683285, 2131515258).

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι ο Σύλλογος προτίθεται να διοργανώσει στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος για τις τρεις περιόδους της Κατασκήνωσης προγράμματα ευαισθητοποίησης για τα παιδιά από Ομάδα Εθελοντών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΜ. ΣΥΡΙΩΤΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝ. ΜΑΝΑΝΑΣ



**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.)/Γ.Γ.Δ.Ε. &
Γ.Γ.Σ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ**
Αθήνα 2-6-2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Πρόσφατο δημοσίευμα της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ προκάλεσε φόβο και πανικό στους συναδέλφους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Συγκεκριμένα λοιπόν αναφέρονταν σ' αυτό ότι «από το σύνολο των υπαλλήλων - 2.800 εργαζόμενοι - οι 1.450 εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου, από τους οποίους οι 350 σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες οι οποίοι είναι και πιο ευάλωτοι για να βρεθούν στον..... αέρα, σε περίπτωση που καταργηθεί ο τομέας τους....»

Φυσικό ήταν αυτό να μας κινητοποιήσει και την ίδια ημέρα του δημοσιεύματος (Παρασκευή 20-5-2011) έγινε συνάντηση του Προέδρου του συλλόγου & του Γεν. Γραμματέα, με τον Γ.Γ.Δ.Ε. Κ. Οικονομίδη ο οποίος κατηγορηματικά διέψευσε το δημοσίευμα, και μας επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να αιφνιδιάσει τους εργαζόμενους. Στη συνέχεια επιδιώχθηκε συνάντηση και με τον κ. Υφυπουργό & τον κ. Υπουργό αλλά δεν ήταν εφικτό αφού είχαν και οι δυο κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις. Συναντηθήκαμε όμως με τους Δ/ντες των Γραφείων τους από τους οποίους ζητήσαμε να εκδοθεί δεητήριο τύπου, που θα διαψεύδει το περιεχόμενο του άρθρου.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Το Δ.Σ. του συλλόγου στη συνεδρίασή του της 27-5-2011 **αποφάσισε**,

α) Να προτείνει στην ΠΟΣΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ να λάβει απόφαση και να κηρύξει **δυο 24ωρες απεργίες για την ΠΕΜΠΤΗ 9-6-2011 & την ΤΕΤΑΡΤΗ 15-6-2011 στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. & της Γ.Γ.Σ.Δ.Ε. στην Αττική με αιτήματα:**

- Να μην μεταταχθούν με βίαιο τρόπο στην Περιφέρεια Αττικής οι εργαζόμενοι της Γ.Γ.Δ.Ε.
- Να καταργηθεί άμεσα η παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010 που ορίζει ότι, όσοι μετατάσσονται σε οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου τομέα, δικαιούνται μόνο το σύνολο των αποδοχών του φορέα υποδοχής τους, με συνέπεια ακόμη μια μείωση των αποδοχών τους.
- Να σταματήσει επιτέλους η διαρκής απαξίωση των Υπηρεσιών του Υπ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. με τη συνεχή μεταφορά αρμοδιοτήτων σε άλλους φορείς.
- **ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.**

➔ Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ που πραγματοποιήθηκε την 2-6-2011, συζητήθηκε το αίτημά μας και αποφασίστηκε να γίνει αρχικά μία τρίωρη (3ωρη) Πανελλαδική στάση εργασίας την ΠΕΜΠΤΗ 9-6-2011 με συγκέντρωση των εργαζομένων στην Αττική στις 7,30 π.μ. στο κεντρικό υπουργείο (Χαρ. Τρικούπη 182), και συμμετοχή όλων στην 24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ την ΤΕΤΑΡΤΗ 15-6-2011, που θα εξαγγελθεί άμεσα.

β) **Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 16-6-2011** για το χώρο διεξαγωγής θα ενημερωθείτε έγκαιρα με άλλη ανακοίνωση.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. του συλλόγου με τον ΓΓΔΕ κ. Οικονομίδη για τα θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη συνάντηση αυτή μας έγινε γνωστό ότι ο αριθμός των υπό μετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Αττικής πλησιάζει τα 350 άτομα.

Διευκρινίστηκε από τον κ. Γ.Γ.Δ.Ε. ότι δεν έχει τεθεί θέμα μετάταξης Υπαλλήλων από άλλες Υπηρεσίες (π.χ. Δ.Μ.Ε.Ο.) εκτός των υπηρεσιών που εξ αρχής είναι γνωστές (Δ9,ΔΚΕΟ,ΔΚΕΣΟ, Δ10,ΔΚΥΕ & ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΚΦΣΤ).

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η νέα καταγίδα αντιλαϊκών μέτρων περικοπών, αύξησης των φόρων, ιδιωτικοποιήσεων, απολύσεων, περιορισμού ασφαλιστικών δικαιωμάτων, οδηγεί τους εργαζόμενους και την κοινωνία στην κοινωνική βαρβαρότητα, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσει την οικονομία και τη χώρα σε νέα αδιέξοδα.

Για τους Δημοσίους Υπαλλήλους η νέα περικοπή μισθών (αφαίρεση μισθολογικής ωρίμανσης), η περικοπή του εφάπαξ, το 40ωρο, η νέα επιδρομή μέσα από το νέο «μισθολόγιο», οι προετοιμαζόμενες μειώσεις των επικουρικών συντάξεων, διαμορφώνουν μια κατάσταση απειληστική και ανυπόφορη, για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, που η μόνη σταθερή του οικογενειακού προϋπολογισμού είναι ο μισθός ή η σύνταξη από το Δημόσιο, με ένα ή δύο ή περισσότερα μέλη άνεργα.

Μέσα στην κρίση υπάρχουν δυνάμεις που πηλοτύζουν με τη τοκογλυφία, τη ρηθασία του δημοσίου ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Επιδιώκουν να παρατείνουν τον χρόνο δέσμευσης της χώρας ακόμα και αν αυτό κοστίζει ακριβά στην ελληνική κοινωνία.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η ακραία νεοφιλελεύθερη αναδιανομή του εισοδήματος, των δικαιωμάτων και υπηρεσιών σε βάρος του λαού και υπέρ των λίγων, των κερδοσκόπων, του κεφαλαίου, είναι το μείζον πολιτικό ζήτημα που άμεσα πρέπει με την κλιμάκωση των συλλογικών αγώνων, μιας ισχυρής κοινωνικής αλληλεγγύης και ενότητας, ευρύτερων κοινωνικών αγώνων, να επιλυθεί.

- Αυτή η πολιτική πρέπει έστω και **ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ**, οι αγώνες να θέσουν **ΤΩΡΑ ΦΡΑΓΜΟ**.
- Ο αγώνας για ένα δίκαιο κοινωνικό κράτος συνεχίζεται.
- **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ 3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕ Η ΠΟΣΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9-6-2011 με ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 7,30 π.μ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 182)**
- **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 15-6-2011 ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙ ΑΜΕΣΑ.**

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πανδής Κώστας

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καρδαράς Λουκάς





ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Αθηνών 105
ΠΑΤΡΑ 09-06-2011

Εμείς οι Υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συγκεντρωθήκαμε σήμερα 09.06.2011 στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στη ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28, κατά τη διάρκεια της Τρίωρης Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας που έχει κηρύξει η Ομοσπονδία μας ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, εγκρίναμε το παρακάτω ψήφισμα προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.



ΨΗΦΙΣΜΑ

1. Ο παραγκωνισμός και η απαξίωση των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας του Προσωπικού τους, συνεχίζεται μεθοδευμένα και στοχευμένα χάριν της λογικής του «δώσα όλα» στα ιδιωτικά συμφέροντα. Η μεθοδευμένη εργασιακή, οικονομική και ηθική απαξίωση μας αποσκοπεί να μετατρέψει την δημιουργική εργασία μας σε βιοποριστικό εξαναγκασμό, δίχως όραμα και παραγωγική προοπτική. Τη στιγμή που οι Τεχνικές υπηρεσίες θα έπρεπε να είναι στη πρώτη γραμμή έχουν αφεθεί στην τύχη τους δίχως πόρους και δίχως αντικείμενο σε πολλές περιπτώσεις, όπως η ΔΕΣΕ. Η εγκατάλειψη των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών είναι από κάθε άποψη ανεπίτρεπτη, ειδικά αυτήν την κρίσιμη περίοδο που απαιτείται η αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ στην κατεύθυνση της αναπτυξιακής προσπάθειας της Χώρας μας, ειδικά αυτήν την περίοδο όπου η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ είναι σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα δύομισι χρόνια πριν τη λήξη του.

Φτιάξαμε τα έργα που άντεξαν σε σεισμούς και σε θεομηνίες, τα φτιάξαμε φθηνά, με γνώση, με εμπειρία, με οικονομία και μέσα πάντα από τους κανόνες και τους περιορισμούς του Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου.

Όλοι οι Πολίτες της Δυτικής Ελλάδας χρησιμοποιούν και χαιρόνται δωρεάν την παράκαμψη της Πάτρας που υλοποιήθηκε από Δημόσια Υπηρεσία-από εμάς.

Όλοι οι Πολίτες τώρα γνωρίζουν πόσο τους στοιχίζουν η αποικιοκρατικού χαρακτήρα συμβάσεις παραχώρησης, ΣΔΙΤ, κλπ. Όλοι ξέρουμε πόσο κοστίζει η διέλευση της γέφυρας, πόσο κοστίζουν τα διόδια και πόσες δεκαετίες θα τα πληρώσουμε.



Από τη συμβολική κατάληψη του γραφείου του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

2. Ο εμπαιγμός και η εξαπάτηση των συναδέλφων που μεταφέρονται στις Περιφέρειες της χώρας, συνεχίζεται. Η Κυβέρνηση πήρε πίσω τις δια νόμου δεσμεύσεις της για τη διατήρηση των αποδοχών των εργαζομένων που θα μεταταχθούν στις Περιφέρειες στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καθηλικράτης» (3852/2010), καταργώντας μετά από έξι μήνες τις διατάξεις που η ίδια θεσμοθέτησε.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας με επιστολές και παραστάσεις στα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η κυβέρνηση εμμένει δογματικά στην λανθασμένη πολιτική της, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που αυτή έχει, τόσο στους υπαλλήλους, όσο και στην ίδια τη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και για το χαώδες τοπίο που θα δημιουργηθεί στην παραγωγή των δημοσίων έργων από 1-7-2011 στο επίπεδο των Περιφερειών.

3. Ακόμη και τώρα υποδηλώνονται ενέργειες και νομοθετική παρέμβαση, ώστε οι συνάδελφοί μας οι μετατασσόμενοι από την κρατική Περιφέρεια στην αιρετή να πληρωθούν απρόσκοπτα από 01.07.11 και μετά. Παρά τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και του Συλλόγου μας σε τοπικό, ακόμη αναμένουμε νομοθετική παρέμβαση όμοια (και για τους ίδιους λόγους) με εκείνη που έγινε για τους μετατασσόμενους συναδέλφους μας από τις πολεοδομίες στους Δήμους.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ

Ζητάμε από τον εκλεγμένο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να προβεί σε κάθε ενέργεια προς την κυβέρνηση ώστε :

1. Να σταματήσει η απαξίωση, η υποβάθμιση και η διάλυση των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών περιβάλλοντος, ώστε να ξαναγίνουν μοχλοί ανάπτυξης για την Περιφέρεια και την Χώρα μας, ώστε κανένα κοινοτικό Κονδύλη του ΕΣΠΑ να μην χαθεί.

2. Να λάβει ενεργό θέση με ενέργειες προς την κυβέρνηση και να ζητήσει την άρση της άδικης μείωσης των αποδοχών μιας μόνον μερίδας συναδέλφων μας, των συναδέλφων που μετατάσσονται από τις Κρατικές στις Αιρετές Περιφέρειες.

3. Να ληφθεί άμεσα πρόνοια, για να καταβληθεί ομαλά η μισθοδοσία στους μετατασσόμενους υπαλλήλους.

ΕΝΤΟΛΗ

ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣ. ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ



«Στα ... μαντριά οι πινακίδες σήμανσης»

Το παρακάτω χρονογράφημά μου, δημοσιεύτηκε στο 1.471ο τεύχος του Σαββάτου 1 Ιουλίου 2006 της εβδομαδιαίας εφημερίδας του Μεσοηογγίου «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», στην οποία, ως γνωστό, αρθρογραφώ πάνω από 30 (!) χρόνια. Το αναδημοσιεύω και στον «Κόμβο» μας, αφού, δυστυχώς, παραμένει διαχρονικό και πάντα επίκαιρο με την άθλια κατάσταση που επικρατεί στο εθνικό και επαρχιακό οδικό μας δίκτυο. Άηθωστε, το γεγονός που πραγματεύεται είμαι πραγματικό και σίγουρα παρατηρείται και αλλού. Διαβάστε το!

Ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Απωλοακαρνανίας και γιατί όχι της χώρας, είναι η διαδρομή Αστακός – Μύτικας. Όλοι μας, σχεδόν, έχουμε γευτεί την πανέμορφη αυτή παραθαλάσσια ζωγραφιά στις δαντελένιες παραλίες του Ιονίου, απολαμβάνοντας το τοπίο με τις απaráμιλλες φυσικές εναλλαγές του. Τρωτό του σημείο, βέβαια, ο δρόμος σε κάποιες περιοχές, αν και πρέπει να παραδεχτούμε πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλή προσπάθειες για τη βελτίωσή του. Με συνεχόμενες εργολαβίες και πολλή εκατομμύρια ευρώ έως τώρα, έγιναν διαπληατύσεις στο δρόμο αυτό και νέες ασφαλιστικές, ενώ είχαν τοποθετηθεί πινακίδες σήμανσης και προστατευτικά στηθαία σε επικίνδυνα σημεία, οι γνωστές μας «μπάρες» ασφαλείας.

Προσέξτε, όμως, το χρόνο του ρήματος που χρησιμοποιήσα. Είχαν τοποθετηθεί, γράφω, πράγμα που σημαίνει ότι κάποτε υπήρχαν, αφού τώρα απλά δεν υπάρχουν! Κρίμα, γιατί πέ-

Γράφει: ο Νίκος Ι. Λύτρας,
Β' Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ραν της σωστής και έντεχνης κατασκευής ή όχι μιας εργολαβίας, ιδιαίτερα σε έργα οδοποιίας, υπάρχει και η ασφάλεια των διερχομένων, πεζών και οχημάτων, που με την αφαίρεση αυτών των πινακίδων, κινδυνεύουν άμεσα.

Για το μείζον αυτό θέμα, ακούστηκαν διάφορα που χαρακτηρίζουν τη φυλή μας. «Κάποιος τα χρειάστηκε για αλλού - είπαν μερικοί - και έκρινε σκόπιμο να ξαθαφρώσει από την παρουσία τους το συγκεκριμένο δρόμο». «Ξέρεις πόσο χρήσιμοι και πρακτικοί - είπε ένας άηθος - είναι οι μεταλλικοί, αλλιά και οι τσιμεντένιοι στύλοι υποδοχής και στήριξης των πινακίδων σήμανσης για κοιλωνάκια περίφραξης σε χωράφια και... μαντριά;».

«Ξέρεις τι ανοίγματα μπορούν να καθύψουν οι ίδιες οι πινακίδες;». «Ξέρεις τι βολικές και πρακτικότερες ταΐστρες

ή ποτίστρες για τα μαντριά μπορούν να γίνουν οι μπάρες ασφαλείας, αν τις γυρίσεις ανάποδα με το βαθύλωμα προς τα πάνω;».

Ήμαρτον θεέ μου, είπα, ακούγοντας όλες αυτές τις εκδοχές. Μα, είναι δυνατόν, ψέλλισα; Γίνονται αυτά τα πράγματα σε χώρα της Ευρώπης και της... Ευρωζώνης, που ψάχνει τη ρότα της στη σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα; «Γίνονται», ακούστηκε μια σιγανή, ψιθυριστή, θα έλεγα, φωνή από το βάθος! «Γίνονται, και αν δεν με πιστεύεις, πήγαινε μια βόλτα στο δρόμο Αστακός - Μύτικας (αλλιά και αλλού, θα πρόσθετα εγώ)! Θα τον βρεις και θα το δεις. Ο δρόμος είναι εκεί, αυτόν δεν τον πήραν! Πήραν, όμως, τα κοιλωνάκια, τα σήματα και τις μπάρες!».

Έηλ Χριστέ και Παναγιά μου, είπα!!!!



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ196-198
114 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 - 6440873
FAX. 210 - 6454223
SITE: www.poseypexode.gr
E-MAIL: info@poseypexode.gr

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011
Αρ. Πρωτ. 141

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

Συναδέλφισσες, -οι,

σας καλούμε όλους να συμμετέχετε μαζικά στην 24ωρη Γενική Απεργία, που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 και στην συγκέντρωση στις 11:00 στο Πεδίο του Άρεως.

Τα νέα σκληρά μέτρα εξόντωσης της ελληνικής κοινωνίας που προωθεί η κυβέρνηση μέσω του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, σε συνεργασία με την τρόικα, όπως εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, αναδιάρθρωση ή κλείσιμο Δημόσιων Φορέων, μειώσεις των επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ, μετατάξεις υπό προϋποθέσεις μέσω αξιολόγησης του ΑΣΕΠ με τις οποίες αμφισβητείται η συνταγματική κατοχύρωση της μονιμότητας στο Δημόσιο, μείωση του αφορολόγητου, αύξηση έμμεσων φόρων, καθιστούν το δρόμο του μαζικού αγώνα όλων των εργαζομένων μονόδρομο και τη μόνη απάντηση στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Οι αντοχές μας έχουν εξαντληθεί, δεν πάει άλλο.

Απαιτούμε:

- Άμεση αλλαγή της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, πριν μετατραπεί η χώρα μας, σε χώρα εξαθλιωμένων και κοινωνικά αποκλεισμένων πολιτών.
- Την καθιέρωση ενός νέου και δίκαιου μισθολογίου για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, που θα αναβαθμίζει μισθούς και συντάξεις και θα συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών.
- Άμεση αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων των επικουρικών ταμείων των δημοσίων υπαλλήλων (Ταμείο Πρόνοιας, Μ.Τ.Π.Υ., Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), τα οποία οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο εξαιτίας των κυβερνητικών επιλογών και πολιτικών των τελευταίων δεκαετιών.
- Τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Να μπει οριστικό τέλος στις άτυπες μορφές απασχόλησης και στην εκ περιτροπής εργασία.

Ειδικότερα για το χώρο μας απαιτούμε:

Να σταματήσει η απαξίωση και η διάλυση των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών περιβάλλοντος.
Να ληφθεί άμεσα πρόνοια, ώστε να καταβληθεί ομαλά η μισθοδοσία στους μετατασσόμενους υπαλλήλους.
Να σταματήσει η μείωση των αποδοχών των συναδέλφων που μετατάσσονται στις Περιφέρειες.

Συμμετέχουμε όλοι στην 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 15 Ιουνίου

Όλοι στη κεντρική συγκέντρωση στις 11:00 στο Πεδίο του Άρεως στην Αθήνα και στις απεργιακές συγκεντρώσεις στα κατά τόπους νομαρχιακά τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

