

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΕΧΩΔΕ
(ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ)**

Ιπποκράτους 196
114 71 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 010-6440873
φαξ 010-6454223

Αθήνα,
15/05/03
ΑΠ: 156

Προς:

A) Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κα B. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

- Υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ κα P. ΖΗΣΗ
- Υφυπ. Δ.Ε. κ. I. ΤΣΑΚΛΙΔΗ
- Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Σ.ΚΑΜΠΕΛΗ
- Γ.Γ. ΔΕ κ. T. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
- Γ.Γ. ΣΕ κ. Γ. ΓΑΝΩΤΗ

B) Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου

Κοιν.:

1. Συλλόγους-μέλη μας
2. Εφημερίδα “εκτός σχεδίου”

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ,
ΑΘΗΝΑ 7., 8., 9.5.03**

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα συμπεράσματα και την ανάλογη Απόφαση του πανηγυρικού Εικοστού Συνέδριου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που έλαβε χώρα στις 7, 8, και 9 Μαΐου 2003, στην Αθήνα (Novotel).

Είναι προφανές ότι το πτευχημένο μας Συνέδριο ασχολήθηκε εκτενώς με τα καυτά οικονομικά προβλήματα, που ταλανίζουν

εμάς αλλά και ολόκληρο το δημοσιοϋπαλληλικό κλάδο, ο οποίος θεωρεί αυτονόητη την ταχεία καθιέρωση μισθολογίου αξιοπρεπούς για τους Δημόσιους Λειτουργούς, με οργανική ενσωμάτωση και όλων των χορηγουμένων επιδομάτων.

Φυσικά, σημαντικό χαρακτηριστικό του τριήμερου Συνεδρίου μας υπήρξαν και οι σοβαρότατες τοποθετήσεις επί των πολλών πάγιων θεσμικών ζητημάτων, που απασχολούν το στελεχικό δυναμικό των Υπηρεσιών όλων των βαθμίδων.

Η μανία για ιδιωτικοποιήσεις και “επανιδρύσεις” θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Μονόδρομος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση όλων των Υπηρεσιών και όλων των συναδέλφων μας, ώστε σε συνθήκες ανθρώπινες και ασφαλείς να αποδώσουν και όλα όσα δικαιολογημένα προσδοκά ο Έλληνας πολίτης.

Άλλωστε, όπως αναφέρεται και στο κείμενο της (παρακάτω αυτούσιας) Απόφασης, οι εργαζόμενοι στο ΥΠΕΧΩΔΕ και τις σχετικές κεντρικές και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες “...δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τα συμφέροντα των πολιτών, αγωνιζόμενοι για παραγωγή έργων αξιόπιστων, μέσα από διαφανείς και ανοιχτές διαδικασίες. Επίσης, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε συστηματικά για την περιβαλλοντική, χωροταξική και πολεοδομική ανασυγκρότηση της χώρας...”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 20ού ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

A. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ.

Το εικοστό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, θεωρεί πως οι συνθήκες δράσης των κοινωνικών κινημάτων έχουν αρκετά δυσκολέψει.

Ύστερα από τη Γιουγκοσλαβία και το Αφγανιστάν, ήρθαν τώρα να προστεθούν και η κυνική εισβολή και η ανοιχτή κατοχή μιας ανεξάρτητης χώρας κάτω από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ και των εταίρων τους. Γεγονός, που απογοητεύει τα τόσα και τόσα εκατομμύρια ανθρώπων, που θεωρούν πως, όπου ένας εργάτης, ένας γεωργός, ένας υπάλληλος σκύβει εθνικά ηττημένος το κεφάλι,

τότε γρήγορα ακολουθούν παγκοσμίως και οι ουσιαστικές ταπεινώσεις στο κοινωνικοοικονομικό πεδίο.

Τίποτα δεν έχουν να κερδίσουν το εργατικό κίνημα και το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα, από το συντριπτικό γονάτισμα μιας χώρας.

Αργά ή γρήγορα θα χτυπήσει και για άλλους η καμπάνα...

Όμως, κοινωνικοί χώροι, με νέες δομές, μπαίνουν στον αγώνα έχοντας μάλιστα πρωτοφανή μαζικότητα και διαπιστωμένη αποτελεσματικότητα.

Επείγει λοιπόν, εκτός των άλλων, και το κτίσιμο διεθνούς αλληλεγγύης και έμπρακτης συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων σε ολόκληρο των πλανήτη.

Αυτό δεν ήταν και δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, όμως όλοι μας αντλούμε κουράγιο και από τις αντιπολεμικές εκδηλώσεις, που απλώθηκαν πρόσφατα σε ολόκλήρη την Υδρόγειο, έστω κι αν δεν είχαν ένα άμεσα ορατό αποτέλεσμα.

Όμως, υπάρχει τώρα μία πλούσια παρακαταθήκη αλλά και αρκετά μεγαλύτερη πείρα.

Υπογραμμίζουμε ότι βασική προϋπόθεση για την κατάκτηση ενός δημιουργικού διεθνισμού, με άξονες τα προβλήματα της εργασίας και της ανάπτυξης, της ειρήνης και του Περιβάλλοντος, είναι η εξασφάλιση μαζικής συμμετοχής των πολιτών και των εργαζομένων στα κοινωνικά κινήματα και πάντως, με προτεραιότητα, στο συνδικαλιστικό.

Ο “Ωχαδερφισμός” είναι πλέον, στις δύσκολες μέρες που ανοίγονται μπροστά μας, μία περιπτή αλλά και επικίνδυνη πολυτέλεια.

Ο κάθε ένας από εμάς αξίζει λοιπόν, να στρατευθεί στους αγώνες, που βασικό αντικείμενο θα έχουν την αντίσταση απέναντι στον πόλεμο, τις πολιτικές λιτότητας, την ανεργία, την ακρίβεια, τη φτώχεια, την υποβάθμιση του φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος.

Στο χώρο της δικιάς μας δουλειάς προτεραιότητα έχει βέβαια η ενεργός συμμετοχή στα πρωτοβάθμια σωματεία και οπωσδήποτε, η με κάθε τρόπο στήριξη των προγραμμάτων και της δράσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μας.

Αυτή η δευτεροβάθμια οργάνωση μπορεί ευκολότερα να συνθέσει τις πολλές ιδιαιτερότητες των επιμέρους χώρων και μπορεί επίσης, ολοκληρωτικά, έγκυρα αλλά και με επιμονή

και πείσμα να τις εκφράσει και να δρομολογήσει και πολλές από τις αναγκαίες απαντήσεις.

Η εμπιστοσύνη απέναντι στην Π.Ο.Σ.Ε.-Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχει πια κατοχυρωθεί αδιαμφισβήτητα, αφού η Ομοσπονδία μας φτάνει αίσια στο πανηγυρικό της 20ό Συνέδριο, εξασφαλίζοντας την ολόπλευρη και διαρκή στήριξη όλων των Συλλόγων-μελών αλλά και, κυρίως, όλων των εργαζομένων. Είναι άλλωστε, ο μόνος τρόπος, ώστε η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ να διεκδικήσει ακόμα περισσότερα στο δύσκολο μέλλον, που προβάλλει.

Ένα σύγχρονο και όχι πλέον μελλοντικό πρόβλημα είναι και η σταδιακή απαξίωση της εργασίας μέσω της συνεχούς “ελαστικοποίησης”. Το ελάχιστο για την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ θα είναι να εργαστεί στην κατεύθυνση αναβάθμισης των σχέσεων εργασίας από ορισμένου σε αορίστου και από αορίστου χρόνου σε μόνιμες (π.χ. ΤΑΣ Αττικής και περιφερειακά κλπ.).

Η προβολή της δράσης της Ομοσπονδίας μας μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με δημοσιεύσεις στον Τύπο, τη δημιουργία “site”, τη διοργάνωση Συνεδρίων κλπ.

Άλλωστε πολύ χρήσιμη θα ήταν και η διασύνδεση της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ με άλλες τέτοιες ομοειδείς Ομοσπονδίες της Ε.Ε. Γι' αυτό το λόγο θα χρειαστούν συστηματικές επαφές, έρευνα, ενημέρωση κλπ.

Τονίζουμε ότι ακόμα πιο έντονη προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί για την επίτευξη λύσεων σε όλα εκείνα τα θέματα, που προβληματίζουν διαρκώς, εδώ και αρκετό καιρό τους εργαζόμενους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρότατα και τα υπόλοιπα ζητήματα, που εμπεριέχονται στις παραπέρα επισημάνσεις και αγωνιστικές μας διεκδικήσεις.

B. ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ.

a=Το ταχύτερο δυνατόν πρέπει να καθιερωθεί νέο και αξιοπρεπές Μισθολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων.

Θα πρέπει βέβαια να ανταποκρίνεται στο σημερινό κόστος ζωής, να βασίζεται σε ψηλούς βασικούς μισθούς και να ενσωματώνει όλα τα επιδόματα.

Ο κατώτερος βασικός μισθός είναι ανεπίτρεπτο να πέφτει κάτω από τα 1.100 ΕΥΡΩ το μήνα. Στην αντίθετη περίπτωση η περίφημη σύγκλιση με την υπόλοιπη Ε.Ε. θα παραμείνει όνειρο άπιαστο.

β=Ο λογαριασμός του 2% θα πρέπει να συνεχίσει να τροφοδοτείται με εκείνους τους ικανοποιητικούς ρυθμούς, που θα επιτρέψουν τη μακροβιότητα του πόρου αυτού, εφόσον, φυσικά, δεν επιτευχθεί η πλήρης ενσωμάτωση των συναφών παροχών στο νέο μισθολόγιο.

γ=Η εφαρμογή του θεσμού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων πρέπει να επεκταθεί και στο Δημόσιο. Οι αρμόδιοι ας λάβουν άμεσα υπόψη τους, όσα ήδη έχει επισημάνει η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ και μάλιστα και σε πολύ πρόσφατο υπόμνημά της στην ΑΔΕΔΥ.

Άλλωστε χρειάζεται άμεσα να υπάρξει ενεργοποίηση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας αλλά και των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων μαζί με τις αναγκαίες προσλήψεις.

δ=Οι καθυστερήσεις στην αναβάθμιση, από πλευράς πολιτείας, των διαδικασιών Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, θα οδηγήσουν αυτό τον σπουδαίο θεσμό στο μαρασμό και την απαξίωση.

Η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ πάντως θα συνεχίσει να διεκδικεί να αξιοποιηθεί ουσιαστικά αυτός ο σπουδαίος θεσμός προς όφελος των εργαζομένων στο Υπουργείο μας.

ε=Η διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των Υπηρεσιών μας παραμένει πάγια θέση μας, το ίδιο φυσικά ισχύει και για όλες τις Υπηρεσίες Υγείας και Παιδείας.

Στο δικό μας εργασιακό φορέα η αντίθετη τακτική δεν θα μπορέσει τελικά να εξυγιάνει το γενικότερο κύκλωμα παραγωγής δημοσίων έργων (προγραμματισμός, χρηματοδοτήσεις, μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές, έλεγχοι – και εργαστηριακοί-, συντήρηση, λειτουργία).

Η λογική των ιδιωτικοποιήσεων δεν θα φέρει όμως τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ούτε στο ευαίσθητο κεφάλαιο της περιβαλλοντικής ανάπτυξης της χώρας. Οι τομείς της Πολεοδομίας, της Χωροταξίας και του Περιβάλλοντος πρέπει σαφώς να λειτουργούν με την ευθύνη των έμπειρων και ικανών συναδέλφων μας. Πρέπει να παραμείνουν δημόσια

αγαθά, ώστε να ελαχιστοποιηθεί και η όποια άγονη μικροκομματική αντιπαράθεση πάνω σε ζωτικά ζητήματα, όπως είναι η τεκμηριωμένη χωροθέτηση νέων XYTA, η τοποθέτηση και λειτουργία σύγχρονων σταθμών επεξεργασίας υγρών λυμάτων κλπ.

στ=Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των οφειλόμενων οικογενειακών επιδομάτων δεν πρέπει να γίνουν θεσμός για την Πολιτεία, η οποία και υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τις Αποφάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων.

Συμμεριζόμαστε τους αγώνες του κλάδου των φαρμακοποιών, που εμπαίζονται από την Κυβέρνηση, με τελικό όμως αντίκτυπο τους ασφαλισμένους και τη Δημόσια Υγεία.

ζ=Η αντίθεσή μας σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις «τύπου Γκαργκάνα» θεωρείται δεδομένη.

Ας φορολογηθούν τα μεγάλα εισοδήματα και ας επιβληθεί άμεσα όλο το νόμιμο πλέγμα απασχόλησης, αμοιβής και ασφάλισης και στο σύνολο των αλλοδαπών συμπολιτών μας, οι οποίοι σήμερα υποχρεώνονται να βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο.

η=Σε ισχύ παραμένει η πρότασή μας για κατάργηση του άρθρου 77 του Ν. 2910 και άμεση θεραπεία όλων των τυχόν δυσμενών επιπτώσεών του στους εργαζόμενους, που μετετάχθηκαν με τη βία στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, θεσμούς οι οποίοι αποδεικνύονται θνησιγενείς, δίχως οικονομικούς πόρους και με ιδιαιτέρως άδηλο μέλλον.

θ=Μας βρίσκει διαρκώς αντίθετους η ανεξήγητη εμμονή των αρμοδίων πάνω σε μία επιστημονικά, οικονομικά, κοινωνικά και δεοντολογικά άστοχη απόφαση, όπως είναι αυτή της αθέλητης μεταφοράς των υπαλλήλων στις καπναποθήκες KEPANH.

ι=Παραμένουμε σταθεροί στην άποψη και πρόταση, που έχουν εκφραστεί και κατά τις διαδικασίες των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, ότι δηλαδή επείγει η πλήρης νομική κάλυψη όλων των συναδέλφων μας, όταν αυτοί αβάσιμα ταλαιπωρούνται από τη συστηματική βιομηχανία μηνύσεων και αγωγών, που κάποιοι επιτήδειοι στήνουν, με απώτερο στόχο τον αδικαιολόγητο διασυρμό του Δημόσιου Τομέα.

Πρέπει επιτέλους η πολιτική ηγεσία να σταθεί αντιμέτωπη σ' αυτή τη βιομηχανία διώξεων των υπαλλήλων. Χρειάζεται να υπερασπιστεί και εκείνη, την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και επομένως και του ίδιου του Υπουργείου.

Ια=Αποφασιστικά υπογραμμίζουμε πως για τα εκτός έδρας πρέπει να ελαττωθούν οι χιλιομετρικές αποστάσεις, να αυξηθούν σε ένα ανεκτό επίπεδο οι ημερήσιες αποζημιώσεις και να απλοποιηθούν οι βασανιστικές διαδικασίες έγκαιρης και πλήρους καταβολής στους δικαιούχους.

Στο σημείο αυτό καυτηριάζουμε και τη διαχρονική τακτική των αρμοδίων να επιφυλάσσουν πολλών ταχυτήτων μεταχείριση. Άλλη στο πρώην ΥΧΟΠ, άλλη στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων και άλλη –σαφώς υποδεέστερη- στις περιφερειακές Υπηρεσίες (ΔΤΥ, Πολεοδομίες κλπ.).

Ιβ=Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη αφ' ενός να διαφυλαχθεί οριστικά το αντικείμενο εργασίας τους αφ' ετέρου οι ίδιες οι περιφερειακές μας Υπηρεσίες (ΔΔΕ, ΔΕΣΕ, ΔΕΚΕ, καθώς και τα ΠΕΔΕ) να επιστρέψουν στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η ανάγκη αυτή τεκμηριώνεται και από το μαρασμό, π.χ., των Εργαστηρίων. Αυτά παραμένουν δίχως σύγχρονες υποδομές, με ελλιπή εξοπλισμό, με απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και χωρίς συνεχιζόμενη επιμόρφωση. Έτσι αποδεικνύεται πόσο επιπόλαιες και πολιτικά κοντόφθαλμες παραμένουν οι αποφάσεις σταδιακής τους αποδυνάμωσης, με απώτερο βέβαια στόχο την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος.

Σε κάθε περίπτωση και προς όφελος πάντα των Δημόσιων Έργων, τα Περιφερειακά Εργαστήρια θα μπορούσαν κάλλιστα να μετατραπούν σε αυτόνομες Διευθύνσεις.

Ιγ. Βασική αρχή, που θα προωθηθεί και από την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, είναι η κατάκτηση της συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων σε όσο γίνεται περισσότερους συλλογικούς θεσμούς, που αφορούν το έργο των Υπηρεσιών. Για παράδειγμα, κρίνεται απόλυτα αναγκαία η απρόσκοπτη συμμετοχή του Συλλόγου ΤΕΕ στις συνεδριάσεις της ΔΕ του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΕΟ.

α. Η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ θα συνεργαστεί με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των υπαλλήλων ΤΕΟ για να ξεπεραστούν τα τυπικά προβλήματα, που προέκυψαν κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης των αντιπροσώπων του Σωματείου στο 20ο Συνέδριο.

Αυτά τα προβλήματα δεν θεωρούμε ότι μεθοδεύτηκαν από το Σωματείο.

Η Ομοσπονδία θα συνεργαστεί με το Σωματείο, ώστε, στο πλαίσιο καταστατικών του ρυθμίσεων, να διασαφηνιστεί με νομικά αδιαμφισβήτητο τρόπο η απρόσκοπτη συμμετοχή του «Σωματείου Εργαζομένων Υπαλλήλων της Τ.Ε.Ο. ΑΕ» στα Συνέδρια της **ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ**. Στην κατεύθυνση αυτή η Ομοσπονδία θα προωθήσει την αμοιβαία συνεργασία και επικοινωνία με το Σωματείο-μέλος της, ώστε να προχωρήσει και η αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων των εργαζομένων ΤΕΟ.

Απαράβατη αρχή παραμένει ο από κάθε πλευρά ανεπιφύλακτος σεβασμός των εν ενεργεία διατάξεων αλλά και του εκάστοτε ισχύοντος Καταστατικού της **ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ.**

β. Το επόμενο ΔΣ καλείται

-να αντιδράσει πάνω στο ζήτημα των παραχωρήσεων τμημάτων των Διοδίων με ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων

-να ενεργήσει σχετικά με τις μετατάξεις των μονίμων καθώς και των επί συμβάσει αορίστου χρόνου υπαλλήλων

-να διεκδικήσει την καταβολή επιδομάτων ανθυγιεινής εργασίας και computer, ασφαλώς στο πλαίσιο πάντα και των άλλων ανάλογων διεκδικήσεων του συνόλου των εργαζομένων, που ανήκουν στους Συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας.

Δ.

Με την Απόφασή μας αυτή δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε με τον ίδιο ανιδιοτελή και αποτελεσματικό τρόπο τα συμφέροντα των πολιτών, αγωνιζόμενοι για παραγωγή έργων αξιόπιστων, μέσα από διαφανείς και ανοιχτές διαδικασίες. Επίσης, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε συστηματικά για την περιβαλλοντική, χωροταξική και πολεοδομική ανασυγκρότηση της χώρας, τώρα μάλιστα που

**αυτή ανήκει σε μια ακόμα πιο πλούσια ευρωπαϊκή οικογένεια.
Πλούσια σε παραδόσεις, σε γνώσεις αλλά και ιστορία
αγώνων και κοινωνικών κατακτήσεων.**

**Οι προσπάθειές μας, εν όψει μάλιστα και μιας εφιαλτικής και
πάνοπλης μονοκρατορίας, αξίζει να αφιερωθούν στη
δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου περιβαλλοντικά
περισσότερο βιώσιμου αλλά και σε έναν πλανήτη με ακόμα
λιγότερες οικονομικές και κοινωνικές διακρίσεις, πάντα
βέβαια σε συνθήκες πλήρων δημοκρατικών ελευθεριών.**

**Πάντως, ο αγώνας για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης
και ισοπολιτείας διασφαλίζεται πρώτα και καλύτερα μέσα από
τους πολλούς καθημερινούς ατομικούς και συλλογικούς
αγώνες των ίδιων των πολιτών μιας χώρας, των ίδιων των
εργαζόμενων.**

**Τέτοιους αγώνες καλούμαστε να δώσουμε όλοι. Πολλούς από
αυτούς αξίζει να τους δώσουμε με τη βοήθεια και την
καθοδήγηση της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ...**



Ο Πρόεδρος

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Λάμπρος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΛΥΤΡΑΣ Νίκος