

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΕΧΩΔΕ
(Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)

Ιπποκράτους 196-198
114 71 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210-6440873
fax 210-6454223

Αθήνα, 18-5-04
Α.Π.: 45

Προς 1-Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. ΣΟΥΦΛΙΑ
2-Υφυπουργό ΔΕ κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ
3-Υφυπουργό ΠΕΧΩ κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
4-Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ κ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
5-Γ.Γ. ΔΕ κ. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗ
6-Γ.Γ. ΣΕ κ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
7-Πρόεδρο ΤΕΕ κ. ΑΛΑΒΑΝΟ

Κοιν. 1-Όλους τους Συλλόγους-μέλη μας
2-εφημερίδα «ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ»

ΘΕΜΑ: 21^ο Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.-Υ.ΠΕ.ΧΩ. & Δ.Ε.

Στις 13 και 14 του Μάη, στην Πρέβεζα, πραγματοποιήθηκε το 21^ο τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, που εκπροσωπεί Συλλόγους Εργαζομένων σε Τεχνικές Υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι εργασίες του Συνεδρίου είχαν σημαντικότατο ενδιαφέρον, γεγονός που αποδεικνύεται αφ' ενός από την παρουσία πολλών ΜΜΕ αφ' ετέρου από την πυκνή προσέλευση επίσημων προσκεκλημένων (πολιτικές αρχές, εκπρόσωποι κομμάτων και πολλών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων) αλλά και βέβαια του συνόλου των Αντιπροσώπων περίπου 10.000 Υπαλλήλων, που ασκούν αρμοδιότητες Περιβάλλοντος, Διοίκησης, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Δημόσιων Έργων.

Πέρα από τα προαναφερθέντα ζητήματα, πάνω στα οποία επανειλημμένα έχουμε τοποθετηθεί και μάλιστα με έγκυρο και τεκμηριωμένο τρόπο (όπως άλλωστε εύκολα θα διαπιστώσετε διαβάζοντας και τον επίσημο Χαιρετισμό του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μας –το σχετικό κείμενο επισυνάπτεται-), η Απόφαση περιέχει θέσεις και διεκδικήσεις μας,

που στόχο έχουν τη βελτίωση της υπηρεσιακής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης όλων των συναδέλφων μας. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε συμπληρωματικά και το περιεκτικό υπόμνημα, που υποβάλαμε στην ηγεσία του Υπουργείου (ΑΠ: 12/17.3.04). Βέβαια, κάποια πρώτα σχόλια, καίτοι επαρκώς παρήλθε το συμφωνηθέν δεκαπενθήμερο, δεν μας έχουν δυστυχώς ακόμη κοινοποιηθεί...

Σε κάθε περίπτωση είμαστε βέβαιοι ότι θα μελετήσετε με προσοχή την Απόφαση αυτή, ώστε και εσείς με τη σειρά σας, να κατανοήσετε πληρέστερα τους προβληματισμούς και τις δίκαιες διεκδικήσεις μας προς όφελος βέβαια των Υπηρεσιών, των με αυτοθυσία εργαζόμενων συναδέλφων μας αλλά και για το καλό των πολιτών, που απαιτούν από όλους μας το βέλτιστο.

ΑΠΟΦΑΣΗ
του 21^{ου} ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ

Πρέβεζα, 14/5/2004

Οι εργαζόμενοι-μέλη των πρωτοβάθμιων Σωματείων, που συγκροτούν την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, διαπιστώνουμε τα εξής:

η παγκόσμια βαρβαρότητα, με το πρόσχημα τις δήθεν ανυπέρβλητες διαφορές μεταξύ των ποικίλων εθνοτήτων και θρησκειών, για άλλη μια φορά προσπαθεί να επιβάλλει τον τρόμο αλλά και την πειθήνια υποταγή των λαών στα προστάγματα των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Ειδικότερα, η παρουσιαζόμενη, τελευταία, ως σύγκρουση μεταξύ δύο διαφορετικών Πολιτισμών ή και τρόπων πολιτικής σκέψης, στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο από την απόπειρα της μόνης Υπερδύναμης και όσων έμπρακτα επικροτούν τις μεθόδους και τους στόχους της, να επιβάλλει ληστρική εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και πηγών αλλά και της ζωντανής ανθρώπινης εργασίας όχι μόνο στην αραβική χερσόνησο μα, τελικά, και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι άγριες νεοφιλελεύθερες επιλογές, απανταχού της γης, ετοιμάζουν συστηματικά το πλαίσιο διαρκούς λιτότητας και αυταρχισμού, παίρνοντας θάρρος και από τις, σε πρώτη φάση, αδιαμφισβήτητες αλλά προσωρινές νίκες τους σε γεωπολιτικό

επίπεδο. Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Παλαιστίνη, μια ατέλειωτη αλυσίδα κτηνώδους επιβολής του «δίκαιου» του ισχυρότερου.

Όμως, και ατέλειωτη λιτότητα για τους εργαζόμενους, περικοπή ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ελλειμματική υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη, εγκληματικότητα σε όλο και μικρότερες ηλικίες, παιδική πορνεία, ναρκωτικά, ρατσισμός, νέου τύπου αναλφαβητισμός μέσα και από την αποβλάκωση που επιβάλλουν μερικά χυδαία ΜΜΕ, και από την ανεργία, ελαστικοποίηση της εργασίας, καταστροφή του Περιβάλλοντος, απάνθρωπες πόλεις...

ΟΛΑ ΑΥΤΑ σαφέστατα συνθέτουν ένα επίσης εφιαλτικό σκηνικό, που παιδεύει αφόρητα τους εργαζόμενους και γενικότερα τους πολίτες και των ήδη προηγμένων και ανεπτυγμένων χωρών.

Εμείς είμαστε και δηλώνουμε, αλληλέγγυοι προς όλες τις δυνάμεις, οι οποίες προωθούν το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την κυριαρχία συνθηκών διεθνούς συνεννόησης και συνεργασίας προς όφελος των λαών, την προάσπιση και προαγωγή του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο σε αρμονία με το Περιβάλλον, την ανάπτυξη των κινημάτων των πολιτών με έμφαση στο συνδικαλιστικό και το οικολογικό.

Αν, όπως λέγεται, οι δυνάμεις της διάλυσης κάθε κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης δεν έχουν ακόμα πει τον τελευταίο τους λόγο, το ίδιο αληθινό είναι όμως και το γεγονός ότι ούτε οι δυνάμεις της προόδου, της εργασίας και του σεβασμού της Φύσης έχουν πει τον δικό τους...

Έχοντας κατά νου όλα όσα προαναφέρθηκαν, έχουμε στραμμένη την προσοχή μας και σε μια δύσκολη πραγματικότητα εξειδικευμένη στα ζητήματα, που απασχολούν

- α) τη χώρα μας αλλά και
- β) πιο συγκεκριμένα, τον τόπο καθημερινής μας εργασίας.

Χρήσιμο «κλειδί» για να καταλάβουμε την ειλικρινή στάση που θηρεί η εκάστοτε κυβερνητική εξουσία, αποτελεί, ανάμεσα στα άλλα, και το ζήτημα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Η καθιέρωση αυτού του τόσο πολύτιμου θεσμού δεν χρεώνεται αναγκαστικά σε κάποια συγκεκριμένη Κυβέρνηση, πιο πολύ αποδίδεται στη διαχρονική αγωνιστικότητα γενεών και γενεών Δημοσίων Υπαλλήλων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που μόχθησαν για να φτάσουμε σ' αυτό το σημείο, να μπορούν δηλαδή οι εργαζόμενοι να έχουν απέναντί τους συγκεκριμένους

εκπρόσωπους της εργοδοσίας και όχι γενικά και αφηρημένα το δήθεν κακό και μοχθηρό αλλά πάντως οπωσδήποτε ανώνυμο Κράτος.

Δυστυχώς οι διαδικασίες αυτές, όλη την προηγούμενη περίοδο, περίπου γελοιοποιήθηκαν, όχι όμως με ευθύνη των Εργαζομένων. Εμείς, ασφαλώς, προσήλθαμε στις διαπραγματεύσεις πάντοτε με την απαιτούμενη σοβαρότητα, χωρίς ούτε μία στιγμή να «βάλουμε νερό στο κρασί μας» και πάντως όχι σε ζητήματα αρχής ή σε κάθε δεσμευτική κατεύθυνση, που μας είχαν προδιαγράψει είτε οι ίδιες οι Αποφάσεις του Δ.Σ. είτε βέβαια οι Αποφάσεις των Συνεδρίων μας και των Συνελεύσεων των Προέδρων των πρωτοβάθμιων Σωματείων-μελών μας.

Τι γίνεται όμως, παραπέρα;

Μήπως τα πράγματα οδηγούνται δηλαδή, εκεί που οδηγούνται κάθε φορά, επειδή ακριβώς οι εντεταλμένοι της εργοδοσίας δεν έχουν

αφ' ενός την αναγκαία ευρεία εξουσιοδότηση για να διαπραγματευτούν

αφ' ετέρου η ίδια η εργοδοτική πλευρά ελάχιστα ενδιαφέρεται για την ουσιαστική αναβάθμιση των γενικότερων συνθηκών εργασίας, στις οποίες καλούμαστε να αναπτύξουμε τη δουλειά μας;

Πάντως, εμείς συμφωνούμε σε πολλά από τα συναφή θέματα, που θέτει η τριτοβάθμια συνδικαλιστική μας Οργάνωση και στα οποία δεν χρειάζεται να αναφερθούμε λεπτομερώς, αφού γι' αυτά ήδη έχει ξεκινήσει ευρύς δημόσιος διάλογος.

α=Το έχουμε ξαναπεί. Η ομαλή χρηματοδότηση του ειδικού λογαριασμού 2% και μάλιστα στα εκ του Νόμου προβλεπόμενα τακτά διαστήματα, αποτελεί καίρια προϋπόθεση, ώστε οι εργαζόμενοι, που καλύπτει η Ομοσπονδίας μας, να μην μεταπέσουν οριστικά στον χώρο των νεόπτωχων της χώρας μας.

Το 2% αποτελεί, λοιπόν, αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση των εργαζόμενων, ώσπου ένα νέο αξιοπρεπές μισθολόγιο το ενσωματώσει δυναμικά.

β=Οι απόλυτα άστοχες και άσκοπες ιδιωτικοποιήσεις αλλά και οι ερασιτεχνικοί πειραματισμοί σε επίπεδο τοπικής αλλά και σχετικά νεοσύστατης νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με κάποιες πρωτοβουλίες στην Περιφέρεια, αποδυναμώνουν το Υπουργείο, δυσχεραίνουν ή αδρανοποιούν το έργο Υπηρεσιακών μονάδων, που τόσο ανάγκη έχει ο Έλληνας πολίτης. ΔΔΕ, ΔΕΚΕ, ΔΕΣΕ, ΔΙΠΕΧΩ, ΔΤΥ, Πολεοδομίες και Εργαστήρια είναι μονάδες, που όχι μόνο δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν αλλά και να

ενισχυθούν στο πνεύμα ουσιαστικής λειτουργικής επανένταξης.
Πάντως, οι συνάδελφοί μας εκεί θα συνεχίσουν με φιλότιμο τη δημιουργική τους προσπάθεια, όπως άλλωστε πάντα κάνουν.
Δεν είναι επίσης, καθόλου σκόπιμο να ιδρυθούν νέες Ειδικές Υπηρεσίες, αν μάλιστα αυτές εντελώς αναίτια αφαιρούν το αντικείμενο των τεχνικών υπηρεσιακών μονάδων των Περιφερειών και των Νομαρχιών, αφού μάλιστα, και εκεί, όλα μας τα στελέχη έχουν δώσει άπειρα δείγματα θετικής γραφής και επιτελούν πάντοτε στο ακέραιο τα δύσκολα καθήκοντά τους.

γ=Πέρα από το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων, καλούμε την Πολιτεία να προσέξει ιδιαίτερα το ζήτημα των έργων παραχώρησης. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να κατοχυρώνεται μονομερώς η ασύδοτη εκμετάλλευση από το ιδιωτικό κεφάλαιο. Αντίθετα, θα χρειαστεί, κάθε φορά, να υπάρχουν δεσμευτικές εγγυήσεις για την παροχή άψογων υπηρεσιών σε μία ανταποδοτική τιμή απολύτως λογική, πάντα προς όφελος όλων των πολιτών-χρηστών των έργων. Επίσης, είναι περισσότερο από αυτονόητο ότι μετά τη λήξη της συμφωνημένης παραχώρησης δεν θα παραδίδονται στο Δημόσιο έργα απαξιωμένα ή και πλήρως άχρηστα.

δ=Τονίζουμε πως επιτακτική ανάγκη αποτελεί και η κατάρτιση αξιόπιστων Οργανισμών Λειτουργίας των Υπηρεσιών μας. Είναι σαφές ότι η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ δεν θα συναινέσει σε οποιοδήποτε νέο οργανωτικό σχήμα, αν προηγουμένως δεν εξασφαλιστεί αξιόπιστη διαδικασία συμμετοχής και έκφρασης ουσιαστικών απόψεων των εκπροσώπων της στα διαμορφούμενα Σχέδια.

Η ανάγκη κατοχυρωμένα ουσιαστικής συμμετοχής μας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική μετά και από τη δημόσια δήλωση του Γεν. Γραμ. Δ.Ε. ότι με την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών έχει ήδη ξεκινήσει να ασχολείται εντατικά η νέα ηγεσία.

ε=Η ουσιαστική συμμετοχή των υπαλλήλων πρέπει να επεκταθεί και σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο. Ενδεικτική είναι και η επίσημα διακηρυγμένη θέληση του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Οι εκπρόσωποί τους διεκδικούν και είναι σε θέση να συμμετάσχουν δημιουργικά στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής. Αυτή τη διεκδίκηση καλείται να στηρίξει και η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ.

στ=Ο διασυρμός και μάλιστα αναίτιος στο μέγιστο βαθμό, όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων, θα συνεχίζεται, ίσως και με

μεγαλύτερη ακόμα ευκολία, όσο δεν νομοθετείται η πλήρης νομική κάλυψη των συναδέλφων μας κατά την άψογη άσκηση των καθηκόντων τους.

Η συγκεκριμένη μας συναφής πρόταση, που ήδη έχει κατατεθεί στους αρμοδίους, θα πρέπει να υιοθετηθεί άμεσα και να προσφέρει την αναγκαία ανάσα, σε όσους καθημερινά ταλαιπωρούνται από εκείνους, που κακόβουλα βάζουν στο στόχαστρο το Δημόσιο Τομέα, προσπαθώντας υστερόβουλα να σπιλώσουν τα υπηρεσιακά του στελέχη.

Επίσης, η οποιαδήποτε μετατροπή, π.χ. του αδικήματος της «απιστίας στην Υπηρεσία», από πλημμέλημα σε κακούργημα, μας βρίσκει απόλυτα αντίθετους, αφού θα επιδεινώσει μια ήδη τεχνητά επιβαρημένη κατάσταση, στιγματίζοντας τους συναδέλφους μας κοινούς εγκληματίες.

ζ=Είναι εξευτελιστικό κάθε χρόνο να μιλάμε για την ανάγκη εξασφάλισης αναγκαίων κονδυλίων για εκτός έδρας και οδοιπορικά, των οποίων τα ισχύοντα ύψη μόνο κίνητρο για την αποδοτικότητα των υπαλλήλων δεν μπορεί να θεωρηθούν, μάλλον το αντίθετο. Δεν υπάρχουν πλέον άλλες προφάσεις για ολιγωρία στον τομέα αυτό. Ας ληφθούν λοιπόν άμεσα οι απαραίτητες αποφάσεις.

η=Η αναθεώρηση των προβλέψεων του Ν. 2910 (άρθρο 77) δεν είναι καθόλου αργά για να επιτευχθεί, για όσους μάλιστα συναδέλφους μας δεν αποδέχονται την ακούσια μετάταξή τους στη Ν.Α. Σε κάθε περίπτωση, το θετικό δεδικασμένο κάποιων αποφάσεων, π.χ., του Διοικητικού Εφετείου του Πειραιά, εφ όσον επιβεβαιωθεί με την καθαρογραφή τους, αποτελεί ένα απόλυτα αισιόδοξο προμήνυμα.

θ=Η οριστική τακτοποίηση ΟΛΩΝ των συμβασιούχων του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, με τον θετικό τρόπο που η ειδικότερη διαδικασία έχει ήδη δρομολογηθεί.

ι=Η ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ας κατανοήσει τελεσίδικα ότι η εμμονή στις καπναποθήκες της Νίκαιας δεν είναι ο ορθός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η στέγαση των Υπηρεσιών μας. Είναι ένα απόλυτα ακατάλληλο κτίριο, που θα προσβάλλει λειτουργικά τους εργαζόμενους, θα ταλαιπωρεί καθημερινά τους πολίτες-επισκέπτες, θα σηματοδοτεί την αυθαιρεσία πάνω στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και θα διακωμαδεί κάθε έννοια δήθεν

οικολογικής και λογικής δόμησης. Τα όποια συναφή σχέδια ας εγκαταλειφθούν, επιτέλους, μια και καλή!

Ια=η εφαρμογή του «θεσμού» των Βαρέων και Ανθυγιεινών στον Δημόσιο Τομέα αποτελεί πάγιο δίκαιο αίτημα και διαρκή διεκδίκησή μας.

Ιβ=Για το ζήτημα της σωστής εκπροσώπησης των Εργαζομένων της «ΤΕΟ Α.Ε.» στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας ισχύει στο ακέραιο η Απόφαση του 20ού Συνεδρίου μας (εκτός από τα επίσημα έγγραφα, παραπέμπουμε και στο τεύχος 28-29, σελ. 13, παρ. Γ.α. της «ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ»).

Πρόσθετα υπογραμμίζουμε ότι η ΑΔΕΔΥ θα χρειαστεί να αναλάβει εκείνες τις πρωτοβουλίες, που αφορούν ιδίως καταστατικές της προσαρμογές, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της «ΤΕΟ Α.Ε.» να μπορέσουν, μέσω του Συλλόγου τους, να εκπροσωπηθούν απρόσκοπτα στα Συνέδριά μας, πάντα βέβαια με αυτονόητο και ανεπιφύλακτο σεβασμό προς της εν ενεργεία διατάξεις αλλά και το εκάστοτε ισχύον Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, μέσω των περιοδειών, των Ημερίδων, των συνεντεύξεων, της Εφημερίδας, της Συνέλευσης των Προέδρων, των καθημερινών παρεμβάσεων του, θα συνεχίσει, με εντολή του Συνεδρίου, να επιδιώκει την εκπλήρωση του Καταστατικού μας και την επίτευξη των βασικών στόχων της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, που άλλοι δεν είναι από την καλυτέρευση των οικονομικών και υπηρεσιακών συνθηκών εργασίας ΟΛΩΝ μας.

Με τη δράση του θα ενισχύει το κύρος και την παρουσία μας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, βρίσκοντας ενεργά σύνδεση με όλα τα πολιτικά, συνδικαλιστικά και πρωτοβουλιακά κινήματα των πολιτών. Όλα εκείνα, που στόχο έχουν την ανθρώπινη αλληλεγγύη, σε μια χώρα και έναν κόσμο, που σέβονται το Περιβάλλον και επιζητούν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στο χωριό και την πόλη, στην περιφέρεια και το κέντρο.

Το Συνέδριό μας νιώθει την ανάγκη να στείλει μήνυμα συμπάθειας και αλληλεγγύης σε εκείνους τους αλλοδαπούς συμπολίτες μας, που, μακριά από τη χώρα και τις οικογένειές τους, εργάζονται σκληρά και δίχως ουσιαστική προστασία στην Ελλάδα, συμβάλλοντας με το δικό τους τρόπο και σε όποιο ποσοστό τους αναλογεί, στην ευημερία της πατρίδας μας.

Όσα προαναφέρθηκαν, τα υπογραμμίζουμε, έχοντας, εκτός των άλλων, και την ειδικότερη επίγνωση ότι, π.χ., και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων είναι από χαλαρά έως και ανύπαρκτα και γι' αυτό κάτι πρέπει να γίνει δίχως άλλη καθυστέρηση.

Στο τέλος αυτής μας της Απόφασης ας σημειώσουμε με την αναγκαία επίφαση ότι επειγόντως χρειάζεται να εξασφαλιστούν όλα τα αναγκαία μέσα για τη βελτίωση της Παιδείας, της περίθαλψης όλων των πολιτών αλλά και της Ασφάλισης των εργαζομένων. Όποιες αυξήσεις ηλικιών και εισφορών ή περικοπές απολαβών θα μας βρουν κάθετα αντίθετους.

Μια νέα εισοδηματική και φορολογική πολιτική, που θα κινηθεί προς την κατεύθυνση σεβασμού και αναγνώρισης της δουλειάς μας, είναι πια αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, λόγω της σημαντικής αύξησης του κόστους ζωής και των συνεχώς δημιουργούμενων αναγκών στα σύγχρονα νοικοκυριά.

Η εξυγίανση της Οικονομίας δεν θα επιτευχθεί με περικοπή των κοινωνικών δαπανών αλλά με φορολογικό έλεγχο άμεσο και όχι άδικα έμμεσο, του αυξημένου πλούτου εκείνων τους οποίους διαχρονικά αφήνει ανενόχλητους η διαρκής λιτότητα.

Εμείς ούτε θέλουμε ούτε ανεχόμαστε να παριστάνουμε τα υποζύγια και γι' αυτό θα δώσουμε όλους τους αναγκαίους αγώνες, όπου και όποτε κληθούμε γι' αυτό.

Είμαστε αισιόδοξοι, αφού, πέρα από την ετοιμότητά μας στα ζητήματα, που αφορούν το βιοτικό μας επίπεδο, βαθιά γνώση και εμπεριστατωμένη άποψη έχουμε, εκτός των άλλων, και για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Πολεοδομία, τη Χωροταξία, τη Διοίκηση, το Περιβάλλον και βέβαια την παραγωγή χρηστικών και άψογα μελετημένων και κατασκευασμένων Δημόσιων Έργων.-

